

De danske Baptistmenigheders
Forenings-Konferents,

holdt i den aalborgste Menigheds
Forsamlingshuus

den 19. og 20. Juni 1874.

Et Udtog af Protokollerne i Konferentsens Møder.

Nakskov.

Trykt i Rjeldskovs Enkes Bogtrykkeri.
1874.

Som forud bestemt, afholdt de danske Baptistmenigheder deres aarlige Konferents i den aalborgsk Mennigheds Forsamlingshuus i Oppelstrup den 19. og 20. Juni d. A. Den tog sin Begyndelse den første Dags Morgen kl. 9, idet Br. L. Jørgensen, Stedets Forstander, lod Psalmen: „Deiligt, er Synet og lifligt hoor Brødrene bygge“ affynge. Han læste derpaa den tilsvarende 133 Davids Psalme og rettede nogle hjertelige Ord til de forsamlede Brødre. Blandt Andet sagde han: „Jeg har glædet mig ved denne Konferensens Nærmelse, og da jeg nu har oplevet den Lid, er det mig en Glæde at byde de kjære Brødre velkommen i Mennighedens Navn. Det er mit Ønske, at vi, som Ordet lod i Davids Psalme, maa boe eendrægteligen tilsammen; thi kun derved vil vor Sammenkomst blive liflig og deilig og til Belsignelse for os.“ Efterat Br. N. Larsen endnu paa Br. L. Jørgensens Opfordring, havde holdt Bon, ordnede Konferentsen sig. Br. Købner blev valgt til Formand og fire andre Brødre, nemlig: Chr. Larsen, N. Larsen, S. Hansen og Møller til at nedskrive Forhandlingerne.

Da Br. Købner havde indtaget Bladsen som Formand lod han Psalmen: „Sin Mennighed har Christus kjær“ affynge, hvorpaa Br. Søren Hansen holdt Bon. Br. Købner talte nu omtrent følgende Ord: „Jeg takker Brødrene for den Tillid, de skjenke mig, idet de have valgt mig til Formand, men jeg føler mig mere end i tidligere Dage usikret til en saadan Gjerning og allermeest, fordi jeg nu er bleven saa gammel og veed, at de øldre Dage ikke ere udsatte for Satan Fristelse. Min Bon er, at det

maa ydmøje og bøie mig i Stovet for Herren. Hvad der glæder mig er, at jeg seer saa mange bekjendte Ansigter og desuden mange andre kjære Sødkende, som have indfundet sig. Jeg nærer det Haab, at Herren, som for fort Tid siden, har prydet dette Sted, hvori vi skalde komme sammen, med gjenfødte Sjæle, hvilke, som levende Stene, ere indlemmede i hans Huus, ogsaa vil være iblandt os nu og velsigne vor Konferenise. Det er jo vort Ønske, at forbindes med hverandre og at fremme Guds Rige, og da dette ogsaa er Guds Billie, saa kunne vi med desto større Forvisning nære det Haab, at han vil være iblandt os."

Br. Købner sluttede med at bede Herrens Bon.

Herpaa optoges en Fortegnelse over de Afsordnede. Følgende Brødre havde indfundet sig: Fra Aalborg: L. Jørgensen, Ernst Jensen og Hans Jensen; fra Bornholm: J. H. Dahl; fra Farre: A. Dahlgreen og Svend Svendsen; fra Frederikshavn: S. C. W. Møller; fra Hals: C. Christensen, F. C. Nielsen, Jens Larsen og C. Larsen; fra Jetsmark: E. Jensen, A. Andersen og J. Andersen; fra Kjøbenhavn: J. Købner, M. Larsen, P. Hansen og Struve; fra Vangeland: A. M. Hansen; fra Lolland: N. Larsen; fra Our: J. A. Petersen, M. Nielsen, Jørg. Rasmus-sen og Jens Larsen; fra Sipperup: Jens Jensen; fra Vandløse: Jens Larsen; fra Beile: Chr. Hansen. Desuden vare Missionærerne: S. Hansen, Ekman og J. Larsen tilstede, samt en Deel Gjæster.

De forskellige Menigheders Repræsentanter saabelsom Missionærerne afgave nu **skriftlige Beretninger** om Menighedernes Tilstand og tillsige om deres Virkomhed i og udenfor samme. Af disse Beretninger fremgik det, at Fred og Enighed var herskende i alle Menigheder, og at de ogsaa havde haft en Deel Optagelse ved Daab; men om de derved havde haft nogen Tilvært lod sig vanskeligt udfinde, idet Medlemsantallet altier var formindsket en heel Deel ved Udvandringer, Dødsfald og Udelukkelser. Vi

havde, som Br. Købner bemærkede, ikke Noget at være stoltz af i det sidste Aar; dog fra den anden Side betragtet havde vi Mere at takke Herren for, thi vi havde faaet langt Mere end vi fortjente. Han var bange for, at vores Medmenneskers Frelse ikke ret laa os paa Hjerte. Hvis vi bare os ad som en Mand ved Navn Woodly fra Amerika, som en Tidlang har virket i Skotland og som der, navnlig i Edingburg, har set herlig Frugt af sin Virksomhed, saa vilde vi uden Tvivl see langt større Ting end vi see.

M. Larsen laste den Fortælling, som Br. Købner sigtede til, af „Bionsboten“ og sagde derpaa, at han agtede at optage den i „den danske Evangelist.“

Købner raadede til at handle som denne Mand; thi den, der handlede saaledes, han vilde ogsaa bede paa samme Maade.

Angaaende Missionsskolen, som blev holdt i Kjøbenhavn sidste Vinter, bemærkede Br. Købner: I forrige Vinter var Herren os fardeles naadig i Henscende til Underviisningen i Missionsskolen. Det samme kunne vi ogsaa sige om Skolen sidste Vinter. M. Larsen var mig behjælpelig denne Gang, og Herren stod os bi og velsignede os. Skolen blev ikke holdt denne Gang som Aaret tilforn. Vi holdt hos denne Gang til en grundigere Fortolkning af enkelte Bøger i Guds Ord, som vi gjennemgik. Disse varer især Johannes Evangelium og Propheten Esaias. Desforuden havde han ved den daglige Morgengudstjeneste givet en Forklaring over Romerbrevet og Abenbaringen, der saavidt mulig var omfattende. Over disse sidsteevonte Bøger havde han altsaa tal talt alene; men over de andre havde de tilsammen samtalet. Et Par Gange om Ugen havde de ogsaa Prædikeøvelse, hvorved de, som herte til, begyndende fra den Yngste, havde gjort Bemerkninger. Endelig havde han saa selv sagt sin Mening. De havde ogsaa haft Underviisning i det danske Sprog, men deri vare de endnu langt tilbage, og desuden fatedes dem andre Kundskaber, som Geographi, hvori de altsaa maatte under-

vises. Særlig havde de gjennemgaet Dogmatik (Troes-lærdommene) og Ethik (Troens Frugter eller Sædelæren).

M. Larsen tilføjede, at een Broder havde sagt: „Man har næret Frygt for, at Missionsskolerne skalde gjøre os hovmodige, men her maa vi først indsee, at vi Intet kunne.“ En anden havde Intet sagt, men han græd som et Barn, fordi han var saa uvidende.

I Henseende til de ordnende eller hjælpende Brødres Virksomhed, da berettede M. Larsen, at S. Hansen og han havde været i Høiby Menighed, for at ordne deres Forhold, hvilket skete saaledes at Høiby Menighed kom til at udgjøre en Station under Sipperup Menighed.

Ligeledes meddeleste M. Larsen, at han, tillsigemed Br. Lars Henriksen havde været i Sipperup, for ogsaa der at ordne en Sag. Denne Menigheds Forstander N. Hansen fandt sig nemlig foranlediget, formedeslt huuslige Forhold, til at nedstegge sit Embede, hvilket derpaa blev overdraget til Br. Rasmus Jensen.

Jens Jensen gav derpaa en Beretning om Tilstanden i Høiby. Bore Sødfende der (P. Benjens Huus og 2 andre Medlemmer, ialt 5 undtagne) ønskede at udgjøre en selvstændig Menighed. Deres Begjæring har de i en Skrivelse tilfjendegivet for Konferensen.

Denne Skrivelse lød saaledes: „Det er Eder, hjære Brødre, bøjsendt, at vi ifjor, efter Opfordring af de Brødre, som Konferensen sendte til os, sluttede os, som en Station, til Sipperup Menighed. Vi tænkte den Gang, at vi skulle faae det bedre end forhen, og derfor gave vi vojt Samtykke til deres Forslag. Vi kunne ikke sige at være skuffede, da de twende Forstandere, vi siden den Tid have haft, begge have gjort sig Flid for at oplive Broderfjærligheden og bringe den Enighed tilveie, der bør være i en Guds Menighed; men alligevel kunne vi ikke endsee, at det er gavnligt for os, at staae under en anden Menigheds Styrelse. da det ikke er saa lille en Bekostning, naar en Broder skal reise fra Sipperup til Høiby mindst een Gang om Maanedten, og dernæst troe vi ikke, at en Forstander,

ved at komme nogle Gange om Aaret, kan sætte sig ind i alle Mennighedens Sager, som er nødvendigt, naar han skal styre den overeensstemmende med Guds Ord. Det er derfor vort Ønske, atter at staae som en selvstændig Mennighed, og vi bede Konferensen at tage vort Ønske under Overveielse og at give os tilkjende, om den kan billige det eller ikke."

Konferensen overslod, efter en kort Drøftelse af Sagen, de 12 Medlemmer i Høiay, at ordne sig selv paa bedste Maade, dog sandt den sig foranslediget til at rette den formaning til dem, at de i fremtiden, istedetsor at voldes os Møje og Sorg, vilde berede os Glæde.

Jens Chr. Nielsen fremsatte nu følgende skriftlige Spørgsmål: „Er det bibelst og nødvendigt, at Stemmetræten i Konferensen indskrænkes til Eukelte og dernæst, at der aarligt vælges et vist Antal ordnuende Brødre?

I Henseende til det første Punkt havde Br. J. C. Nielsen med det Samme overgivet Konferensen sin Mening skriftlig. Denne Skrivelse lød saaledes: „Der kunde maaelse befrygtes, at naar alle have lige Stemmeret, saa kunde en enkelt Mennighed gjennemføre, hvad den vilde ved at lade sig talrigt repræsentere; men naar her er Tale om, hvad en Mennighed kan gjøre med Magt, da er Banskeligheden ikke fjernet, om der ogsaa haves et Uddvalg af Stemmeberettigede, da det jo staer enhver Mennighed frit for at sende saa mange Afordnede, som den mener, at der behøves for at udgjøre Fleertallet. Men hvad Belsignelse kan der egenlig ventes af den Sag, der vindes ved at bruge saadan Overmagt, hvad enten den udgaaer fra en enkelt Mennighed, eller denne besieres af et Fleertal fra andre Mennigheder. Det vilde sikkert være til mere Belsignelse og indbyrdes Forbindelse i Broderfjærlighed, naar Guds Børn fra forskellige Egne samledes aarlig eller østere og saa, uden denne Forsigtighedsregel, overgave sig alene til Guds Aands vise Ledelse og Myndighed, fuldt forvissede om, at den Herre, der har Magt over sine Børns Hjerter til at bringe Sager i de enkelte Mennigheder til endelig Afgjørelse, ogsaa

ved saadanne større Møder, vil i Naade føre sin egen gode Sag. Er der samtidig vanskelige Sager i denne eller hin Menighed, som kunne afhjælpes eller bilsættes ved fremmede Brødres Bistand, da er der jo Intet til Hindrer deraf. Opstaaer der til andre Tider en Sag, som gør fremmede Brødres Bistand nødvendig, da burde vi vist roligt fortrøste os til, at den kjære Gud, som saae Sagerne længe før de opkom, og som staaer i sin Menighed og dommer, ogsaa vil falde og sende sine Ejendomme, uden at de længe forud behøves at haves paa rede Haand.

Naar man uden forudsættet Menighing vil lære af Herrrens Ord i Ap. Gj. 15 Kapitel, da see vi deraf: først, at den Beslutning, som fremsættes i Brevet til Antiochia og flere Steder, vedtages af „Apostlerne, de Eldste med al Menigheden“, altsaa af intet Udvælg af Stemmeberettigede; dernæst, at det ikke var forud, der gjordes saadanne Foranstaltninger, men som det hedder i det 24. Vers: „Efterdi vi have hørt osv.“ — Med det inderlige Ønske, at vi i Alt maa lade os lede i samme frie og barnslige Retning som de gamle dyrebare Mønstermenigheder, overgiver jeg disse Linier til Brødres kjærlige Overveielse“.

Denne Sag førte nu til en meget vidtløftig Drøftelse, som ikke alene medtog den Tid, man havde til overs af Eftermiddagen fra Kliddagsopholdet og Slutningen af Missionsberetningerne indtil den midt paa Eftermiddagen stedfindende Pause, men selv efter den blev den fortsat uden andet Resultat; end at Konferensen, som derover delte sig i to Retninger, maatte lade denne Sag falde, da den ikke havde indhentet Rettighed fra Menighederne til at indføre en anden Orden i denne Henseende. Saavidt vi kunne erindre de forskellige Anskuelser af Sagen, som lode sig høre, ville vi her anføre dem; thi det maa bemærkes, at de Brødre, som skulde have ført Protokollen den sidste Deel af Eftermiddagen, ikke indtog deres Plads først lige ved Slutningen af Sagen.

De Brødre, som declte Anskuelser med det af Br. Jens Chr. Nielsen Anførte, gif, som han, ud fra, at ethvert

Guds Barn maatte have Ret til at tale, at fremføre Forflag og at stemme baade i Menigheden og ved Konferenser, i hvilke Menighederne vare repræsenterede. At sætte Nogle af de ved en Konferens tilstedevarende Medlemmer til Side og sige dem, at de her havde ingen Stemmeret, maatte smerte dem, da det herved saae ud, som om den Ene vilde hæve sig over den Anden. Desuden var det mange Gange at unge Medlemmer, hvad enten de vare Mænd eller Kvinder, kunde have et bedre Syn paa en og anden Sag, end ældre og mere begavede Brødre. Det ene Kvinde kunde ikke sige til det andet: Jeg haver Dig ikke behov, men meget mere, de, som ansaacs for de ringeste, de vare fornødne. Hertil kom endnu, hvad der især burde iagttages, at da der blev afholdt Konferens i Menigheden i Jerusalem, saa var det ikke alene Apostlerne eller de Eldste, eller et Udvalg af Menigheden, som gav Raad og som domte i den omtvistede Sag, men selve Menigheden var nærværende som deltagende i Mødet, og da der endelig toges en Beslutning i Sagen, saa hedder det: „Da besluttede Apostlerne og de Eldste med al Menigheden osv.“ Ifølge denne bibelske Beretning saae det ud til, at vor Praxis v.d. vore Konferenser var aldeles ubib. ligt, og uden Grund i Guds Ord. Det vilde derfor, saa forekom det disse Brødre, være mere skriftmæssigt, at vi ikke selv stalte Sager til at tale om, men ventede indtil der vare faadanne og saa først holdt Konferenser, og naar en faadan skulle holdes, kunde Enhver, som ønskede det, besøge den og raadslaae med den Menighed i hvilken Konferensen afholdtes, angaaende den foreliggende Sag.

Mød disse Udtalelses, som ved første Dækast synes at være grundede paa bibelske Grunde, uttalte andre Brødre sig saaledes:

Skjænt det vel ikke kunde synes at skade Noget, om de henværende Medlemmer af den aalborgste Menighed havde Ret til ikke alene at fremføre Sager, tale med om dem, hvilket jo ingenfinde er negtet nogen af de Tilstedevarende, men ogsaa til at stemme ved Sagens endelige Af-

gjøreelse, saa lader det sig dog ikke gjøre, at indsøre denne Regel, og det af mange Grunde. Først vilde saa den Menighed, i hvilken Konferensen var, kunde sætte enhver Sag igjennem, idet de andre Menigheder ved deres ringe Antal af Depræsentanter, kun vare forsvindende, og skulde der Ingen afordnes til at bivaane Konferensen, men Enhver som vilde, kunde reise og deeltag i dens Forhandlinger, saa kunde det skee, at Saadanne toge til den, hvilke Menigheden slet ikke ønskede skulde repræsentere den; thi det er jo dog en befjendt Sag, at man i alle Menigheder har Medlemmer, som deels ere egne i Anskuelser og i alle deres øvrige Forhold, og disse vilde maafee helst give Møde og tale ved saadanne Lejligheder, hvor de helst burde tie. Desuden havde det netop viist sig ved en Konferens i Hamborg, at fordi to Afdelinger vare meget stærkt repræsenterede og tre andre ikke, netop en Sag blev sat igjennem, hvilken vi tilsammen misbilligte. Man beraaber sig paa Apostlernes Gjerningers femtende Kapitel, men her overseer man en Ting, som er det Vigtigste i hele Sagen, nemlig, at Menigheden i Jerusalem var Modermenigheden og at den i Antiochia, og andre Menigheder kun vare Dette-Menigheder, det vil sige saadanne, som i en vis Frastand vare udspunne fra den første. At den stod paa et langt andet Standpunkt end nogen af vore Menigheder, vil vel Ingen negle. Den var organiseret af Jesus og Apostlerne selv, havde annammet den hellige Aand paa en overordentlig Maade og bestyredes endnu af Mænd, som ikke blot stode i Livets og Ordets Reenhed, men som vare indspirede af den Hellige Aand. Dertil kom, at de Afordnede, der blev sendte til Jerusalem fra Menigheden i Antiochia, blev sendte til den derværende Menighed med dens Eldste og Værere. Forholdet hos os vilde blive noget lignende, hvis for Eksempel Menigheden paa Solland eller et andet Sted sendte Brødre til den aalborgiske Menighed at søge Raad i et eller andet Anliggende. I Svaret, de fil, maatte det da ogsaa hedde, at Menigheden havde besluttet eller vedtaget Dette eller Hånt; men her i vores

Konferentser sende Menighederne ikke deres Afordnede med Spørgsmaal til en enkelt Menighed, men til dem alle, som ere nærværende ved deres Repræsentanter. For nu ikke at gribe ind i de andre Menigheders Rettigheder, og have en vis Ligevægt i Henseende til Stemmer, bør hver Menighed kun have visse Afordnede eller Stemmer ved Konferentser. Det er endog en saa stor Frihed, at hver Menighed kan vælge og sende saa mange Stemmeberettigede som den vil, at Friheden ikke skulde udstrække sig videre i denne Henseende. I vor Tid raabes der saa meget paa Frihed og Liighed, at man maa befryste, at naar denne Land trædte frem i Menigheden, det ikke vilde være godt, især, da der er blevet sagt, at de, der ikke maatte stemme, let kunde føle sig frænkede.

Hvad det andet Punkt angik, om der aarlig burde vælgtes ordnende Brødre eller ikke, da var det en Sag, som vel funde undlades, men man burde dog have Brødre, som kunde foranstalte Konferentser og tage Bestemmelser i Missionsfager, isald der i Arets Køb indtraadte Et eller Andet, som man ikke havde ventet forud. Man behøvede jo ikke at kalde dem ordnende Brødre, man kunde kalde dem hjælpende eller raadgivende Brødre, og det var igrunden ligeineget, hvad de kaldtes. Deuden funde man jo lade være at betjene sig af dem, naar man ikke vilde, det stod jo enhver Menighed frit for, at henvende sig til andre Brødre, om at komme den til Hjælp, og da de ordnende Brødre desuden maatte betragtes som alle Menigheders Ejendere, der havde at aflægge Regnskab for deres Gjerning, saa kunde de jo vises til Rette, hvis de misbrugte det dem betroede Hverv. Man vil beraabe sig paa, at der i Aposteltiden ikke fandtes ordnende Brødre. Dette er dog i en vis Forstand en Feiltagelse. Apostlerne havde netop dette Hverv, at ordne vanskelige Forhold, men nu, da vi ingen Apostler have og heller ikke anerkjende andre Overhoveder, end den Herre Jesus, saa synes det billigt, at Menighederne selv vælge Mand, som de have Tillid til, og i vanskelige Forhold here deres Raad.

Hvad iøvrigt de aarlige Konferenter angif, da var det herligt og lifligt, at Brødrene samledes med hverandre, og disse Sammenkomster vilde man ikke lade sig børøve, da de tjente til at sammenføie Brødrenes Hjerter med hverandre. Man samlede sig jo ikke for at give Beslutninger, men for at give Raad. Hün Beslutning i Jerusalem var derimod ikke en raadgivende, men en befalende af indspirerede Mænd, som Menighederne havde at rette sig efter; thi det hedder: „Det er den hellig Aands Beslutning og vor osb.“ Saaledes kunde vi ikke tale og betone vore Beslutninger, men maatte kun noies med at give Raad; dog i Henseende til Missionssager maatte vi tage Beslutninger, som for en Ordens Skyld burde efterkommes.

Efterat man altsaa fra flere Sider havde fremsat disse fra hinanden gaaende Anstuelser, vedtog Konferensen at foresætte Menighederne denne Sag til Overveielse til næste Konferente, saaledes, at enhver Menighed har at afgive sin Mening, om det for Eftertiden skal tillades enhver Broder eller Søster, der overværer Konferensen, at deltag i Afstemningen over de forskjellige Sager, eller om Stemmeretten kun skal, som hidtil, være overslædt til de afordnede Brødre, der vare sendte af Menighederne til Konferensen.

Herved sluttedes den første Dags Møder og kl. 7 samlede vi os til offentlig Forsamling som lededes af Br. Jens Larsen fra Sjælland. Næste Dags Morgen kl. 9 samlede vi os igjen. Mødet aabnedes med Sang, Bon, Guds Ords Læsning og en kort Tale over den Blindfødte af Br. J. Dahl fra Ronne.

Missionssagen kom nu paa Bane. Br. Elm an hilsede Konferensen fra Søstrene i Veile, og fremsatte deres Ønske, at udsende en Missionær mere.

Røbner spurgte, om Nogen havde et Forslag desangaaende, samt om ikke Br. Jørg. P. Hansen kunde paataage sig denne Gjerning om Binteren?

Jens Larsen foreslog, at da Br. J. C. Nielsen ikke

kan udholde at være Skoelsører, han da maatte vælges til at virke i Søstremissionens Tjeneste.

Ekman bemærkede, at Br. Jens Jensen var bleven anbefalet dem ifjor, men at han alligevel ikke havde tiltraadt den omtalte Virksomhed.

J. Jensen svarede, at Ingen havde skrevet til ham desangaaende, og da han blev spurgt, om han efter ønskede at deeltage i Missionsskolen, saa havde han været i den sidste Vinter.

Købner kunde ikke indsee, at der vandtes Noget ved at tage en Broder ud af en vigtig og velsignet Stilling med Hensyn til Guds Rige for at sætte ham i en anden. Han spurgte J. Jensen, om han var villig at træde i Missionens Tjeneste til næste Vinter.

J. Jensen svarede, at han finder sig ikke vel stillet dertil, da han mangler Trimodighed. Desuden vidste han, at Høiby Menighed nødig vilde undvære ham.

Købner sagde at Herren gav Trimodighed, naar man bad ham derom, og spurgte, om det var Brødrene's Ønske, at J. Jensen ledsgagede Br. Ekman paa Missionensreiser?

Ekman bemærkede, at han ikke godt kunde reise ud til alle Tider af Året, da han havde jordiske Forretninger at varetage i Hjemmet.

Jens Larsen vilde, at Brødrene skulde kjende denne Broder, førend de udsendte ham, og vide om han var stillet til den Gjerning eller ikke.

Struve, Købner og Hansen gave ham det bedste Vidnesbyrd i Henseende til hans Gaver og Christelighed; Trimodighed vilde Herren nok give ham.

Jens Larsen var tilfreds, naar andre vare det. Han havde Intet imod, selv om der kunde udfendes 50 Missionærer.

Dahlgreen siger, at Br. J. Jensen kunde jo ledsgage andre Brødre, naar han ikke kunde følge med Ekman.

Købner spørger, om Konferensen troer, at Br. J. Jensen skal opfordres til at træde i Søstremissionens Tjeneste? Heri viste sig Enstemmighed.

Jens Jensen udtalte sig nu derfor, at han vilde underkaste sig Brødrenes Ønske, dog med det Forbehold, at han kun til enkelte Tider funde Reise med en eller anden Broder.

Et andet Spørgsmaal blev nu, om J. Jensen skulde reise alene, eller om han skulle have en Broder med sig?

Ekman ønskede gjerne, at have ham med sig, da de derved begge vilde faae mere Frimodighed; men han kunde jo ogsaa reise med hvilken som helst Missionær. En saadan kunde jo skrive til ham desangaaende, og maaskee kunde han ogsaa engang imellem gjøre en Tour alene.

Købner tilføjede, at det Anliggende var nu ordnet, og at Brødrene kunde altsaa have dette i Grindring. Han spurgte, om der var Mere at tale om i Henseende til Missionen?

Jens Larsen ønskede, at Missionærerne maatte virke mere end hidtil iblandt de Vandtro, og ikke opholde sig saameget i Menighederne. Det var en Selvfølge, at Gudskeende, som understøttede dem, ønskede at see dem engang imellem; men de burde ikke opfordre Missionærerne til saameget som hidtil at virke iblandt Gudskeende. De burde især opoffre sig for de arme Uomvendte. I Menighederne blev der altid virket noget. Søstrene i Veile for Exempel burde ikke forlange, at see deres Missionær i Menigheden, men derimod ude iblandt dem, som høre til Verden.

S. Hansen. Dette maa Søstrene i Veile selv passe, da de understøtte Br. Ekman. Ved denne Sag have vi altsaa ikke Noget at bestille.

H. Jensen bemærkede, at Missionærerne, følgende Br. S. Hansens Exempel, burde op holde sig i længere Tid paa et og samme Sted.

A. M. Hansen minder om, at dette blev anbefalet ved Konferenisen ifjor.

J. A. Petersen gjør Forskjel paa Missionærer; nogle ere mere stikkede til at reise i Menighederne, andre egne sig bedst til at virke blandt Uomvendte. Det ene

Slags ønskede man at have for Menighedernes Skyld, men da det andet Slags havde mere Driftighed til at gaae ud iblandt de Nødvendte, saa ønskede man dem anvendte til denne Virksomhed. Man burde aldeles som Missionær have sin Frihed, og naar en Forstander blev træt og slovedes, saa var det godt, at der kom en Missionær, som Br. Schmidt og Andre, der kunde styrke det Svage. Der var derimod Brødre, som ikke kunde gaae ud i aaben Mark, uden at der havde været Nogen til at bane Veien for dem.

Købner beretter, at Brødrene i Amerika begynde mere og mere at gjøre Forskjel paa disse to Slags Prædikanter, samt at rette sig noget efter et Menneskes Evner. De have derfor baade Reiseprædikanter og Missionærer. Den Broder, som er bedst skikket til at reise i Menighederne, kalde de Reiseprædikant, da han i Ordets egenlige Forstand ikke kan kaldes Missionær, fordi dette Navn betyder en Udsendt.

Dahlgreen minder om, at disse to Slags Ebner lade sig bedst bruge i Forening, den ene til at plante og den anden til at vande. Han meente, at enhver burde helst virke i den Gjerning, hvortil han var bedst skikket.

Købner ønskede det Samme, for at en Broder ikke skulde gjøre alt for megen Bold paa sig selv; dog naar Nødvendigheden bed det, saa maatte man, hvor udkikket man end følte sig, gjøre det. Man maatte saa gjøre Bold paa sig selv og tillige paa vor Herre i Bon. Han fortæller om sig selv at, hvormeget det end var imod hans Natur, maatte han dog engang i et halvt Aar reise i England, for at tigge til en Kapelbygning i Varmen. Man skulde mene, tilføjede han, at naar En havde Frimodighed til Et, saa havde han det til Alt; men det er ikke saa. Han kunde for Exempel holde en Prædiken, om det saa var for et Par Tusinde Mennesker; hvad Klassé de hørte til, var ham ligemeget. Derimod var han øengstelig og raadvild, naar han blot skulde tale til et eneste Menneske.

J. A. Petersen taler om Husholdsbesøg og siger, at selv om Missionærerne ikke sik mangle Forsamlinger, naar

de blot aflagde en Mængde Huusbesøg saa var det godt; thi ofte bleve disse mere velsignede end en Forsamling.

Købner bemærkede, at han ogsaa havde store Tanker om Huusbesøg, endda koldt han selv følte sig usikket dertil.

Dahlgreen betonede ogsaa Huusbesøg som Noget, der især bragte Velsignelse og fremmede Guds Rige.

Ekman havde baade holdt Forsamlinger i Menigheden og udenfor iblandt de Uomvendte. Ligeledes havde han aflagt Huusbesøg og folgt Bøger og Smaaskrifter. Han havde haft Alt for Dio, men havde undertiden følt sig mere opmuntret ved en lille Forsamling end ved mange Huusbesøg.

Købner ønskede, at Alle være udrustede til Alt, men da det ikke var faaledes, burde de højest anvendes til det, hvortil de egnede sig. Kunde det ikke skee, da burde de, som allerede sagt, gjøre Bold paa sig selv.

Iorg. Larsen siger, at det ofte gaaer bedst, naar det gaaer som der staaer i Psalmen: „Naar mod Naturens Veie det gaaer, saa gaaer det ret.“ Medlemmerne i Menighederne burde ogsaa gjøre Huusbesøg, men de forsømte det desværre ofte.

En Broder gjorde den bemærkning, at Alle være Præster, men ikke Missionærer.

Møller holder for, at det er bedst at gaae, hvor vor Herre falder os hen, enten vi føle os skikkede dertil eller ikke. Man maa ganske overgive sig til Herren, og saa forsvrigt være træg og glad.

A. M. Hansen siger, at der spørges ofte om, hvor mange Forsamlinger En har holdt; men han meente, at naar en Missionær blot foretog sig Noget i Herrens Ejeste, saa var det Godt, selv om han ikke havde holdt saa mange Forsamlinger.

Købner siger, at Folk paa Landet skulde foregaae Kjøbstadbeboerne med et godt Exempel; naar Folk paa Landet flage over, at de manglende Frimodighed, hvad skulde saa Kjøbstadbeboerne sige? Der er det noget ganske Undet at komme i Berøring med Folk.

J. A. Petersen vil lige saa gjerne, ja endog hellere tale med Folk i Kjøbstæderne, end med Folk paa Landet, da han ikke havde faaet den Modstand i Stæderne som paa Landet. Han troede, at den eneste Ulempe, der var i Henseende til Kjøbstadsfolk, var den, at man ikke altid vidste, hvor de boede.

Ernst Jensen gav dette Bisald.

M. Larsen taler om, at han havde forsøgt at uddele Traktater til Soldater og Matroser. Blandt disse havde han gjort den Erfaring, at dersom Nogen tog imod Traktaterne, saa var det Soldater og Matroser fra Landet. Han havde gaaet en heel Dag i Kjøbenhavn, fra Sted til Sted, ringet paa, hvorefter Døren blev aabnet og Traktaterne modtaget som en anden Avis, men saa blev Døren lukket igjen. Han kom ikke til at tale til et eneste Menneske paa denne Dag, uagtet han udbredte omtrent 500 Traktater. Paa Landet kunde man dog komme til Folk og derved ogsaa finde Leilighed til at tale et Ord med dem.

Struve taler om sin Virksomhed som Traktatuddeler i Kjøbenhavn, hvorledes han havde uddelelt Traktater til alle Slags Folk, og fundet Modtagelighed for samme.

J. A. Petersen sagde, at han havde været hos Br. Struve i længere Tid, de havde tilsammen uddelelt Tusinder af Traktater, og derved havt Leilighed til at indbyde Folk til Førsamling. Han var nu engang af den Menning, at Kjøbstadsfolk kunde ligesaa gode naaes med Guds Ord som Landsbyfolk. Han meente, at Brødrene fra Kjøbstæderne egentlig burde give Brødrene paa Landet et godt Exempel i Traktatuddeling.

Købner indrømmede, at der kunde gjøres meget Mere i Kjøbstæderne end der gjøres, men bemærkede atter, at det var saa vanskeligt, da En ikke engang kendte den Aanden. Han kendte for Exempel ikke engang dem, der boede i samme Hus som ham. Under saadanne Forhold sættes Grimodigheden stærkt paa Prøve, og man kunde bedst gavne Andre, naar man var dem bekjendt og nod deres Tillid. Han spurgte derpaa, om der endnu kunde gjøres mere for

Missionssagen, eller om vi skulde gaae over til en anden Gjenstand?

Mr. Larsen foreslaer, at lade Missionærerne have deres fribed; altsaa ikke at paalægge dem, hvorhen de skulde gaae, eller hvad de skulde tage sig for.

Efterat endnu flere Brødre havde uttalt sig i samme Retning blev følgende vedtaget: Konferensen holder for at Missionærerne bør have frihed til, i Overensstemmelse med deres Gaver, at virke, enten ved Huisbesøg eller ved Forsamlinger; dog bør Øiet meest være henveindt paa de Adensforstaaende, for at vinde deres Sjæle for Guds Rige.

Hans Jensen overbragte nu Konferensen en Hilsen fra den syge Br. Schmidt med Tak for den Opoffrelse, Brødrene havde viist ham og den Tilstid, de havde til ham ved ifjor at vælge ham til at virke i Kjøbstæderne. Han beklagede kun, at han paa Grund af Sygdom ikke havde funnet virke ret Meget; men saa havde han heller ikke forbrugt de ham overleverede 100 Rd., som han pr. Anvisning i Dag vilde tilbagebetale.

Efterat et Par Brødre havde yttret sig om denne Sag, gav Konferensen ham det Svar, at den ikke kunde modtage Pengene; derimod skjønkede den ham de 100 Rd. som Løn for hans allerede udviste Virksomhed, og med det Samme fritog den ham for den forpligtelse, at virke i Kjøbstæderne.

Christen Christensen fremkom med en Sag fra Hals Menighed. Han bad nemlig om den ikke kunde faae lidt Hjælp, da dens Arbeidskraft næsten var forsvunden.

S. Hansen bemærkede, at det ene Forslag krydsede det andet. Fra den ene Side vilde man have Missionærerne til at virke udenfor Menighederne, men fra den anden igjen til at virke i dem. Sagen var, at vi fattedes Mænd baade til det Ene og det Andet.

Det blev derpaa meddeelt, at Chr. Larsen, som er Forstander for denne Menighed, er kommen til at boe noget længere fra den, hvorfor han ønskede at løses fra sin Post. Da Sagen forholdt sig saaledes, fandt man, at det nærmest var en Menigheds sag.

Jens Larsen troer, at hvis det blev denne Menighed ret om at gjøre, at besøge Bonkammeret og i det Hele taget at samles til Bon, saa vilde vor Herre nok velsigne den, fordi den ingen Prædikant havde. Der gaves mange Menigheder i Sverrig, som havde Mangel paa Prædikanter; men de samlede sig saa til Bon. Det var heller ikke nødvendigt, at de skulle have en Prædiken hver Søndag. Naar de saaledes havde Mangel, blev de mere langsfelsfulde og ivrige til at bede Herren om, at sende dem Nogen, til at tale Guds Ord for dem, og saadanne Sødkende vilde med det Samme blive mere nøisomme, om end Prædikanten ikke var saa dygtig. Saaledes var det med en Menighed i Sverrig. Den var samlet til Bon om at Herren vilde sende dem en Broder og neppe være Sødkende færdige hermed, førend jeg kom ind ad Døren. De blev derved saa glade, da jeg kom heelt uventet.

Søren Hansen forte Talen hen paa Thyland, som hører til den jetsmarkiske Menigheds Omraade. Fra baade Medlemmer og Uldenforstaende havde han en almindelig Opfordring til Br. Jens Andersen, om at tage derop, idetmindste en kort Tid. Han vilde blive modtaget med aabne Arme og Hjerter, og mere kunde han jo ikke ønske.

Jens Andersen beklagede de Forhindringer, der stode i Veien for ham; men han haabede at overvinde dem, saa at han idetmindste kunde offre sig for Thyland en 14 Dage; dog ønskede han helst, at det kunde blive udsat til Efteraaret, da han saa agtede at gjøre en længere Reise derop.

Det overlodes nu til den jetsmarkiske Menighed at ordne dette Anliggende, og hermed endtes altsaa Missions sagen.

Eskild Jensen fremlægger et Aabfalsningsbrev, der tilhørte Chr. Eskildsen, som er døbt til „Jensenianerne“. Han havde begjøret Optagelse i den jetsmarkiske Menighed, men det var bleven ham negtet med den Daab, han havde modtaget. Siden var han reist til Amerika. Der var han i Racine bleven optaget med den Daab, der var fuldbyrdet paa ham. Endelig var han efter kommen tilbage til Dan-

mark med omtalte Flytte-Beviis; men da den jetsmarkfse Menighed havde negtet ham Optagelse uden en ny Daab, saa spurgte han Konferenisen tilraads, da han ønskede at staae i en Baptistmenighed.

Røbner spørger om, hvordan denne Jensen havde baaret sig ad med at døbe.

Br. Eskild Jensen fortæller om ham, at han var en Almueskolelærer, blev opvakt, begyndte at prædike og samle Tilstængere. Først prædikede han Barnedaab, siden Neddypelser-Daab. Han lod sig derpaa døbe af en Mand, som en fort lidt havde været Mormon, men som vakte i deres Verdomme og var bleven udelukt. Jensen havde nu døbt Flere, deriblandt bemeldte Chr. Eskildsen, hvem Menigheden nu havde negtet Optagelse, fordi den frygtede for, at den saa kom til at anerkjende de andre Personers Daab af dette Parti.

Det blev ogsaa bemærket, at Eskildsen var døbt som Troende, ved Neddypelse og i den treenige Guds Navn.

J. Andersen oplyser, at Jensemianerne døbe efter en lidt forandret Formular, idet de sige: I Jesu Navn døber jeg Dig i Navnet Faderens, Sonnens og den Hellig Aands.

Denne Forandring syntes Konferensen dog ikke at være betydelig.

M. Larsen bemærker, at det saa var umuligt for disse Folk at blive optaget i Menigheden, naar de ikke vilde være Gjendøbere, hvilket vi dog heller ikke vilde være.

Ekmann fortæller, at han, naar han havde truffet Nogle af dem, havde raadet dem til at overveie, om deres Daab var en menneskelig eller en guddommelig Handling.

A. M. Hansen gjor Forskjel paa Daab i Menigheden og paa Daab udenfor Menigheden. Han holder for, at kun Menighedens Daab er den rigtige, saa at de, der ere døbte af Andre, maa døbes om.

M. Larsen fortæller, at nogle Personer paa et Skib, som seilede til Malta, begyndte at randsage Skrifterne og at bede, hvorved de kom til den Overbeviisning, at de ikke vare døbte. De døbte derpaa den Ene den Anden, og reiste

sidens efter til England. „Kunde Engleenderne“, spørger Mr. Larsen, „nu sige til dem: I ere ikke Baptister?“

Møller holder for, at her i Vendsyssel er det et andet Forhold; thi her varer Baptister, som kunde døbe dem. Han fortæller om en Deel af dem, som nu staae i den Frederikshavnske Menighed, at de havde ladet sig døbe igjen, efter at de lange havde staaet i Tivls desangaaende.

S. Svendsen mener, at man ikke aldeles tor holde Samfund for uchristelige, fordi de have forkerede Lærdomme, og at man heller ikke altid tor holde Folkene for uchristelige, fordi Samfundet i sin Heelhed er det. Man maatte mere see paa Folkene end paa Samfundet.

E. Jensen synes, at det seer lidt underligt ud med disse Folk. Nogle af dem ere utilfredse med deres Stilling, men alligevel fortsætte de deres Virksomhed.

Købner taler om, at dersom man ikke kunde anerkjende et Menneskes Daab, fordi den Person, der havde døbt ham, havde falske Anskuelser eller var falden i en eller anden Synd, saa maatte man endog tvivle paa Gyldigheden af en Daab, som var fuldbyrdet af Baptistprædikanter, som vare blevne udelukte formedelst en eller anden Synd; men det faldt os aldrig ind at betvivle Gyldigheden af en Daab, de havde udført.

Ekman bemærkede, at saadanne vare dog Baptister, hvilket de andre ikke vare.

Købner synes, at der er noget romersk-katholsk ved saa stærkt at betone Successionen eller den Nødvendighed, at Ordination og Daab maa kunne hidledes i en uafbrudt Række af paa hinanden følgende eensartede Handlinger lige fra Apostlerne.

Sagen drøftedes videre, idet endnu flere Brødre udtalte sig; Nogle derfor, at Daab af Andre end Baptister kunde antages for gyldig, Andre for den modsatte Menning.

Eskild Jensen rettede det Spørgsmaal til Konferencen: Har Menigheden i Racine handlet forkeert, eller har Menigheden i Jætsmark gjort det?

Mr. Larsen siger, at vi vanskeligt kunde besvare dette

Spørgsmaal, da vi derved vilde geraade i Misforstaelsse enten med Menigheden i Racine eller med den i Jetsmark.

Da Meningerne vare deelte om denne Sag, lod man den falde, idet man udtalte sin Beklagelse angaaende den omtalte Mand og andre kjære Sjæle, som vare i en lignende Stilling.

Formiddagsmødet sluttedes nu Kl. 12, og efter Mid-dagsopholdet aabnedes Estermiddagsmødet Kl. 3 med Af-hyngelsen af Psalmen 420.

Jens Larsen kom nu frem med følgende Spørgsmaal: Hvad kan der gjøres for, at der kan blive mere Liv og mere hjertelig Alvor i Menighederne i voit Samfund, en større Gendrægtighed og inderligere Kjærlighed? Han bemerkede, at det der gav ham Anledning til at fremstætte dette Spørgsmaal var, at der tales saa meget om, at der hersker Fred og Enighed i Menighederne, men saae man noiere efter, da var det ikke altid saaledes, og han frygtede for, at hvis Herren skulde give Menighederne Vidnesbyrd, saa vilde det vist blive noget anderledes.

Købner indrømmer, at som der er Mangler ved den Enkelte, saaledes er det ogsaa med Hensyn til Menighederne. Det er let at indsee, at der findes Mangler, men ikke saa let at indsee, hvad der skal gjøres, for at det kan blive bedre.

Dahlgreen siger, at Bagvaskelse var en Ting, der skadede Guds Børn saare meget.

E. Jensen understøttede dette og bemerkede, at Guds Børn burde vandre værdigen det Kald, med hvilket de vare kaldte.

Jens Larsen troede, at Lærerne altid burde gaae foran og vise Medlemmerne et godt Exempel.

H. Jensen giver det Raad, ofte at samles til Bonforsamlinger, for der at bede med og for hverandre.

Svend Svendsen mænte, at der ogsaa ere andre Ting, som burde afskaffes, for Exempel Personsaaseelse. Han troede, at naar man rettede sig efter Guds Ord, da vilde saadant ophøre.

Købner siger, det er sandt, at der ere mange Svag-

heder, men ved blot at nævne dem, faae man ingen Oplysning om, hvorledes man skal bære sig ad, for at faae dem afslaffede.

J. A. Petersen var af den Mening, at Mange forsøgte at læse Guds Ord om Søndagen. De læse i dets Sted andre Ting, maa ikke endog Aviser og deslige. Til de fun sand bibelsk Kunckab, saa vilde Frugten blive Kjærighed til Gud og til deres Medmennesker og Længsel efter at samles med dem, samt Lyst til at tale om guddommelige Ting.

Dahl anbefaler hver Dag at læse i Guds Ord, især Morgen og Aften; det vilde bidrage til en bedre Tilstand.

Jens Larsen troede, at man godt kunde læse Guds Ord Morgen og Aften, og endda forsvimme det Vigtigste, nemlig Forbindelsen og Fortroligheden med vor Herre. Man kan læse i Guds Ord og alligevel leve uchristeligt. Hvad det gjælder om, er et inderligt Samfund med Jesus.

Købner gjorde den Bemærkning, at baade det, at læse i Guds Ord, var godt og det, at bede ogsaa. Begge Dele burde høre sammen.

Th. Sørensen lægger til, at det ikke er nok at læse og bede; man maa ogsaa give Noget for Herrens Sag. Han ansørte et Udsagn af Søren Kirkegaard: „Der er Forskjel paa at lide for Noget, og paa at leve af Noget.“

M. Larsen mener, at det er fornødent, at Enhver bliver den Mindste. Saalsenge man er stor i sig selv, bliver det ikke godt. Er man først den Mindste, saa elsker man alle Andre, fordi de ere større end vi. En Broder nævnedes Bagtalelse; men hvorfor hører man derpaa? Hvorfor tager man ikke En, som bagtaler, under Armen og siger: „lader os gaae hen til den Paagjældende og tale med ham derom“.

Dahl green formaner til, at man, naar man gaaer fra en Församling, maa vogte sig for, at føre verdslige Samtaler. Det tilintetgjorde Ordets Virkning. Man burde

tale om det, man havde hørt i Prædikenen. Det vilde være til Velsignelse.

Øsbnér sagde, at verdslige Samtaler, naar man gik fra Førsamlingen, var som en Spand Vand, der kom over En og styslede alt det Hørte bort. Med Hensyn til Bonnen bemærkede han, at Apostelen formaner til at „bede uden Afladelse“. Han antager, at mange Guds Børn ikke forstaae Undet herved, end at man, naar man Morgen og Aften, til regelmæssige Tider, holde Bon, saa har man opfyldt Skriftenes Fordring: Beder uden Afladelse. Men Bethydningen af disse Ord er en heel anden, nemlig den, at man bør bede hvert Dieblik i sit Liv. Som vi ikke kunne undvære Aandedrætet, saaledes heller ikke Bonnen. Man kan spørge mig, om jeg handler i Overensstemmelse med min Fortolkning, og jeg maa svare nei hertil; men dersor maa jeg ogsaa skamme mig. Man kan tenke paa Herren ved Alt, hvad man foretager sig, dersor maa det være vor Bon: Herre, giv os altid Naade til at have Hjertet henvendt til Dig. Saadanne Sukke stige maaskee bedre op til Gud, end de andre mundtlige Ord; thi det er ikke Ord, Herren hører efter, men Hjertets dybe Sukke. Man kan blive vant til at bede med Ord, uden at bede med Hjertet.

Hvad forstaae vi ved at bede? Det var det Første, vi have omtalt; men nu er det Spørgsmaal, hvorom vi skulle bede. Det hedder i Guds Ord: „Naar I bede, da siger: Vor Fader, Du som er i Himlen,“ osv. Hvorfor bedes denne Bon saa sjeldent? Hvorfor har jeg ikke allerede hørt den i denne Førsamling? Jeg har selv bedet den, men ellers har jeg ikke hørt den bedet. Vi forstaae dog nok, hvad det betyder: „Naar I bede, da siger“? Det, der har voldt, at denne Bon har tabt saa meget, er maaskee den feilagtige Oversættelse af de Ord: „daglige Brød“. Det passer ikke, først at bede om Brød, derpaa om Syndsfadelse og Befrielse fra den Onde. Da det græske Ord, som er oversat „dagligt“, kun forekommer en eneste Gang i Testamentet, saa kan det have sin Banskelighed ved at oversætte det; men den nærmeste Bethydning af Ordet er „det

relte", eller det, som er nødvendigt, væsentlig, og det rette Brød er vor Herre Jesus Christus. Tænker man sig et Ideal af en sand Christen, saa er det en saadan, som kan bede denne Bon af Hjertet; thi den er kun for sande Christne og er aldeles aandelig. Kun de Christne kunne bede: Helliget vorde Dit Navn, kun de kunne sige: Dit Rige komme og Din Billie skee! Alt dette maa staae øverst i Hjertet, naar der først bedes derom. Er Jesus vor Fryd og Glæde, saa vil man først, naar man i Bonnens anden Deel kommer til at tanke paa sig og sine Brodre, behøve ham som Brød og kun i ham Alt, hvad han vil give. Kunde jeg altid være findet, som Indholdet af denne Bon fordrer, da var jeg lykkelig. At vi glemme denne Bon, kan affstedkomme det Skrækkeligste. For at nævne Et, anfører jeg Ordet: „Forlad os vor Skyld, som vi forlade vore Skyldnere.“ Ved at glemme det, kunne vi paadrage os den evige Straf; Jesu Blod har ingen Virkning paa dem, som ikke kunne tilgive.

S. Hansen oploste derpaa et Brev fra Br. Dani i Amerika, hvori han besværer sig over, at Nogle til Amerika ankomne Sødskeende gjøre Forsthrring, idet de dadle Amerikanerne som tillade, at Medlemmer af Baptistmenigheden gifte sig med Personer af andre Religionssamfund.

Denne Sag blev underkastet en længere Drøftelse, hvor efter der fattedes følgende Beslutning: Konferentsens Brodre bevidne, at fleertallet af Menighederne i Danmark er som de danske Brodre i Amerika overbeviste om, at Ægteskab mellem Guds Børn er tilladt, hvilket Troessamfund de end tilhøre; men de troe, at der bør anvendes forsigtighed ved at paasee, at den Deel, som ikke er Medlem af Baptistmenigheden, virkelig er Troende. Disse Menigheder kunne deraf kun misbillige forsøg til Uroligheder i Menighederne i Amerika, hidrørende fra den omtalte Hjenstand.

— Emst. antaget.

Br. Schmidt havde sendt følgende Formaning til Konferensen: „Formaner deraf hverandre og opbygger den Ene den Anden, ligesom I og gjøre“, 1 Thess. 5. 11., og

„Men disse var mere veltænkende end de i Thessalonika, de annammede Ordet med al Redebonhed, og ransagede dagligen i Skrifterne, om disse Ting havde sig saaledes,” Ap. Gj. 17, 11. Derpaa fulgte Spørgsmaalet: **Hvilken Forbindelse har Ordet „Blod“ med de i samme Vers i Apostlernes Gjerningers 15 Kapitel, 20 Vers omtalte Ting, hvilke de Christne skulde afholde sig fra?**

Købner bemærkede, at Jakob i dette Vers fremførte et Forslag, der saa blev stadsæt og antaget af hele Forsamlingen, som vi læse i det 28 Vers: „Det er den Hellig Aands Beslutning og vor . . . , at I skulle holde Eder fra Asgudsoffer, og fra Blod, og fra det Kvalte, og fra Horeri.“ En af Grundene, for hvilke Blodets Nydelse blev forbudt, var den, ikke at forarge Jøderne. Ogsaa den Grund gjælder endnu. At spise Blod forårger endnu Jøderne, som dengang. Han fortalte derpaa, at han engang havde trufset sammen med en Jøde i Holland. De havde talet sammen om Religionen, hvorpaa Jøden om sider havde sagt, at de Christne jo ikke engang rettede sig efter det nye Testamente, og da Br. Købner vilde vide, hvilke Ting de ikke rettede sig efter, sif han det Svar, at uagtet det var forbudt dem at nyde Blod, saa gjorde de det alligevel. Men da Købner derpaa sagde ham, at han netop hørte til et Samfund, som ikke spiste Blod, sagde Jøden, at han saa havde al Angtelse for ham.

J. Larsen siger, at Enhver burde væmmes ved at see Nogen spise Blod.

Købner gjør endnu den Bemærkning, at Blodet var givet paa Alsteret, derfor skulde det ikke ædes; det var nemlig et Billede paa Christi Blod, som er udgydt for os.

Dahlgreen spørger: **Hvorledes skal man behandle et Medlem, som vil holde Løverdagen som Sabbath?** Han foranledigedes til at spørge saaledes, fordi et nu udelukket Medlem i Farre Menighed havde denne Anskuelse.

Jens Larsen anfører et Exempel paa et Medlem i Vandløse Menighed, som holdt haade Løverdag og Søndag som Sabbath.

Købner meente, at naar han blot holdt Søndagen hellig, saa sik han at have sin Frihed til ogsaa at holde Løverdagen. Men begyndte han at arbeide om Søndagen, saa burde han ikke længere staae i Menigheden.

Jens Larsen siger, at det er klart af det nye Testamente, at Søndagen er de Christnes Sabbath. Forst see vi, at Jesus, som falder sig „en Herre ogsaa over Sabbathen“, aldrig indskærper Helligholdelsen af den gamle Løverdags-Sabbath, og dernæst, at uagtet Menneskene dengang viistnok ikke have været mere villige til at holde Sabbath, end Folk i vore Dage, Apostlerne alligevel aldrig i deres Breve formane til at holde dette Bud, hvorimod alle de andre Bud stærkt indskærpes og betores, ja ikke engang paa Apostelmødet i Jerusalem see vi dem auføre den gamle Sabbath som Noget Hedningerne burde iagttagte. Evertimod læse vi, at Jesus opstod den første Dag i Ugen, samledes med sine Disciple den første Dag i Ugen, udgød sin Hellig Aand den første Dag i Ugen, at Disciplene vare samlede, for at bryde Brødet den første Dag i Ugen og endelig, at de skulde henlægge Gaver til de Fattige den første Dag i Ugen. Kommer nu dette til, at det hedder: Derfor domme Ingen Eder i Mad eller Drifte, eller i Henseende til Høitider eller Nymaaneder eller Sabbathen, saa staar det klart, at de Christne ikke have med den gamle Sabbath at gjøre.

Købner: Man maa ikke glemme, at der i den første Tid vare mange Jøder, som traadte over til Christendommen. De sik Lov til at gjøre Ceremonierne med, naar de blot ikke gjorde dem til Salighedsbetingelser; men med Tiden faldt alle disse Ceremonier bort, og med det Samme ogsaa Løverdagssabbathen, hvilket baade Apostlernes Breve og Historien tydelig vise. At denne Dag skulde behove at være Sabbath, har Jesus tilsigemed meget Andet antydet, da han sagde til Jøderne: „Men Ingen sætter en Klud af nyt Klæde paa et gammelt Klædebon, og man lader og ikke ny Bisn i gamle Løderflasker.“

Herpaa holdtes en lille Pause, og efter samme blev Psalmen Nr. 462 assungen.

Regnskabet for sidste Kvartal blev nu fremlagt, da der var afgivet Beretninger for de forrige Kvartaler i den danske Evangelist. Men Foreningeskassens Indtægt og Udgift for det hele Konferentseaar fra 28de Juni 1873 til 20de Juni 1874 stiller sig saaledes:

	Indtægt.	ℳ	₧	₮
Beholdning fra 1873		75	"	9
Fra Aalborg		75	"	
-- Abbetved		33	5	15
-- Bornholm		10	"	"
-- En Br. fra Aalborg		10	"	"
-- Eftildstrup		28	"	"
-- Hals		20	"	"
-- Høiby		10	"	"
-- Frederikshavn		31	3	"
-- J. Dahl, Rønne		1	"	"
-- Hjelmsmark		20	"	"
-- Kjøbenhavn		143	2	1
-- Langeland		10	"	"
-- Lolland		49	"	"
-- Løgstør		15	"	"
-- Øvre		28	5	"
-- Slagelse		21	"	"
-- Sipperup		8	"	"
-- Vandløse		86	5	"
-- Veile		18	"	"
-- Sophie K. i S.		25	"	"
-- Søstrup		5	"	"
-- C. Nielsen, Phill		5	"	"
-- N., Sjælland		10	"	"
Det indkomne Beløb for Konferense-Protokollen for 1873 beløb sig til		29	"	"
	Jalt	719	1	1

Udgift.

Til S. Hansen.....	266	4	"
— B. Jensen	133	2	"
— L. Jakobsen	150	"	"
— D. Christensen	70	"	"
Før Protokollens Trykning o. d. l.	30	"	"
Skrivematerialier og Porto	2	12	652 " 12
Kassebeholdning d. $\frac{20}{6}$ 74			67 " 5

Der blev nu spurgt: Hvor skal Konferentsen afholdes næste Aar?

S. A. Petersen foreslog Lolland.

R. Larsen svarede dertil, at de paa Lolland havde ingen Plads til Konferents, men vilde Brødrene reise hjem og samle en 3 eller 400 Rd. og sende dem, saa vilde Lollanderne ved Hjælp af tilfældige egne Midler opføre et lille Forsamlingshus, og Brødrene skulle da være velkomne paa Lolland næste Aar.

Til Stedet for Konferentsen foresloges derpaa Øure paa Æyen, hvilket med Enstemming vedtoges. Tiden mentees at blive den sædvanlige; men det overlodes til Øure Menighed selv at bestemme den.

Protokollerne skulle trykkes som sædvanligt. Dahlgreen ønsker Skriftet lidt større, høgst til 1 Mk. Sil., Larsen mener 12 §.

Missionsefterretningerne maatte optages lidt forkortede i den danske Evangelist.

Balg af de ordnuende Brødre fandt nu Sted ved Stemmesedler og følgende Brødre blevne valgte: J. Købner, M. Larsen, L. Henriksen, H. Jensen Mølholm, S. Hansen og R. Larsen.

Svend Svendsen spørger: Hvorledes kan man fåae det til at stemme med Guds Ord, at Helvede er i Guds Ørn? Han sigter ved dette Spørgsmål til Psalmen i Troents Stemme Nr. 509, 3. Vers, hvor det hedder:

„I mig har Hølvede sit Sted, I Dig er Himmelens Salighed
Dg evig glade Tage!“

Købner sagde, at han ikke havde skrevet Psalmen, men Meningen var kun, at det Onde boede i os, og det var jo Hølvede i sin Begyndelse. Han vilde ikke forsvare enhvert Udtryk i Psalmen; thi ofte kunde der være valgt et andet Ord som var mere passende. Forovrigt var det Onde, som boede i Guds Barn, lige saa slet og fortjente ligesaa godt Navn af Hølvede, som det Onde, der boede i Verdens Barn.

Dette indrømmede S. Svendsen.

M. Larsen og andre Brødre udtalte sig ligeledes, at der burde været valgt et mildere Udtryk, da Guds Barns Hjerter dog vare rensede ved Kroen

Da høgreen førte derpaa Talen hen paa Høitiderne. Han sagde, at han havde fremført denne Sag, fordi der fandtes saa forskellige Meninger desangaende. Han selv holdt disse Dage som andre Dage, men han brugte dem ikke til jordisk: Arbeider, for ikke at overtræde Kongens Lov eller forarbe sine Medmennesker.

Flere Brødre udtalte sig i samme Retning, nemlig, at om man end ikke ligefrem holdt disse Dage for hellige, saa burde man dog ikke anvende dem til Arbeide, da det vilde se underligt ud, om vi gik paa Arbeide, naar andre Folk gik til Kirke. Desuden vare de færdeles egnede til at minde os om Christi Fødsel, Lidelse og Død, og i Horsamlingerne paa disse Dage havde man en saare gunstig Lejlighed til at prædike om disse Ting, hvilket man heller ikke burde forsømme.

Efterat man derpaa havde affunget Psalmen Nr. 273 sluttede Br. Købner Konferentsen med følgende Ord: „Vi skalde altsaa slutte, mine Brødre og det er altid noget Ejendommeligt. En vis vermodig Følelse paatrænger sig os; men hvad skulle vi sige? Jeg tenker, at saalænge vi ere her tor Beemod og Glæde ikke flettes os. Der ere altid To, som handle: Herren og vi. Det have vi ogsaa erfaret her. Herren har gjort alle Ting vel; men vi have

handlet som vi altid pleie, nemlig daarligt. Det har atter vist sig, at vi ere usle Skabninger, og at Herren er en god, naadig og barmhjertig Frelser. Det er derfor det Bedste for os, at vi altid ligge paa Kneæ for hans Ansigt. Havde han ikke holdt sin Haand over os, da havde vi stødt sammen; men nu have vi Aarsag til at glæde os, ikke ved det, vi have gjort, men ved det, han har gjort. Han bevarede os ikke fra enhver bitter Erfaring, men han lod os føle, at der maatte være Kamp, som næsten altid. Dog, Gud være lovet, at det ikke var idag, vi havde det Daarlige; thi naar Enden er god, saa er Alting godt. Desuden have vi en herlig Dag i Morgen i vente. Jeg er vis paa at Herren vil skjænke os en velsignet Dag. Ikke, at vi kunne gjøre det; men Herren kan og vil det, det stoler jeg paa. Det er endnu ikke lykedes Fjenden at tage disse Konferents-Festdage fra os. Hvis han kunde, da gjorde han det. Herren under os saa meget Godt, men isald det stod til os, da ødelagte vi det sikkert.

Men naar jeg har sagt, at vi trods vore Daarligheder havde det Godt, saa vil jeg ingenlunde rose det Daarlige, og om jeg end vilde undskylde alle Andre, saa vil jeg dog ikke undskylde mig selv. Det gør mig ondt, at jeg ikke har ledet Konferensen bedre. Jeg vil boie mig for Herren og bekjende, at jeg ikke har været Formand og ført Sagerne, som jeg burde. Jeg traenger til at renses i Jesu Blod, og det saavel med Hensyn til mit Embede som med Hensyn til alt det Øvrige i mit Liv.

Vi maa nu slutte. Der er et Aar til vi komme sammen igjen. Hvad skee skal i den Tid, vide vi ikke. Satans Brede tager ikke af, men til. Hvad han kan berede os, er os ubekjendt. Men, o Jesus! lad os gaae fra hverandre med den Følelse, at vi ikke kunne andet end paany klynge os over til Dig og holde Dig fast i Tid og Evighed, Amen. Han sluttede nu med en hjertelig Bon.