

# De danske Baptistmenigheders Forenings-Konferents,

holdt i den Frederikshavnske Menigheds For-  
samlingshus i Glimsholt

den 5. og 6. Juni 1885.

---

Et Udtog af Protokollerne i Konferentsens Møder.

---



Nakskov.

Trykt i Nakskovs Enkes Bogtrykkeri.

1885.

Ufølge Indbydelse fra den frederikshavnske Menighed, afholdt de døbte Christne i Danmark deres aarlige Mission- og Forhandlingsmøde i denne Menigheds nhopførte Forsamlingshus i Glimsholt, den 5. og 6. Juni d. A. Mødet tog sin Begyndelse første Dags Morgen kl. 8 derved, at Mødets Forstander, P. Andersen, foreslog Psalmen 601 affussen. Han læste derpaa Fil. 2 og ønskede, at Enhver i denne Forsamling maatte være besejlet af den Aand, som gik igjennem dette Kapitel. Han antog, at der var Nogle tilstede, som gjorde sig store Forhaabninger om at høre og erfare noget Herligt i denne Konferents; men muligt, at der ogsaa var Nogle, som saa med Mistillid paa en saadan Sammenkomst. Maatte de Første ikke blive bestemmede, og de Sidste blive saa oplivede, at de ønskede, vi kunde saa en saadan Sammenkomst hvert Aar.

Efter at der endnu var holdt Vøn af Br. S. Knudsen, valgtes Br. M. Larsen ved Stemmesedler til Konferents Formand, N. Larsen til Viceformand og Brd. J. P. Hansen, B. Jensen, L. Christoffersen og G. Dahl, til at nedstryke Forhandlingerne.

M. Larsen, som derpaa indtog Formandspladsen, sagde bl. A.: „Jeg takker Brødrene for den Tillid, de have stjænket mig ved saa at sige eenstemmigt at vælge mig til Formand. Gid jeg ikke maatte gjøre denne Tillid tilstamme. Jeg beder Brødrene at støtte mig. Lad os tale og handle som for Guds Ansigt. Vi skulle gjøre ham Regnskab for Alt, hvad vi tale og gjøre, ogsaa paa denne Konferents. Det er første Gang, der holdes Konferents i den frederikshavnske Menighed; maatte vi holde den saaledes, at naar vi adskilles, Ingen da skulde sige:

"Aldrig mere Konferentse!" men at vi Alle maatte sige:  
 "Gid vi snart maatte samles igjen!" Vel vide vi, at  
 Besignalen skal komme fra Herren, men det beror jo og  
 saa paa det Sindelag, med hvilket vi ere samlede". —  
 Knyttende sig til Rom. 7, 18: "Villien har jeg vel, men  
 at udrette det Gode formaar jeg ikke", sagde han endnu  
 bl. A.: "Seg for mit Bedkommende har den bedste Villie  
 til at lede Forhandlingerne paa den rette Maade, men  
 Evnen eller Dygtigheden flettes mig. Vi ere dog ikke  
 alene komne sammen for at forhandle, men for at se hver-  
 andre, bede med hverandre og glædes med hverandre.  
 Gid det dog ikke maa blive derved, at vi ville, men at vi  
 ogsaa maa saa Maade til at udrette Noget til Guds Ere.  
 Vi maa ikke rejse hjem igjen med den Bekjendelse: Vil-  
 lien til at udføre gode Beslutninger havde jeg vel, men  
 Modstanden var for stor. Vi bør rejse hjem med den  
 faste Overbevisning, at Gud var med os, og at han nu  
 vil hjælpe os at udføre alle gode Beslutninger. Et vide  
 vi, at ville vi selv være glade og føle os lykkelige, saa  
 bør det være vor Bestræbelse at gjøre Andre glade. Lad  
 os ikke saare eller ringeagte hverandre; men have Erb-  
 dighed for hverandre; thi det er Herren velbehageligt."

Det første og sidste Vers af Psalmen 36 blev der-  
 paa affungne, hvorpaa to Brødre bade.

Det Spørgsmaal blev derpaa først fremsat, om en  
 Mand, som tidligere havde bivaanet en af vore Kon-  
 ferenter og som endnu ikke tilhørte vort Samfund, maatte,  
 ifølge sit Ønske, overvære vore Forhandlinger.

Efter nogle enkelte Udtalelser, tillodes det ham at  
 være tilstede under Konferentsens Forhandlinger.

Der blev derpaa optaget en Fortegnelse over de til-  
 stedeværende Brødre, som bare mødte for at deltage i  
 Forhandlingerne. Følgende Brødre havde ifdfundet sig:  
 fra Aalborg: Chr. Larsen; fra Falster: B. Jensen;  
 fra Faaborg-Egnen: J. Larsen; fra Frederik-  
 havn: P. Andersen, S. Knudsen, J. C. Ingvad og H.  
 Henriksen Kringelborn; fra Hals: N. Svendsen og Axel

Petersen; fra Jætsmark: G. Jensen, A. Jensen og Andre; fra Kjøbenhavn: M. Larsen, Halberg og S. Roulund; fra Langeland: S. Hansen; fra Lolland: N. Larsen; fra Østør: P. Sønder og Jørg. P. Christensen; fra Øvre: J. A. Petersen; fra Saaby: E. Dahl; fra Slagelse: H. Larsen; fra Syd aalborg: Chr. Nørgaard, J. Jensen, L. Christoffersen og J. Back, og fra Vejle: J. P. Hansen. Desuden havde en Mængde Gjæster, og deriblandt: Thomas Jensen fra Chicago, C. Andreasen fra Greenaa-Egnen, Andr. Jensen og P. C. Sørensen fra N. Snede Menighed, indfundet sig.

**Dagsordenen** blev nu fastsat saaledes, at Møderne skulle tage deres Begyndelse om Morgenens fra Kl. 8 til Kl.  $11\frac{3}{4}$  Formiddag, og fra Kl.  $2\frac{1}{2}$  til Kl.  $6\frac{1}{2}$  om Eftermiddagen. Fredag Aften Kl.  $7\frac{1}{2}$  skulle der afholdes offentlig Forsamling af Brd. E. Dahl fra Sjælland og H. Larsen fra Slagelse, og Lørdag Aften Missionsmøde af Brd. J. P. Hansen fra Vejle og M. Larsen fra Kjøbenhavn. Disse Forsamlinger skulle sluttes præcis Kl. 9.

Til at ordne de Spørgsmaal, der vilde blive fremlagde til Forhandling, valgtes derpaa Brd. S. Knudsen, J. A. Petersen og Chr. Nørgaard, og til at efterse det af Brd. P. Jensen og Andreas Arlsen i Vandløse Menighed reviderede Regnskab af Br. M. Larsen valgtes Brd. Chr. Larsen og L. Christoffersen.

Som Komitee til at bestemme Missionærernes Löning valgtes endvidere: Brd. S. Knudsen, Chr. Nørgaard, J. A. Petersen, Hans Larsen, M. Larsen og G. Jensen.

Der blev derpaa afgivet Beretninger fra de forskjellige Menigheder. Ifølge disse gaar det endnu bestandig smaaat med Fremgangen i de fleste Menigheder, og Grunden maa for en stor Del søges deri, at vi haade flettes Midler og Mænd til at virke udad paa de store uopdyrkede Egne. Desuden er det jo ogsaa en Sandhed, som

ikke kan skules, at vi trænges allevegne af de i Landet herskende Partier, som alle ere enige om at forhindre vores Grundfætningers Udbredelse og Fremgang. Af de afgivne Beretninger ere forte Udtog optagne i Evangelistens Juli-Nummer, hvorfor de forbigaas her.

Da Beretningerne vare afgivne, bemærkede Br. M. Larsen:

Vi forstaa endnu ikke rigtig at afgive Beretninger; nogle ere for korte og andre for lange. Vi klage over Tørhed og ringe Fremgang, og vi have maaesse Grund dertil; men alligevel bør vi dog ikke forsage. Det falder mig ind at minde om en fort Sang, som en Broder ved en lignende Lejlighed lærte nogle ligeledes klagende Brødre. Den lyder saaledes: Bliv ved, bliv ved! Bliv ved, bliv ved! Og Brødre, naar vi gjøre dette, og ikke bruge kunstige Midler; men i Tro og Tillid til Gud arbejde i Overensstemmelse med hvad Bibelen lærer, og bruger den paa rette Maade, saa skulle vi sikkert høste i sin Tid. Dersom vi saa Guds Ords Sæd med Graad, saa skulle vi visseligen høste med Frydesang. Vi arbejde jo for Herren og bruge vi det rette Middel, Bibelen, saa skal Velsignelsen ikke udeblive. Høre vi op med at være et lidende og foragtet Folk, saa er det forbi med os. Da kunde vi vel saa et Slags Udbredelse, men hvad kunde det nytte os, naar Herren saa ikke vilde kende sig ved os.

Ieg vil med et Par Ord minde om de hjemkaldte Brødre, Grøfe og Ryding. Med Hensyn til den første, da kunne vi sige: Velsignet er hans Minde! Han døde blandt sine Brødre og med et herligt Vidnesbyrd om den Maade, Herren havde bevist imod ham. — Br. Ryding var Danmarks ældste Baptist. Han har prædiket i over 40 Aar. Da han var en af Banebryderne, saa har han været i Fængsel to Gange og maattet lade sig sit Gods frarøve for Troens Styld. Paa Bornholm blev hans Virksomhed især velsignet, og i det Hele taget var han utrættelig i sin Missionsgjerning som Kolportør

og Skrifstuddeler blandt Søfolk. Han havde dog ogsaa sine Svagheder, og for dem tugtede Herren ham. I de tre Aar, han laa paa sit Sygeleje, var det ofte mørkt for ham. Hans Død var stille, og vi haabe han er gaaet til de Saliges Hvile.

I Henseende til den Evangeliske Alliance, som blev afholdt i København sidste Sommer, vil jeg bemærke: Stjøndt vi Baptister ikke bleve vel sete, saa funde man dog ikke helt udelukke os. Vi haabe dog, at nogle af Fordommene imod os hævedes. Da der ved en Lejlighed var Tale om Baptisternes Forhold til Alliancens i England, ytrede den gamle Dr. Kalkar: At det var en anden Sag der, thi der havde Baptisterne en 200-aarig Historie. Naar de først havde dette her, vilde de ogsaa blive betragtet anderledes end nu.

Konferensen udtalte nu sin Bedrøvelse over, at den jetsmarkse Menighed ingen Afordnede havde sendt, og ligeledes derover, at der ikke en Gang var kommen en Skrivelse til Konferensen fra Menigheden paa Bornholm.

Efter at der endnu var taget Bestemmelse om, at Protokollen ogsaa skalde trykkes i dette Aar, men dog neppe i saa forlortet Form som i Fjor, sluttedes Formiddagsmødet med Bon af Br. J. Larsen fra Nørremøllegaard.

Mødet Fredag Estermiddag Kl. 2 $\frac{1}{2}$  tog sin Begyndelse med Afsyngelse af de to første Vers af Ps. 425 og Bon af Br. L. Christoffersen.

Man begyndte nu de egentlige Forhandlinger, og det første Spørgsmaal, der kom paa Bane var Missions-sagen.

Formanden mindede om, at da vi havde mange Sager at forhandle, maatte vi altid, for at kunne blive færdige dermed, holde os til selve Sagen, og tillige burde

jo kun En tale ad Gangen. Sidste Aar valgte vi en Missionskomite, som skulle regulere Virksomheden. Denne, som bestod af Brd. Chr. Nørgaard, L. Henriksen og N. Hansen, valgte under sig Br. N. Hansen til Formand, og han har sendt os en Skrivelse over deres Virksomhed.

Denne Skrivelse blev nu læst og var en Meddelelse for Missionskomiteens Virksomhed i det afgigte Aar. Ligeledes blev der læst en længere Skrivelse, som Br. N. Hansen havde sendt til Konferensen om Missionen. Slutningen af den indeholdt følgende Forslag:

1) At Foreningen forthætter sin Virksomhed med kun en Missionær, og at dertil vælges en Broder, som er villig og stillet til, hvor som helst og paa enhver Maade, som kan tjene Formalet og som han anvises, at virke efter bedste Evne ved Foredrag, Husbessøg, Traktatuddeling, Salg af Bibler og andre Skrifter, og saa lang Tid af Aaret, det paa nogen Maade kan lade sig gjøre.

NB. Sker dette, saa vil „Ingen nægte, at en Arbejder er sin Øsn værd, og Ingen binde Munden til paa den Øre, der tørsker.“

2) At Foreningens Kasserer tillige som Leder af Missionen staar Konferensen til Ansvar for, hvorledes dens Interesser blive varetagne, eller paa anden Maade sørger for, at Missionen har Nogen, hos hvem Missioneren kan søge Raad i sine Foretagender og til hvem han stadig maa indsende sine Meddelelser.

3) At Menighederne gruppere sig og drive Missionsvirksomhed efter bedste Evne og Skøn.

Efter at disse Skrivelser vare læste bemærkede Formanden: Det er indlysende nok, at vor Missionsvirksomhed har en Fejl, og denne er lettere at se end at rette. Jeg har Medlidenhed med Missionærerne, thi de kunne ikke være alle Steder og vanskelig efterkomme alle Fordringer, der rettes til dem.

N. Larsen: Det er let sagt, der er Fejl ved vor Missionsvirksomhed; men denne Fejl vilde vist helt falde bort, naar der blot blev en Mængde Sjæle omvendte,

hvor Missionærerne virke. Saa blev der sikkert ikke klæget over deres Virksomhed; men nu staar det jo hverken til dem eller til os andre at omvende Folk. Man gjør derfor sikkert for store Fordringer til dem og deres Virksomhed. Jeg tror, vi burde have flere Missionærer og at de burde opholde sig i længere Tid paa hvert Sted; thi det er ofte Uiffeldet, at naar de have virket et Sted en Tidlang og ligesom fremkaldt lidt Røre, saa komme andre Prendikanter, naar vore forlade Bladsen, og høste, hvad hine have saaet.

Formanden mente, at vi for Øjeblikket ikke kunde tage Beslutning om Missionærernes Virkemaade. Dette vilde vi senere komme til, naar Lønningskomiteen havde været samlet denne Sag angaaende. Han vilde desfor foreslaa, at vi gif til Forhandlingen om det fremlagte.

### 1. Spørgsmål: Kunde vi ikke samle os om en Kjøbstadmission?

Formanden viste hen til, at vi havde gjort alt for lidt for Kjøbstæderne. Der vare de store Byer: Aarhus og Odense, i hvilke der saa godt som intet var virket. Vi burde en Gang gjøre et Forsøg i en saadan By, og saa se at fortsætte Virksomheden der i længere Tid, ligesom Apostelen Paulus gjorde det i sin Tid, da han forblev to eller tre Aar paa saadanne Steder. Vi kunne sikkert, naar vi ville tage alvorligt fat paa Sagen, understøtte en Missionær til at gjøre et Forsøg med Virksomhed i en Kjøbstad eller maaesse i to, som f. Ex. i Horsens og Aarhus.

J. Jensen mener, at Menighederne i Danmark ere fremstaaede derved, at Brødre have taget Bolig og virket paa deres Omraade. Hele Aarhus Stift er mere forsømt end selve Aarhus; thi der er slet ikke virket. Det vil være for dyrt for os, med de Midler vi have at paabegynde en Kjøbstadmission, men derimod burde vi se at udstrække vor Virksomhed noget mere til de uopdyrkede Egne omkring i Landet, hvor der endnu slet ikke er virket.

M. Larsen fremholder, at Kjøbstadmissionen altid

har lønnet sig bedst, og det baade i Henseende til derfra at kunne virke ud paa Landet saavelsom i Henseende til at faa en fast Mission, naar der ellers blev virket paa rette Maade, og ligeledes til at yde Bidrag til Guds Riges Sag.

P. Andersen bemærker, at de havde virket i Iængere Tid i Frederikshavn, dog uden at se nogen egenlig Frugt. Derimod havde de høstet velsignede Frugter af Virksomheden paa Landet. Han troede, at Landmissionen passede bedst for os med vores smaa Købstæder og Pengemidler.

J. Jensen mener, at vi kunne ikke sammenligne os med Methodisterne, som erholde saa megen Understøttelse fra Amerika og som tillige ere i Besiddelse af Mænd, der kunne optræde i Kjøbstæderne. Desuden vil Folk ogsaa hellere høre dem end os, da deres Lære og Menighedsorden har mere Lighed med Kirkens.

J. A. Petersen figer: Det er vanskeligt for os at bestemme vor Herres Gjerning, især da vor hidtilsvarende Virksomhed ikke har været heldig. Paa Fyen have Methodisterne ogsaa havt deres Mission paa Landet, men da den ikke har baaret megen Frugt som ved Trolleborg, saa have de nu flyttet den til Kjøbstæderne, hvor de nu virke som i Odense, Svendborg og Faaborg. Fra Kjøbstæderne virke de nu ud paa Landet, og deres Mission har stor Fremgang. Lad os som Baptister ogsaa se at tage os lidt mere af Kjøbstæderne, og lad i det Mindste en af vore Missionærer forsøge en Virksomhed i en bestemt By. Vi spilde vores smaa Købstæder ved saaledes at lade dem rejse fra Sted til Sted. Lad dem hellere tage fast Ophold i en Stad og virke der, og under Guds Ledelse vil det blive til Velsignelse.

H. Roulund: Vi bør ikke blot lægge en Grundvold i en eller anden Kjøbstad, men bygge videre fort, saa vil vor Herre nok velsigne sit eget værk.

M. Larsen glæder sig over, at flere Brødre tales for Kjøbstadmissionen, hvilken vi fremfor alt bør se at

optage. Vel kan det være sandt, at Folk visse Steder hellere høre Methodisterne end os, idet de ikke ere saa afvigende fra Kirkens Lære i Henseende til Daaben og deslige som vi, men Methodisterne have aldrig gjort os nogen Skade. Ikke saa saa af deres Medlemmer ere blevne optagne i vores Menigheder, medens vist sjeldent nogle af vores Medlemmer ere gaaede til dem. Lad os se til at begynde en Virksomhed i Kjøbstæderne. Menighederne paa Landet maa saa se at hjælpe sig selv med de Prædikanter, de have, og ikke vente paa at saa Besøg af tilreichende Missionærer.

J. Jensen: Hvorfor jeg taler for Landsmissionen, er, fordi vi have saa saa Midler. At virke paa Landet, som hidtil, er os ikke saa bekosteligt, dels fordi vi kunne samles frit omkring i Husene hos vores Søskende og dels fordi vi kunne betjene os af Brødre som have deres jordiske Forretninger at passe ved Siden, og af hvilken de kunne leve. I Henseende til Kjøbstadmissionen stiller Sa-gen sig derimod helt anderledes. Der skal lejes en Sal, som er kostbar, og Broderen, der skal lede Forsamlingerne, maa have en større Understøttelse.

N. Larsen: Sikkert er det, at det er en Fejl i vor Missionsvirksomhed, at vi ikke have Kjøbstæderne til Udgangspunkt for vor Virksomhed. Havde vi Penge til ret at understøtte dem for, saa var det det Rette, at baade J. P. Hansen og B. Jensen virkede i Kjøbstæder.

J. P. Hansen omtaler Belsignelsen, som var udgaaet fra Aalborg og Kjøbenhavn. Fra Aalborg vare i sin Tid de forskjellige Menigheder fremstaaede omkring i Jylland, og fra Kjøbenhavn vores Menigheder omkring paa Sjælland. Han vilde foreslaa at afsætte Br. B. Jensen i en af de sydlige jyske Kjøbstæder.

E. Dahl taler om, at Menighederne paa Sjælland have begyndt en Virksomhed i Holbæk. De have lejet en Sal, og Mange indfinde sig at høre Guds Ord. Vi have allerede set Frugt deraf, idet flere Sjæle staa Sandheden nær. Missionen er vor Livssag, men vi føle os

trykkede, fordi vi ere bange for, at vi ikke tage rigtig fat paa Sagen. Man har talst en Del om, hvad der er heldigt i Henseende til Missionsvirksomhed; men se vi hen til Jesu Besaling, da var den, at de skulde begynde i Jerusalem, altsaa i en Kjøbstad, og det er vistnok altid heldigt for os, at vi tage Exempllet op efter Apostlerne og rette vor Opmærksomhed paa Kjøbstæderne. De blev rigtignok udrustede med den Helligaand, saa at de derved blev sørligt sikrede til den store Gjerning, og det er sikkert denne „Kraft fra det Høje“, som vi flettes til vor Virksomhed.

M. Larsen: Vi flettes sikkerlig ogsaa Bevidstheden om vort Ansvar for Guds Riges Udbredelse, især i Kjøbstæderne. Dersom vor Herre kom og spurgte os: Har Du gjort for mit Rige, hvad Du kunde? Hvad skulde vi saa svare ham? Herren vil tilvisse for dre det af ham os betroede Bund tilbage med Renter. Enhver lægge Ansaret paa sig selv og spørge: Gjør jeg, hvad jeg kan gjøre for Guds Sag? Vi skulle ikke saameget se hen til de Andres Samfunds Virksomhed som til vor egen. Gjøre vi, hvad vi kunne? Bidrager jeg til Guds Rige, hvad jeg kan, og beder jeg for det som jeg bør, og offre jeg for det, hvad der er min Pligt? Maatte vi komme dertil, at vi kunde give Tiendedelen af vor Indtægt til Herrens Sag; vi ville da saa de nødvendige Penge ind til Virksomheden for Guds Rige.

J. P. Hansen mener, at hvis vi skulle gjøre Forsøg med en Kjøbstad-Mission, saa kunde vi lade den dertil ansatte Broder gjøre Forsøget i to.

M. Larsen fremsatte derpaa det Spørgsmaal, om vi skulle gjøre Forsøg med Virksomhed i to jyske Kjøbstæder?

Dette blev besvaret med Ja og derpaa vedtaget af Konferencen.

2. Sp. Om at udsende en Søndagskolemissioner.

M. Larsen tror ikke, at vi for Tiden kunne gjøre det og foreslaar, at vi vente et Par Aar og saa skrive til

Brødrene i Amerika, at de sende os Br. Broholm tilbage som Søndagsstolemissionærer, og at de saa tillige lønne ham som saadan. Broholm havde baade Kjærlighed og Gaver til denne Gjerning.

J. Jensen mener heller ikke, at vi for Øjeblikket have Midler til at udsende en Søndagsstolemissionær for.

Halberg spørger, om vi ikke kunne udsende Br. J. P. Hansen til denne Gjerning.

H. Roulund siger, at dersom vi kunne handle i Tro, saa komme Pengene nok ind dertil. Jo mere vi give ud til Guds Sag, des flere saa vi i Lommen.

M. Larsen tilføjer: Sikkert er det, at dersom vi beholde Noget af hvad vi skyldte vor Herre, saa er det Tyveløster. Lad os ikke have bandsat Guds i vore Huse, ikke beholde det, der hører Herren til. — Men kunne og ville vi lønne en Søndagsstole-Missionær?

J. A. Petersen mindede om, at der i denne Henseende burde gjøres alt muligt for Børnene i Hjemmet. Der burde Forældrene ad Kjærlighedens Vej søge at indprænte dem Agtelse baade for Bibelen, Bønnen, Forsamlingsgang og for sand Christendom i sin Helhed. Skete dette ikke, saa var Søndagskolen ikke i Stand til at udføre det, der forsømtes i Hjemmet.

Konferensen udtalte sig derpaa for, at man for Tiden ikke saa sig i Stand til at udsende nogen Søndagsstolemissionærer.

3. Sp. Kan den danske Forening gjøre noget for den dansktalende Befolkning i Nord-slesvig?

J. P. Hansen siger, det er vanskeligt for os at komme til Slesvig og arbejde der af politiske Grunde.

Efter at nogle enkelte Brødre havde udtalt sig om denne Sag, vedtog Konferensen at sende vore Søskende i N. Slesvig en af vore Missionærer, endog indtil 3 Maaneder om Året, naar de i den Tid, han op holdt sig hos dem, betalte det til vor Foreningskasse, som det kostede at holde ham der i den nævnte Tid. Dette blev altsaa 100 Kr. for hver Maaned.

**4. Sp.** Fra Hals Menighed fremførtes nu det  
Duske, at den, som i de sidste 2 a 3 Aar, kunde faa  
Hjælp af de tre Nabomenigheder, eller om Konferent-  
sen kunde komme den til Hjælp paa anden Maade?

Brødre fra de nærliggende Menigheder udtalte sig  
derhen, at de ikke ret vel vare i Stand til at fortsætte  
med at sende Prædikanter til Hals Menighed, fordi de  
selv havde saa mange Prædikepladse at vedligeholde.

Man udsatte Forhandlingen om denne Sag indtil  
videre.

**5. Sp. Begjæring fra Bejle om Hjælp.**

Et Brev der fra blev læst. Indholdet deraf  
var, at Menigheden der paa Grund af Dødsfald og  
Bortrejse var i stadig Aftagen. Derfor ser den sig ikke  
i Stand til, ved Siden af de store Afbetalinger, den har  
til Kapelsfonden i Hamborg, at støtte Br. J. P. Han-  
sen med det Tilstrækkelige til hans og hans Families  
Underhold. Han havde dersor tænkt at rejse et andet  
Sted hen, hvor han kunde bruge sin Profession. Han  
vilde dog besøge Sødkende i Bejle et Par Gange om  
Maaneden, naar de vilde betale hans Rejse dertil; men  
selv om dette skete, saa var dette ikke engang den halve  
Tid af Aaret, at han var hos dem. — Da de byggede  
Huset, havde de Trang til det. Hvad der er sket, kunde  
de ikke forudse, og de haabede ogsaa en Gang endnu at  
faa Brug for Kapellet til deres Forsamlinger, hvad de  
jo dog ogsaa havde, især til deres Søndagsskole.

Ogsaa denne Sag blev udsat til senere.

**6. Sp. Om at støtte en Kolportør i Kjøbenhavn.**

M. Larsen meddelte, at der allerede var en Kol-  
portør i Kjøbenhavn, som var ansat af det britiske Bibel-  
felskab, men hans Løn var saa lille. Kolportørvirksom-  
heden var af stor Betydning i Kjøbenhavn. Der kom jo  
Folk alle Begne fra, som derved kunde blive forsynede  
med Guds Ord. Det vilde allerede være at støtte den  
nøvnte Kolportør, naar Brødrene toge deres Bibler og  
Testamenter hos ham. Desuden har jeg tænkt paa, om

vi ikke funde give ham de 100 Kr. af Foreningkassen, som Br. Chr. Petersen faaer, og saa i Stedet for understøtte Br. Petersen med 100 Kr. af Understøttelseskassen.

B. Jensen mindede om, at gl. Br. A. M. Hansen ogsaa burde have en lille Understøttelse af sidstnævnte Kasse.

M. Larsen foreslaar, at vi give Br. Chr. Christiansen i København de 100 Kr. af Foreningkassen, som Br. Chr. Petersen nu faar, og til Gjengjeld understøtte Br. Petersen med 100 Kr. af Understøttelseskassen, samt give Br. A. M. Hansen 50 Kr. aarlig af samme Kasse.

Der blev sagt, at det, Br. Christiansen skulde have, burde henstilles til Lønningsskomiteens Vedtæmmelse.

Konferensen vedtog derpaa, at Understøttelseskassen fra nu af skulde begynde sin Virksomhed, og at Br. Chr. Petersen i N. Eskildstrup skulde have 100 Kr. aarlig af den, og Br. A. M. Hansen, Langesand 50 Kr.

7. Sp. Hvem bør være de Regjerende i Menighederne?

M. Larsen fremhæver, at en Guds Menighed er Christi Repræsentant paa Jordens, og at den som saadan altsaa selv, i sin Helhed som Menighed, bør være den regjerende. Ved Sagers Forhandling bør Menigheden, saavidt muligt være samlet, og ved Afstemninger bør de alle stemme, naturligvis for eller imod en Sags Fremme efter deres Overbevisning. Naar blot 4 eller 5 eller lidt flere af Medlemmer stemme, saa blive disse de Regjerende, og med Tiden gaar saa Regimentet over til Vorstanderen, som bliver den eneste Regent i Menigheden. Ved Udelukkelser kan der høres over med, at Enkelte afholde sig fra at stemme, men ellers bør, saavidt muligt, Alle stemme.

B. Andersen understøttede det Sagde.

J. A. Petersen: Der gives enkelte fremtrædende Personer, som gjerne drage Andre efter sig og som derfor let kommer til at lede Afstemningen, medens Andre kommer til at suffe og græde derover. Vor Br. M. Lar-

sen har sagt: den eneste Glæde, vi have her i Livet, er at gjøre Andre glade, særlig at gjøre Guds Børn glade ved at gjøre dem godt. Dette bør Medlemmerne ogsaa erindre overfor deres Læerer og Forstandere. Guds Ord siger, at de vaage over Menigheden som de, der skulle gjøre Regnskab, og det var godt, om de kunde gjøre dette med Glæde og ikke sukkende; thi dette er Menigheden ikke gavnligt. Menighedens Medlemmer burde ogsaa betænke dette.

B. Jensen: Jeg har tænkt meget over denne Sag, siden jeg en Gang overværede et Menighedsmøde, i hvilket kun 6 eller 7 Medlemmer funde formaaß til at give deres Stemme. Jeg tror, det vilde være heldigt at bruge Stemmesedler.

P. Sønder: Jeg har erfaret, at Mange undertiden udeblive fra Menighedsmøder, fordi de tro sig fri for Ansvaret, naar de holde sig borte. Disse tage dog fejl; thi det er deres Pligt som Medlemmer at indfinde sig ved Menighedsmøderne. Jeg tror ogsaa, det var godt at indføre og bruge Stemmesedler.

M. Larsen: Man kan afgive sin Stemme ved Hjælp af Sedler som naar man i Fortiden kastede Stene i Urnen. Biblen omtaler den Maade at stemme paa. "Jeg vil give ham en hvid Sten", siger den. Det bruges, naar man var for en Sag, men en sort Sten, naar man var imod den. Afstemningen er en saare vigtig Ting. Jeg tror dog ikke, at Lederne bør stemme. Men det maa lægges Medlemmerne alvorlig paa Sindet, at det er deres hellige Pligt at afgive deres Stemme.

J. Jensen: For at Medlemmerne ikke skulle lade sig lede af Forstanderens Mening, bør denne ikke være saa fremtroedende med den. Maar han fremlægger en Sag for Menigheden, da bør han ikke med det samme udtale sin Mening og arbejde for at faa den gjennemført. — Man kan være forvistet om, at de Medlemmer, som ikke ville stemme, men forholde sig tavse i Menig-

Heden, de ere ikke de tavse udenfor den, men tvertimod de stærkeste Kritikkere.

H. Kr. Ringelhorn: Jeg har ofte holdt mig tilbage fra at stemme, fordi jeg ikke har været vis paa, at jeg har forstaaet Sagen.

M. Larsen: Sagerne blive ofte tvetydige, fordi der tales for meget om dem. Ved en Sags Behandling bør Forstanderen modarbejde, at Følelserne sættes i Bevægelse. Se vi hen til Guds Ords Orden i denne Henseende, da læse vi i Apostlernes Gjerninger i det 15. Kapitel, at „Apostlerne og de Eldste kom sammen for at overlægge Sagen“; men da dette var sket, hedder det: „Da besluttede Apostlerne og de Eldste med al Menigheden“. Vi se altsaa, at Menigheden i sin Helhed med dens Eldste og Lærere var den afgjørende, og ikke et Enkelttal i Menigheden. Er det sandt, at en Menighed kan tage fejl, da er det end mere sandt, at den Enkelte kan det.

Konferensen tror, at det er ethvert Medlems Pligt, forsaa vidt deres Samvittighed tillader det, at afgive sin Stemme, naar Menigheden satter Beslutninger, og giver tillige det Raad, at forstanderen paasægger Medlemmerne at stemme.

8. Sp. Bør enhver Guds Menighed ikke have i det Mindste een Forstander? Hvis saa er, hvad bør gjøres, naar en saadan maangler?

S. Hansen: Enhver Forening, af hvad Slags den end er, maa have en Formand, Leder eller Styrer. En Guds Menighed maa ligesaa; det er efter apostolisk Vis at „beskaffe Eldste i hver Menighed“ (Ap. Gj. 14, 23). Paulus underviser Timotheus om, hvorledes de Eldste, han skulde indsætte, burde være beskafne (1. Tim. 3. 2. Tim. 2, 2), og Titus efterlod han paa Kreta, at han skulde „indrette, hvad som fattedes, og indsætte Eldste i hver Stad“ (Tit. 1, 5). Saasnart en Hob, enten lidet eller stor, blev troende og døbt, saa ordnedes de til Samfund, og Eldste blev dem beskiftet. Blev en Mand og

hans Hus døbt, saa benævnedes det strax for en Menighed (Rom. 16, 5), og Manden blev Forstander. — Nu have vi her til Lands flere Menigheder uden Forstandere, og nogle af dem have i flere Aar staet saaledes; dette er ikke overensstemmende med det ny Testamentes Hus-holdning. Noget bør gjøres for at raade Bod paa denne Mangel. Ethvert Medlem af Herrens Hus, og særlig vedkommende Menigheder bør lægge sig denne Sag paa Hjerte. Lo Ting bør gjøres: ethvert Medlem bør bede alvorligt i sit Løn kammer, og tillige bør der holdes Bøn-forsamlinger i denne Anledning. Det Andet, der maa gjøres, er: vi maa se og søge i vore Menigheder, om der i dem ikke bo Kræfter, som hidtil have været skjulste. Jeg haaber, der ere nogle, men de vise sig bedst, naar de tages i Brug. Lad os komme helt ud fra den Tanke, at en Forstander nødvendig skal være Prædikant; det er vist heldigst, at han ikke er det. En Mand med sund Dømmekraft, og som bestyrer sit eget Hus godt, kan ogsaa dømme og styre en Guds Menighed. Denne Grund-sætning er fulgt af de svenske Baptister, og de have havt stor Velsignelse med sig. Skulle vi vente Velsignelse af Herren, maa vi indrette vore Menigheder, saavidt muligt, efter apostolisk Mønster.

Da denne Sag er bleven omtalt ved en tidligere Konferents, gif man ikke videre ind paa Forhandling af den. Man var enig med de af Br. S. Hansen udtalte Meninger.

#### 9. Sp. Om Medlemsbeviser.

Det vedtoges, uden videre Forhandling om denne Sag, at lade Medlemsbeviser trykke og inddrette saaledes, at der paa samme er en Coupon til at fraklipse. Ved Medlemmers Ankomst til en ny Menighed, skalde saa denne af bemeldte Menigheds Forstander sendes tilbage til den Menigheds Forstander, hvorfra Medlemmet er kommet, og saalcænge dette ikke var modtaget, vidste bemeldte Menighed, at det hortreszte Medlem endnu ikke havde ladet sig optage i en anden Menighed.

Mødet Fredag Aften sluttedes derpaa med Bøn af Br. M. Larsen.

---

Mødet aabnedes Lørdag Morgen kl. 8 med Uffsynelsen af Ps. 414, Læsning af Joh. 17 og Bøn af Br. N. Larsen.

Br. Larsen op læste derpaa Regnskabet over de forskellige Kasser, og hvilket var revideret og befundet rigtigt.

Der var indkommet i 1884—85 :

Til foreningskassen .....	1808 Kr. 56 Ø.
Beholdningen fra forrige Åar var .....	349 — 61 —
Udgiften har været .....	Jalt: 2158 Kr. 17 Ø. 2004 — " —
Der er altsaa nu i Kassen	154 Kr. 17 Ø.

Til Hedningemissionen indkom .....	2623 Kr. 86 Ø.
Der var i Behold fra forrige Åar .....	351 — 29 —

Der var sendt til Boston .....	Jalt: 2975 Kr. 15 Ø. 2735 — " —
--------------------------------	------------------------------------

Der var altsaa endnu i Behold : .....	240 Kr. 15 Ø.
---------------------------------------	---------------

Til Traktatkassen indkom .....	685 Kr. 34 Ø.
Der var i Behold fra forrige Åar .....	111 — 98 —

Udgaaet (til Udgivelse af Traktater) .....	Jalt: 797 Kr. 32 Ø. 438 — 5 —
--	----------------------------------

Behold:	359 Kr. 27 Ø.
---------	---------------

I Understøtteseskassen indkom .....	392 Kr. 94 Ø.
Beholdningen fra forrige Åar var .....	366 — 46 —

Der var altsaa nu i Kassen:	759 Kr. 40 Ø.
-----------------------------	---------------

Lønningskomiteen fremlagte derpaa sine Forslag. Ifølge disse vedtog Konferensen, efter en fort Forhandling om bemeldte Sag og det i vedkommende Missionærers Fraværelse, at understøtte Br. P. Sønder med samme Løn som sidste Åar, nemlig 400 Kr., eller 3 Kr. daglig i den Tid, han virkede i Missionens Tjeneste;

dog ønskede Konferentjen, at han skulle virke noget mere paa Menighedernes Udkanter og paa fremmede Egne.

S. Hansen vilde man, som i det sidste Aar, give 300 Kr., og man overlod til ham selv at virke derfor, dels ved at skrive paa den omtalte Baptithistorie, og dels ved at virke derfor efter bedste Skjøn; dog ønskede man, at han særlig vilde besøge Langeland.

Bt. C. Christiansen i Kjøbenhavn vilde man saa give det 100 Kr., sew ellers er givet Bt. Chr. Petersen, da man havde bestemmet at understøtte ham af Understøttelseskassen

Skjønt de to Menigheder, Vandløse og N. Eskildstrup, havde meddelt, at de ikke mere ville yde Bidrag til Foreningskassen, haabede man dog, at der, ved en forøget Anstrengelse af andre Menigheder, endnu vilde indkomme 1000 Kr. Disse vilde man saa give Br. B. Jensen paa de Bilkaar, at han skulle begynde en MissionsVirksomhed i Horsens og Vejle eller Kolding og Vejle. Man mente, at han høgst maatte bo i Horsens eller Kolding og derfra besøge Vejle, hvor han skulle se at betjene Menigheden paa bedste Maade. I det Hele taget holdt man paa, at han skulle være i en Kjøbstad om Søndagen, og om Ugedagene se at besøge de nævnte Kjøbstæders Omegn. Konferentjen haabede, at Vejle Menighed vilde være ham behjælpelig med at leje Lokaler samt bidrage noget til hans Rejser til dens Stationer.

Dahlgren haabede, at N. Snede Menighed, paa hvis Virkefreds Horsens laa, vilde yde Hjælp til at leje Lokaler for i Horsens, naar Vejle Menighed kun selv vilde udrede andre Udgifter.

B. Jensen funde ikke paabegynde denne Virksomhed før efter Høst; men ellers lovede Brødrene i Forening at efterkomme, saavidt muligt, Konferentjens Beslutninger.

10. Sp Have vi ingen andre Forpligtelser mod de Uomvendte der komme i vore Forsamlinger, end at prædike for dem?

M. Larsen: Vi bør vugte os for det Usunde ved visse Opvækkelsesmøder; men alligevel kan der spørges: Bør vi ikke gjøre mere for vore Tilhørere end at prædike for dem? Jeg tror, der bør gjøres mere.

Dahlgren: Der er noget mangelfuld hos os i saa Henseende. Vi bør hilse venligt paa de Fremmede og tale hørligt med dem om de aandelige Anliggender.

P. Sønder: Tre Ting skyldte vi Verden: Prædiken, Øvn og Opofrelse af Venge Med et Ord: vi skyldte dem Kjærlighed, og den aabenbares ved ret Anvendelse af disse tre Ting. Man bør ikke jage Tilhørerne bort ved idelig at paalægge dem at høre og gjøre Dette og Hint. Jeg har hørt enkelte Søskende give Formaninger paa en uheldig og stødende Maade: „Glem nu ikke, hvad I have hørt, se nu at I ogsaa gjøre derefter os“. Lad os hellere tale et venligt Ord med dem og anprise dem Guds store Kjærlighed til os Mennesker og hørligt fortælle dem om den Maade, Gud har bevist imod os.

J. Jensen: Søskende maa ikke tale for og efter Församlingen med de Fremmede om Heste, Kør og Mejeribedrifter, ej heller om Klædedragt og desslige. Særligt bør Prædikanten vogte sig for at tale med dem om slige Ting. Det er uheldigt, naar Prædikenen kun er en Afhrydelse af saadanne Samtaler. Tilhørerne maa gaa hjem med det Indtryk, at Prædikanten selv tror, hvad han prædicer.

S. Hansen: Der er to Ting, som vi bør vugte os for i vore Församlinger. Det ene er, at vi ikke komme for sent til dem; thi derved give vi de Fremmede et daarligt Exempel, og det andet er, at vi ikke trække vore Församlinger altfor langt ud. Komme vi tidsnok til Församling og legge vi Wind paa at fatte os fort, saa kunne vi i begge tilfælde finde Lejlighed til at tale et Ord med dem, da de saa ikke ere saa trætte, at de øjeblikkelig, saasnart der er sluttet, maa hafte for at komme afsted.

J. A. Petersen: Prædikanten og Menigheden bør

arbejde sammen. Prædikanten kommer modfalden i Førsamlingen. Menigheden bør bede for ham og tage venligt imod ham; dette styrker og opmuntrer ham. En Prædikant lignes jo i Skriften ved en Fisker, som naar han har fastet Garnet ud og efter drager det ind med Fiskene, har Hjælp af sin Hustru og sine Børn med at samle de gode Fiske i Kar. Saaledes bør Menigheden ogsaa hjælpe Prædikanten at samle Sjæle for Guds Rige. Som Fiskerens Hustru venter paa sin Mand, naar han er paa Havet og beder for ham, tager venligt imod ham, naar han afkroeftet kommer hjem og vederkvæger og opmuntrer ham paa bedste Maade, saa maa ogsaa Menigheden træde til og styrke dens Prædikant med Bøn og Opmuntring, samt med at staa ham bi, naar han er nærværd at forsage under Arbejdet. Fiskerne fange ikke Fisk uden Madding. Lad os vise Kjærlighed og Gud vil velsigne vor Virksomhed.

Jørg. Christensen beretter et Exempel af sit eget Liv. Efter en Førsamling kom en Broder til ham og sagde: „Wil Du søge Guds Børn, saa sog dem blandt Baptisterne!“ Skjøndt denne Tilstale ikke syntes at være saa heldig, saa glemte jeg den dog aldrig.

M. Larsen: Er vor Virksomhed i Førsamlingen forbi, naar vi have prædiket, bedet og sunget? Dette kan den ikke være. Jeg har i den sidste Tid særlig tænkt paa de meget omtalte Opvækkelsesmøder, ved hvilke Prædikanterne holde forte Prædikener, derefter afholdes en kort Bønforsamling og saa gjøres der direkte Spørgsmaal til de Søgende, saasom: Er Du et Guds Barn? Har Du Fred med Gud? og deslige. Det bliver ofte noget rent forretningsmæssigt, og det bør man være bange for. Dog har jeg ofte gaaet besværet hjem fra Førsamlingen og tænkt: har Du nu gjort Din Pligt? Jeg frygter for, at man saa let beroliger sig herved. Skjøndt god Sang tjener sørdeles meget til Opbyggelse, saa frygter jeg dog for, at det er mere skadeligt end gavnligt, naar der synges en Masse Psalmer efter Prædikenen, og det

maaske blot for Melodiens Skyld. Jeg tror, vi bør føge at faa Hold paa de Uomvendte, af hvilke endog mange kunne gaa helt bethyngede. Guds Børn bør komme dem til Hjælp med Trøst og Opmuntring.

B. Jensen: Jeg tænker, vi have en Del at overvinde i denne Henseende. Vi ere for fornemme ligeoverfor Tilhørerne; men hvordan skulle vi bære os ad, for at komme til at tale med den Enkelte paa en forstandig Maade? Jeg har ogsaa ofte følt mig besværet efter Forsamlingen, og tænkt, jeg burde have hilstet paa En og Anden og talte med dem om deres Sjæles Frelse. Ved Aftisten sagde jeg en Gang til en Pige: „Søg Herren, medens han findes!“ og dette blev et Middel til hendes Omvendelse. Med Hensyn til Søkkendes Medvirkning, da kan den være onsfeligt, men den maa ske paa passende Maade. Jeg holder heller ikke af megen Sang efter Forsamlingerne, da den let fordriver det gode Indtryk, Tilhørerne kunne have faaet af Prædikenen. Jeg havde en Gang holdt en Forsamling, og da den var endt, forlangtes flere Sange affungne. Dagen efter spurgte jeg en Mand, jeg kom til, Bej til en anden By, hvor der skulde være Forsamling. Jeg agter mig ogsaa derhen, sagde han, og jeg kom saa i Kølge med ham og en anden Mand. Disse gif lidt fjerne fra mig og samtalede med hinanden, og blandt Andet hørede den Ene: Det kan være godt nok med den megen Sang, men man glemmer snart derved alt, hvad man har hørt. Denne Bemerkning glemmer jeg aldrig.

P. Andersen: Den største Mangel hos os er den, at vi elste vore Medmennesker for lidet. Jeg ønsker, at jeg havde mere Kjærlighed til dem, saa at jeg kunde føle mere Medlidshed med dem. Kan man blot tale til dem i Ydmighed og Kjærlighed, saa vil vor Prædiken og Tale ogsaa have Indflydelse paa dem.

S. Hansen: Jeg har gjort en Del Husbesøg og fundet det vanskeligt at indlede en Samtale. Har jeg haft Traktater hos mig, saa har jeg begyndt med at for-

ære dem en og anden, men har jeg ingen havt, saa har jeg maattet begynde en Samtale med at gaa lige til Sagen. Folk studse da sædvanligt, men man maa saa lade dem saa Lejlighed til ogsaa baade at tale og spørge. En Regel maa man følge ved Samtaler: Lad de Andre komme til at spørge og lad dem saa Lov til at uttale sig, selv om de sige imod. Det gjør mig ondt at høre, at Brødre ville altid have Ordet. Maar en Prædikant er traadt ned af Prædikestolen, saa gjelder samme Regel for ham, at nu maa han ogsaa tie, medens Andre tale. En Samtale bør ikke være en Prædiken, især fra Guds Børns Side.

J. A. Petersen tror nok, det var heldigt at gjøre vore Forsamlinger korte og saa bagefter holde et Slags Samtale og Bønnøde. Han fortalte, hvorledes han en Gang i København ved et af Hr. Radcliffs Møder blev anmodet om at tale med nogle Mænd om deres Sjæles Frelse. I Førstningen var han lidt underlig tilmode, men da han havde talt med dem, fik han lidt mere Mod, saa at Samtalen fik et heldigt Udsald. Radcliffe spurgte disse søgende Sjæle ligefrem: „Har Du Fred med Gud?“ Maar der svaredes Nej! blev der talet til dem om Nauen i Christus og bedet for dem.

M. Larsen: Vi bør vogte os for at bringe kunstige Midler. Alligevel har jeg tænkt, at det ved visse Lejligheder og til sine Tider funde være godt at opfordre Søgende til at blive tilbage, og da tale med dem og bede for dem. Men ved saadanne Lejligheder bør Prædikanten have Hjælpere, som ere egnede til at deltage i Gjerningen paa rette Maade.

H. Roulund: I min Opvækkesestid følte jeg stor Trang til at tale med Br. Larsen, men jeg havde ikke Frimodighed til at begynde Samtalen; men saa skete det en Gang, at han besøgte mig og derved begyndte at tale med mig. Dette blev mig til Velsignelse, og jeg kom om sider i Menigheden.

J. Larsen: Den indre Medfølelse hos Prædikan-

ten eller hos den, der taler med føgende Sjæle, virker bedst i saa Henseende.

Konferensen fror, at vi i vore Församlinger have den hellige Pligt, ved visse Lejligheder, at henvende os direkte til de Besøgende om deres Sjæls Tilstand.

Torius fortæller om en Indremissions Missionær, som virkede i Fjor i Hanherred. Maar han havde endt Församlingen, kunde man se, at han havde havt sine Øine henvendt paa de Församlede og lagt Mærke til, om der var Nogen, der følte ved at høre Ordet. Han søgte saa at saa disse i Tale og spurgte ligefrem: Elster Du den Herre Jesus? En Kone, som stod ved Siden af, sagde han til: „De elster ikke den Herre Jesus, det kan jeg se;“ men dette blev Midlet til hendes Omvendelse.

### 11 Sp. Er de danske Baptisters literære Virksomhed tilfredsstillende?

M. Larsen førte først Talen hen paa „Den danske Evangelist“, der, efter hans Menning burde være større og udgaa oftere. I Winter blev der udgivet Bibeltekster for Søndagsskolen, men fun saa af dem vare folgte. Af Vibergs Bog var neppe Halvdelen af Op-laget solgt. Vi vove ikke Noget og vinde altsaa heller ikke Noget. Se vi hen til „Ugens Nyheder.“ Dets Redaktion kom fremmed her til Landet, begyndte i det smaa og nu tæller dette Blad over 12,000 Abonnenter. Der er blevet anvendt sørdeles meget for at saa det udstyret og udbredt, men desuagtet giver Bladet nu et tilfredsstillende Overskud. — Selv Adventisternes Blad, som holder sig til det strengt christelige, holder sig og har en stor Udbredelse.

J. Chr. Hansen: Det er ikke saa underligt, at „Ugens Nyheder“ har en stor Udbredelse; thi dette Blad er saa alsidigt og saa fuldt af Avertissementer, at det ikke vanskeligt kan finde Holdere.

J. A. Petersen: Da Menighederne kjøbte Evangelisten, var det ogsaa for at saa den større og bedre,

hvorfor er dette ikke set? Kan den ikke blive forstørret til næste Aar?

M. Larsen spørger: Hvad skal jeg gjøre med de 800 Expl. af Vibergs Bog? Vil ingen fåske den? Og Bibelteksterne, hvad skulle de bruges til? Vil heller ingen fåske dem? — Nogle mene, at da de kun indeholde de nøgne Bibeltekster, uden Forklaring, saa kan man ligesaa godt læse disse Tekster ud af selve Bibelen; men Enhver maa indrømme, at det er vanskeligt at følge den internationale Textrække uden at have dem astrykte i et hørskilt Heste.

Halberg: Det Interessante ved disse Tekster er, at de benyttes i alle Søndags-skoler over hele Verden.

S. Hansen: Jeg er bange for, vi gjøre lidt store Fordringer i Henseende til Salget af de nævnte Skrifter. Vibergs Bog er ikke ret gammel endnu; den bliver nok affat med Tiden. Det vil ogsaa nok gaa med Bibelteksterne. Vi kunne altid have en 10 Øre tilovers til en Bog.

M. Larsen: Af Vibergs Bog er der i det sidste Aar ingen solgte uden til Alexander i Lyngs og til Amerika.

J. A. Petersen fortæller, at en Broder i deres Menighed havde forøret Børnene i Søndagsstolen 15 Bibler, og da jeg saa, at Bibelteksterne var udkomne, blev jeg glad. Jeg fåske nogle med hjem og forærede Børnene, som ogsaa blev glade. Disse Tekster løses i hele Verden, og de kunne blive fårene Minde, som kunne bevares fra Barndomslivet. Lad os støtte de Brødre, som søger at gjøre Noget for Søndags-skolerne og for Menigheden. Gud lader alt blomstre for at glæde os. Lad os ogsaa gjøre Noget for at glæde Andre. Lad os ikke se saa meget paa Pengene, men mere paa at glæde vores Børn. Spurgeon siger: Grav min Grav her hos disse Børn i mit Baisenhus, at jeg kan være i deres Minde. Maatte vi ogsaa bevares i vores Børns Minde! Konferensen vilde støtte Udgivelsen af Bibelteksterne,

saa at der ogsaa kunde blive trykket et Opslag af dem til næste Aar.

Formiddagsmødet sluttedes nu med Bøn af Br. Chr. Nørgaard.

Eftermiddagsmødet begyndte med Afsynghelsen af Ps. 534 og Bøn af Br. Eftild Jensen.

Efterat der efter var talst nogle Ord om Vibergs Bog toges den Beslutning at ned sætte dens Pris til 50 Øre Stk., og et Aars Kredit. Efter Bestilling ville de altsaa herefter blive sendt for denne pris til vore Menigheder.

Regnskabet over „Den danske Evangelist“, som var gjennemset af to Brødre, blev nu opført. I 1884 bleve 1700 Exemplarer trykte. Af disse affattes i selve Året 1682, og de øvrige vare solgte i 1885, men til nedsat pris.

Til den 31. Decbr. 1884 var indkommet .....	1528 Kr. 37 Øre.
Genere til den 29. Maj 1885 .....	258 -- 82 --
Dg for de Aarg., der ikke vare affattet ved Årets Udgang, og for øldre Bladet var indkommet	44 -- 80 --
	Jalt: 1831 Kr. 99 Øre.

Før Trykning og Papir..... 915 Kr. " Øre.

Indpakningspapir, Porto og  
deslige ..... 240 -- 25 --

Udgiverens Løn .....	300 -- "	1455 -- 25 --
----------------------	----------	---------------

Som Overstud: 376 Kr. 74 Øre.

Balance, som senere vil være at fradrage .....	1 -- 14 --
	377 Kr. 88 Øre.

De 10 %, Udgiveren erholder, fradragne .....	87 -- 78 --
	Sendt til Kjøbh. i Alt: 340 Kr. 10 Øre.

Der haves endnu tilhøde for 1884 .....	56 Kr. 10 Øre.
Dg for 1883.....	20 -- 50 --
	Jalt: 76 Kr. 60 Øre,

men det er tvivlsomt, om alle disse Penge vil komme ind.  
N. Larsen.

Fra Br. S. Larsen var sendt følgende Regnskab:

I Behold fra Aaret 1883—84 .....	45 Kr.	84 Øre.
Mødtaget fra N. Larsen .....	340	— 10 —
Heraf udbetalt 15 Stkr. Attier.....	Summa: 385 Kr.	94 Øre.
	150	— " —
I Behold hos mig den 31. Maj 1885: 235 Kr.	94 Øre.	
I Aaret 1882—83 er udbetalt 23 Attier = 230 Kr.	" Øre.	
— er sjænkede 10 — = 100 — "	" —	
I Aaret 1883—84 er udbetalt 29 — = 290 — "	" —	
— er sjænkede 10 — = 100 — "	" —	
I Aaret 1884—85 er udbetalt 15 — = 150 — "	" —	
— er sjænkede 5 — = 50 — "	" —	
		Jalt: 920 Kr. " Øre.
Kjøbesummen var.....	1000	— " —

Er altsaa til Rest 8 Attier = 80 Kr. " Øre,

hvilke ogsaa betragtes som sjænkede, da de ikke ere blevne indløste inden den for Udbetaling af samme fastsatte Tid er udloben.

N. Larsen tilføjede: For dette Aar 1885 træffes 1750 Exemplarer af „Den d. Evangelist“. Af disse afsættes for Tiden 1715, saa at der altsaa er 35 Aar gange tilbage af Oplaget

Som Betaling er indk. i Aar .....	581 Kr.	60 Øre.
For Trykning de 6 Maaneder..	458 Kr.	" Øre,
Porto, Bladhold og deslige....	130	— 26 —
	588	— 26 —
	÷ 6	— 66 —
Min Løn for de 6 Maaneder.....	150	— " —

Hattedes altsaa  $\frac{2}{5}$ : 156 Kr. 66 Øre.

Efterat der endnu var talt noget om Evangelistens Beskjærelse, Forstørrelse og Udgivelse to Gange om Maaneden, hvilket blev udtalt som et Ønske af Konferensen, valgtes en Komite, bestaaende af Brd. M. Larsen, H. Larsen og S. Larsen jun., alle i Kjøbenhavn, til at drøfte og ordne Sagen med de nævnte Forandringer med Evangelisten til Nytaar. M. Larsen valgtes senere til Formand.

12. Sp. Naar en Udelukt rejser til en anden Me-

nighed, kan den saa optages saalænge den Menighed er imod det, som den er udelukt af?

Uden nogen Forhandling svarede Konferentsen enstemmig Nej! paa dette Spørgsmaal.

**13. Sp.** Kunne de danske Baptistmenigheder ikke forene sig om at foretage Højtidelighederne ved Begravelser paa en og samme Maade?

Nogle saa Brødre yttrede sig om denne Sag; men da Forholdene omkring i Landet vare forskellige, efter som Kirkens Autoritet var fjendtlig eller venlig stemt imod os, saa funde der neppe opnåres en ligeartet Højtidelighed ved Begravelser alle Steder i vore Menigheder. Konferentsen vedtog dog, at vi, saavidt muligt, bede og synge paa Kirkegaarden ved vores Dødes Begravelser.

**14. Sp.** Naar man spørger, hvad der forstaaes ved de Ord „Gjenfødelsens Bad og Fortrylelsen i den hellig Aand,” hvad er da det rette Svar at give herpaa?

N. Larsen: Efter min Overbevisning forstaaes der ved Ordet „Gjenfødelsens Bad“ paa ingen Maade Daaben, som Kirken lærer; men det samme som „Bambabadet i Ordet“, det vil sige: den ved Guds Ords Forkyndelse og Annammelse ved den Hellig Aands Gjerning udførte Renselse i Sjælen, som gjør, at den saaledes gjenfødte og fornyede Sjæl bliver renset fra sit gamle Liv og forædlet i tanker og Handlinger, hvilken Gjerning i Skriften taldes at fødes paany, blive et nyt Menneske og deslige.

S. Hansen: Br. Wibergs Bog giver en god og tydelig Forklaring i denne Henseende.

**14. Sp.** Hvorledes bør vi Baptister forholde os overfor vores Lands nuværende politiske Tilstande?

S. Hansen: Ved at færdes iblandt Folk og høre paa de politiske Samtaler, som for Tiden føres rundt om i vores Land, og ved at læse om de mange og store politiske Møder, som holdes overalt, samt om de mangfoldige Opfordringer til at danne „Riffelforeninger“ og til i det Hele at tage Del i den nuværende Opposition, kan man vel neppe undgaa at blive påvirket i Retning af at være

for eller imod. Spørgsmaalet er derfor her: Hvorledes have vi Baptister at forholde os overfor et saadant politisk Røre? Skulle vi være „Højre“ eller „Venstre“? Jeg tror: ingen af Demene\*). Skulle vi da være Neutraler? Heller ikke. At være neutrale er omtrent ensbetydende med at være udeltagende, behyrringsløse, lige-gyldige; dette maa en Christen ikke være. Guds Ord formaner os til at bede for Konge og Øvrighed og alle dem, „som ere i Højhed“. Dette bør Baptisterne gjøre, om muligt, mere end hidindtil, uden at tage Hensyn til, hvad vi ellers synes om deres Regering og øvrige Handлемaade. Den, som øftest og mest indtrængende formaner til Bon for Øvrigheden, er Paulus; men just da han skrev disse Formaninger, var Verdens største Tyran, Kejser Nero, Regent. Er der Nogen, som har lidt under en Øvrigheds vilkaarlige Behandling, er det Paulus; alligevel striver han: Der er ikke Øvrighed uden af Gud.“ Kongen og de af ham indsatte „Befalingsmænd“ ere Autoriteter, som enhver Undersaat bør vise den skyldige Respekt. „De Øvrigheder, som ere, har Gud bestillet.“ Jeg mener, man bør afgive en Erklæring om, hvorledes man skal forholde sig i Tilsælde af Oprør i Landet.

M. Larsen: Jesus siger: Mit Rige er ikke af denne Verden, og Ve os, dersom vi blive Verdens Venner! Vi have en bedre Sag at kæmpe for, end de Ting, som Verden strider for. Vi bør, som vi have hørt, bede for Kongen og alle dem, som ere i Værdighed, og det, hvad enten det ene Parti regerer eller det andet.

P. Andersen: Vi bør ikke slutte os til nogen af de saakaldte Foreninger.

Dahlgren: Hvis der blev Oprør, og en Baptist blev opfordret eller tvungen til at gaa med, skal han saa tage en Kugle eller give en Kugle?

---

\*.) Naar jeg her taler om „Højre“ og „Venstre“, saa mener jeg som de nu te sig, nemlig alfor yderlig gaaende.

M. Larsen: Det vilde da være bedre at tage Auglen, og derved blive sendt til Himsen, end at give en Augle, og derved sende en Sjæl til Helvede.

Konferensen tror, at vi Baptister under de nuværende politiske Forhold bør aasholde os fra at tage aktio Del i den nærværende Politik. Derimod formener den, at det er vor hellige Pligt, ifølge Pauli Ord til Thimotheus, 2, 1—3, at bede ydmygelsen for Kongen og alle dem, som ere i Høghed, at vi maa leve et roligt og stille Levnet i al Gudfrægtighed og Ærbarhed.

### 15. Sp. Aasholdenheds sagen.

En Skrivelse fra Br. N. Larsen i Kjøbenhavn, om at oprette frivillige Aasholdenhedsforeninger i vore Menigheder, kunne vi, paa Grund af utilstrækkelig Oplysning, kun besvare saaledes, at vi tro Baptisterne bør sløtte Sagen nu mere end nogensiude før.

### 16. Sp. Om Guds Navns Misbrug.

L. Christoffersen: Det er sorgeligt at høre, hvorledes Guds Navn tages forsængeligt iblandt Folk, ja endog af Enkelte i vore Menigheder, især af de Ældre. Desuden bliver det ogsaa ofte misbrugt i Bønnøder og ved lignende Lejligheder. Der kan ikke nokomt advares derimod, især da det hedder: „Du skal ikke tage Herren, Din Guds Navn forsængeligt; thi Herren vil ikke lade den blive ustraffet, som tager hans Navn forsængeligt.“

M. Larsen: Himsens Engle bøje sig for dette Navn. I Helvede skjæller man for det. Jæderne har en saadan Ærbødighed for dette Navn, at de sige, at Guds rette Navn er gaaet tabt, fordi det ikke skulle blive vanhelligt af syndige Læber. Vi bør vogte os for at vanhellige eller misbruge det Guds Navn, vi kjende.

J. A. Petersen: Der bor ingen anden Bekräftelse udgaa af vor Mund end: Ja, naar der skal svares Ja, og Nej, naar der skal svares Nej.

L. Christoffersen: Det er især de Gamle, som meget ofte fører disse Ord i Munden: Gud ved det! Det ved Gud, Gud hjælpe Dig! osv.

S. Hansen: Det Ord: Gud ved det! og lignende ere meget farlige at bruge; thi det er Djævelen, som har lært Menneskene at bruge saadanne. Det var hans Ord til Eva i Paradiset: „Gud ved, at Eders Øjne skulle oplades.“ Lignende Ord bruges af Menneskene ved de mest ligehyldige Ting. Hvad er Guds Navn? Det er et Ord, som omfatter alle Guds gode Egenskaber Maady siger, at Gud har 256 Navne i den hellige Skrift. Jeg har ikke talt efter; men det ved jeg, at ingen af dem bør bruges forfængelige.

P. Sønder: Verden ligger i det onde og ligger altsaa begravet i Guds Navns Misbrug. Guds Børn funne let falde i samme Synd, og komme til at bruge de Udtryk: O Gud dog! Herre Jesus! osv., men vi bør vogte os for saadant, og formane Andre, naar de gjøre sig skyldige deri. Verden veksler med at tage Guds Navn forfængelig og med at bande, men Guds Børn bør ikke stille sig lige med Verden.

J. Larsen bemerkede, at Ordet Skam, „det ved jeg Skam ikke,“ ogsaa er anstødeligt og forkasteligt af en Christen.

### 17. Sp. Om Oprettelsen af en Højskole.

Br. N. P. Jensen i Chicago havde sendt en Skrivelse til Konferensen, hvori han udtalte Ønsket om, at de danske Baptister i Anledning af deres 50aarige Jubilæum burde oprette en Højskole heri Landet.

Dette blev læst, og da der viste sig almindelig Interesse for denne Sag, vedtog Konferensen at samle Bidrag og Attier dertil paa 10 Aar. Desuden valgte den en Komite til Sagens fremme, bestaaende af Brd. Søren Knudsen, Erik Dahl, Mogens Niessen, Jens Back og Anders Jensen, hvilken sidste valgtes til Formand. Christen Larsen og Niels Chr. Holm valgtes til Reservere.

Da Konferensen nu var ved sin Slutning valgtes derpaa Brd. N. C. Holm og Jens Martin til at revidere foreningens Regnskab for næste Aar.

Til raadgivende Brødre valgtes de samme som for

forrige Aar, nemlig Brd. L. Henriksen, E. Jensen, H. Jensen, Chr. Nørgaard, M. Larsen og M. Larsen.

Det blev vedtaget, at Konferensen skulle afholdes i Kjøbenhavn næste Aar.

Til at gjennemse Protokollen, naar den er renstrevet af Br. M. Larsen, valgtes sluttelig Brd. M. C. Holm og J. P. Hansen.

Br. M. Larsen sluttede nu Konferentsens Møder med følgende Ord:

Jeg har det haab, at vi kunne slutte vor Konferents i Guds Navn. Han har været god imod os. Paa ingen af de forrige Konferenser have vi været helt fri for Strid, men denne har været en Undtagelse. Dog saa vi, at den let kunde være kommet. Vi bade Herren om at være iblandt os og hjælpe os, og han børhørte os. Det er ikke sandt, hvad der blev sagt ved en Lejlighed, at Gud brød sig ikke om os. Jo, han baade bryder sig om os og han hører og hjælper os. Han hører vores Bønner og vi have Grund til at takke ham sørligt; jeg føler mig skyldig dertil nu. For selv at blive glade, bør vi gjøre Andre glade. Vi vide, at den fredrikshavnste Menighed, som har gjort os glade, selv er bleven glad og føler sig lykkelig. Vi have havt en herlig Konferents og følt os alle glade, men er det saa herligt at være samlet her med hverandre, som de, der ere tensede i Vammets Blod, saa vil det blive langt herligere at samles i Himlen, hvor ingen Synd findes, og ingen Adstillelse mere skal finde Sted. Vi ville leve for at gjøre Guds Børn godt, og netop derved ville vi selv føle os lykkelige. Men medens vi sige hele den fredrikshavnste Menighed Tak for al dens Opoffrelse, ville vi sørlig sige Søstrene Tak for deres besværlige Gjerning. De have havt meget Arbejde i disse Dage; men hvad de have gjort for os, det have de gjort for Jesus, og vi vide, at de ingenlunde skulle mijle deres Øn. Vi kunne ikke gjøre det saa i Kjøbenhavn, men haabe dog at gjøre for Brødrene, hvad vi kunne. Maatte vi alle samles i Himlen. Amen.

Br. J. P. Hansen sluttede nu med en hjertelig Bon, hvorpaa Belsignelsen udaltes af M. Larsen. — Sluttlig blev Ps. 616 assungen.

---