

De danske Baptismenigheders
Forenings-Konferents,

holdt i Dure Menigheds Kapel

den 27de og 28de Maj 1881.

Et Udtog af Protokollerne i Konferentsens Møder.



Nakskov.

Tryft i Skjeldkovs Enkes Bogtrykkeri.

1881.

Jæl Følge Indbydelse fra Menigheden i Øure afholdt de døbte Christnes Menigheder i Danmark deres aarlige Missions- og Forhandlingsmøde i den nævnte Menigheds Kapel den 27de og 28de Maj dette Aar. Med Affyngelsen af en Psalm aabnedes Mødet den første Dags Morgen Kl. 8. Br. J. A. Petersen bød derpaa i Menighedens Navn de forsamlede Brødre velkommen. Herpaa læste han nogle Vers i 2. Krøn. 5 Kapitel om Salomons Offer og Bon for Herrens Sag. Som det var ham en Glæde at gjøre Noget for Herren og hans Sag, saa skulde det ogsaa være os den største og helligste Glæde her i Livet, ret at indvie os for vor Herre og at ofre af det os Betroede for ham og hans Riges Sag. Gjorde vi det med hellig Glæde, saa vilde Herren rigelig velsigne os baade i Tid og Evighed. Efterat der var holdt Bon og atter sunget et Vers, erklæredes Konferensen for aabnet.

Br. M. Larsen valgtes derpaa ved Stemmesedler til at lede Forhandlingerne og B. Jensen, A. Næsby, H. Larsen og N. Larsen til at nedskrive samme. Da Br. M. Larsen agtede at bringe Forslag for Konferensen, der mulig vilde møde Modstand, onskede han at faa en Stedfortræder til Forhandlingernes Vedelse. Hertil valgtes saa Br. H. Jensen, Mølholm.

Man optog nu en Fortegnelse over de Afordnede. Følgende Brødre havde indfundet sig til Konferensen: fra Falster: B. Jensen; fra N. Smede: A. Dahlgren; fra Faaborg-Egnen: J. Larsen; fra B. Lolland: N. Larsen; fra Langeland: A. M. Hansen; fra Snevre: N. Hansen; fra Vejle: Græfe; fra Slagelse: H. Larsen og H. Petersen; fra Øure: J. A. Petersen og Jørg. Rasmussen; fra Frederikshavn: N. L. Mortensen og A. Næsby; fra Hals: A. Chr.

Jensen; fra Tøtsmark: G. Jensen og P. Larsen; fra Løgstør: P. Sønder og Chr. Mauritzen; fra N. Ejsildstrup: L. Andersen; fra S. Aalborg: Chr. Nørgaard og H. Jensen; fra Vandløse: L. Henriksen og P. Jakobsen; fra Kjøbenhavn: M. Larsen, H. Larsen og J. Larsen. Foruden de blandt de Afordnede nævnte Missionærer havde Br. P. Schmidt og en Del Gjæster indfundet sig. Deriblandt Brd. Jens Nielsen fra N. Slesvig, P. Andersen fra Vejle, N. Petersen fra N. Sneede, Chr. Hansen, And. Johansen og 3 Søstre fra Vandløse, Chr. Christensen fra S. Aalborg, Trine Mosbæk fra Løgstør, samt H. Jensen og N. Petersen fra Chicago i Amerika.

Det blev bestemmet at begynde Møderne kl. 8 om Morgenens og fortsætte dem til kl. $11\frac{1}{2}$, samt fra kl. 3 til 7 om Eftermiddagen. Hver Dags Aften kl. 8 skulde afholdes offentlige Førfamlinger.

Følgende Brødre blev valgte til at gjøre Forslag angaaende Missionærernes Lønning: H. Jensen, Mølholm, Chr. Madsen, Øure, N. Hansen, Snevre, N. L. Mortensen og L. Henriksen.

Til at ordne de Themaer, der skulde drøftes ved Konferensen, valgtes: L. Andersen, P. Schmidt, A. Petersen, A. Dahlgren, P. Sønder, B. Jensen og P. Larsen.

Endvidere valgtes til at revidere Regnskabet: Chr. Nørgaard, N. Larsen og Jørg. Rasmussen.

Efter en kort Pavse og Bon af Br. Græfe, afgave og fremlagde Menighedernes Repræsentanter og Missionærer dels skrevne og dels mundtlige Beretninger om Menighedernes Tilstand og Virksomheden for Guds Rige. Da disse Beretninger, som sædvanligt ere blevne optagne i „Den danske Evangelist“, skulle de ikke nærmere omtales her. Kun skal siges saa meget, at Menighedernes Tilvæxt i det sidste Konferentsaar ikke havde været meget stor. Dette havde for en Del sin Grund i, at Tilvæxten ved Daab og Gjenoptagelse atter var formindsket meget ved

Dødsfald, Bortrejse og Udelukkelse. Saavidt der kan stjønnes af Beretningerne var Tilvoegten ved Daab 111, saa at Menighederne nu tælle omtrent 2230 Medlemmer.

Førstend man sluttede Formiddagsmødet blev Brodrene anmodede om skriftlig at meddelse, hvad de ønskede diskuteret paa Konferensen.

Det første Møde sluttedes med Bon Kl. 11½. Kl. 3 tog det andet Møde sin Begyndelse med Afsynghelsen af et Psalmvers. De valgte Komiteer havde afholdt Møder i Tiden mellem 12 og 3.

Efter at Missionærerne og nogle enkelte af Menighedernes Repræsentanter ved Begyndelsen af Eftermiddagsmødet havde afgivet deres Beretninger, blev der talst om Lønningsforholdene for det næste Konferentsaar.

H. Jensen meddelte, at Brodrene i Lønningskomiteen vare blevne enige om at bibeholde det samme Lønningsforhold som i Fjor, nemlig at give M. Larsen 500 Kr., B. Jensen 600 Kr., P. Sønder 600 Kr og Chr. Petersen 100 Kr. Da Br. L. Christoffersen, som havde virket i Hals Menighed, nu var taget paa Hjellerad Højskole, for at uddanne sig til at være Skolelærer for den sydålborgske Menigheds Børn, kunde en anden Broder støttes med 100 Kr., som han havde facet. De havde talst om at faa en Broder til at virke i hans Sted i Hals og maaesse paa Langeland, da Virksomhed var fornøden begge disse Steder, og dertil vilde de foreslaa Jørg. P. Hansen, som for Tiden opholdt sig i Vejle. I Henseende til Lolland havde de ogsaa et Forslag, nemlig, at Br. M. Larsen kunde flytte derfra og faa en Virkekreds anvist et andet Sted. Hvis det er muligt kan Br. B. Jensen overtage Ledelsen for Menigheden paa B. Lolland saavel som for den paa Falster og tillige virke en Tid af Året som rejsende Missionær.

E. Jensen: Regnskabet viser, at der er 600 Kr. i Foreningskassen; min Mening er, at de bør anvendes til Virksomheden for Guds Rige.

J. A. Petersen: Der er ikke formange Penge i Kasjen.

M. Larsen: Til første Oktober skal der udbetales omtrent 1000 Kr., og det er et Spørgsmaal, om der kommer flere end de manglende 400 Kr. ind til den Tid. Naar Brødrene foreslaa, at jeg skal have 500 Kr. af Foreningskassen, saa vil jeg meddele, at da jeg for Tiden ikke kan rejse som Missionær, og flere Brødre have imod, at jeg saa modtager Løn af denne Kasse, saa giver jeg, i Hølge den Kjøbenhavnske Menigheds Beslutning, Aftald derpaa. Men det er en Selvfølge, at Menighedens Forpligtelse, at give mindst 500 Kr. om Året til Foreningskassen dermed ophører.

E. Jensen: Det er fuldstændig i sin Orden, at Menigheden lønner dens Lærer og at Foreningskassen kun lønner de rejsende Missionerer eller Prædikanter. Jeg vil gjøre opmærksom paa, at Jørg. P. Hansen har lovet at tage til Jetsmark 3 Maaneder til næste Vinter. Menigheden der kan derfor ikke gaa ind paa, at han i Stedet skal ansettes til at virke i Hals og paa Langeland.

H. Jensen fastholder, at der er Overskud i Kassen og det skulle vi bruge. Der vilde nok igjen komme Penge i Kassen. Forholdene paa Langeland kendte han ikke saa nøje, men i Hals var der stor Trang til Virksomhed, og det var vor Pligt at komme den derværende Menighed til Hjælp. Hvad J. P. Hansen angaar, da bør vi sørge for, at han anvender al sin Tid i Evangeliets Tjeneste.

Der blev nu foreslaaet at give Br. W. Jensen 600 Kr., Br. P. Sønder 600 Kr. og Br. Chr. Petersen 100 Kr. Dette blev vedtaget af Konferentsen.

A. Chr. Jensen udtalte, at Hals Menighed trængte meget haardt til Hjælp, og naar man vidste det, burde man gjøre alt muligt for at hjælpe den.

J. A. Petersen havde forstaaret, at Foreningskassen var oprettet for at lønne Missionerer, som skulle virke omkring paa Menighedernes Stationer og paa fremmede Egne om Vinteren, men om Sommeren i Menighederne, da disse ligesaa vel trængte til Opbyggelse om Sommeren som om Vinteren.

L. Andersen meddelte, at de havde en Broder i N. Eftildstrup, som Konferensen maaſke kunde bruge til Udsending i Missionens Tjeneste, samt til at besøge Menigheden i Hals.

M. Larsen: Vi maa ſe at faa en ældre Broder til at virke i Hals. Maaſke Br. N. Larsen kan paatage sig det. Han ønskede at høre hans Meniging derom.

N. Larsen: Det kan maaſke nok lade sig gjøre, at jeg tager derned en fort Tid.

M. Larsen foreslog, at man, for at overveje Sagen nojere, opsatte dens Behandling til næste Dag. — Af de danske Baptisters Statistik ſe vi, at Medlemmernes Antal ikke er forøget i flere Aar. Vi talte 2000 for en Del Aar tilbage, og vi ere ikke mange flere nu. Hvad er Årsagen dertil? Paa dette Spørgsmaal kan der gives forskellige Svar. Vi ſlippe lettest fra det ved at ſige: „Herren har ikke velsignet vor Virksomhed“ eller: „vi bede og virke for lidt, vi flettes Iver og Midkjærhed for Guds Sag“. Det er sandt, men vi kunne dog næppe antage, at det alene er Årsagen. I Sverig har Tilvæxten været betydelig større. Skjønt Antallet paa Befolningens fun er dobbelt ſaa stort der, ſom i Danmark, ſaa tælle de nu over 19,000 Baptister; og dog er Menigheden yngre der end her. Jeg tror, at Årsagen til denne store Forskjel for en Del ligger deri, at vi ere for konſervative; vi holde for fast paa vore en Gang fattede Meninger, og paafælāa, de alene ere de rette. Vi maa dog erkjende, at Forholdene have forandret ſig mørkvoerdigt i den Tid, vi have virket her i Landet. Da Baptisterne for 40 Aar siden begyndte deres Virksomhed her, var det noget aldeles Nyt at høre Lægmand forkynde Guds Ord. Folket betragtede det ſom et virkelig Under, og flokkedes for at høre dem; nu ere de Tider forbi. Overalt i Landet findes forstandige, kundskabsrige og veltalende Lægmænd, ſom samle Tusinder af Tilhørere om ſig. Præsterne ere ikke heller hvad de være den Gang. Bare de før ligegyldige, ſaa ere mange af dem nu ivrige og virksomme. Alle

skride fremad i Oplysning og Kundskaber, men vi ville, at vore Missionærer og Lærere skulle være uvidende Mennesker. Det maa blive anderledes. Brødrene, som skulle forkynde Guds Ord, maa have Undervisning. Vi maa oprette en Missionsskole. Naar vore Prædikanter staa som de Uvidende over for de Uomvendte, da er det en Skam for os Alle. Have vi imod, at vordende Prædikanter undervises i Guds Ords Forstaelse, saa lad os dog i det Mindste lære dem at læse og skrive ordentligt. Vore Missionærer bør ikke have mindre Kundskaber end de Mænd og Kvinder som besøge Højskolerne. Lad os lægge Haand paa Værket og begynde en Missionsskole, vi ville da faa Brug for de Penge, som vi synes at have tilovers i Foreningskassen. Jeg gjør mig ingen Illusioner. Det er min Overbevisning, at det vil blive svært at naa dette Maal. Vi ere nok Alle Modstandere af en saadan Skole. Det er ikke min Hensigt at være personlig, men jeg vover dog at dele Modstanderne i tre Klasser. Til den første Klasse høre de, som have en virkelig ren Samvittighed. For dem har jeg den største Agtelse. De frygte, at de Brødre, som blevet underviste, skulle blive hovmodige og indbildske. Denne Frygt er ikke ugrundet. Den anden Klasse ere de, som frygte, at Brødre, der undervises, skulle blive dem overlegne i Kundskaber, og muligstille dem i Skyggen. For deres Grundlæggende har jeg ingen Agtelse, thi Alarfagen til deres Modstand er Hovmod. Til den tredie Klasse høre de, som vel indse Nød vendigheden af en Missionsskole, men modarbejde den, fordi de ikke selv kunne undervise, og ville ikke, at Andre maa gjøre det. Men er det ikke en ussel Grund? Lad os opgive Modstanden, og i Forening virke for at faa en Missionsskole. Det er nødvendig. Mange af vor Tids Fritenkere have stor Bibelkundskab; men de Brødre, som vi udhængende, bør være dem overlegne. Jeg veed nok, der figes, at det nye Testamente taler ikke om Missionsskoler, dertil vil jeg kun svare: Jesus underviste sine Apostler i tre Aar, og naar han vil have Evangeliet forkyndt for

de viſe Grækere, ſaa udvælger han dertil den lærde Paulus, ſom havde ſiddet ved Gamaliels Fødder.

J. A. Petersen spørger, om det omhandlede Spørgsmaal ikke havde mere Hensyn til ſelvē Virksomheden for Guds Riges Udbredelſe, end til Missionsſkoler.

M. Larsen indrømmede det, men had dog indſtændig om, at Brødrene først vilde ſige deres Menig om Oprættelsen af en Missionsſkole.

J. A. Petersen: Jeg har forſtaaet det ſaaledes, at det er Menighederne og ikke juſt de Lædende, der ere gaaede frem i Lærdom og Oplyſning, men desværre ikke i Enſoldighed og Iver for Guds Sag. Jeg tror, at hvad der har gjort eller gjør Skade, er Medlemmernes Oplyſning i alle verdslige Ting. Det er ikke gjennem Lærerne eller Missionærerne, at Beftegnelsen ſkal komme, men det er gjennem Menighederne. At Medlemmerne ere gaaede tilbage i ſaa Henseende, kan ikke nøgtes, og det er gjennem dem, at Lærerne ſkulle opretholdes. J. Begyndelsen, da Baptisterne kom til Danmark, var der Mod og Iver i Menigheden. Den Gang var det alle Guds Børns Formmaal at virke for Sjæles Frelſe, Man talte den Gang Alle om vor Herre. Ja, den Gang virkede Menigheden, men nu tror den, at det er Lærerne eller Missionærerne, der ſkulle virke, og Medlemmerne ſlaa ſig til Ro. Hvad der ſkader dem, er Verdſlighed. Man kan indſindefig ved politiske Møder, men naar der afholdes Møder af vore Missionærer, ſaa bliver man hjemme. Naar man ikke kunde komme med til Forſamling i forrige Tider, ſaa spurgte man: Hvorledes gik det? men nu beſkyrre man ſig mange Gange ikke derom. Det er godt at lære Noget, jeg vilde ønske, at mine Børn maatte blive oploerte i Alt, hvad der er godt. Det maa blot ikke være ſaaledes iblandt os, at vi ſige: „Missionærerne ſkulle gaa, men vi blive hjemme. Vi ſørge for, at de ſaa deres Øn, ſaa er det nok“. Menigheden ſkal virke med. Dertil maa det komme. Forſt da ſker Guds Billie iblandt os, og der vil blive Liv iblandt Guds Børn.

Græfe: Oplysning er nødvendig, hvor den flettes, ser det daarsligt ud. Det er ikke godt, naar en Prædikant ikke kan tale ordenligt dansk. Vi maa oprette en Skole, og derved afhjelpe vor Mangel paa nye Prædikanter. Vi maa glæde os, naar vi høre, at en Prædikant har Evne til at fortolke den valgte Text, men det er ikke godt naar han taler fuldstændig planløst. Jeg kan ikke indse, at de Brødre, som have faaet Undervisning, have Grund til at være mere stolte, end Andre. Fordi der er Orden i deres Tale, kan man dog ikke beskyldde dem for Hovmod.

J. A. Petersen udtaler, at naar Verden bliver stor i os, saa er det forbi med det aandelige Liv, og hvor dette er udslukket, der er Lunkenhed og ingen Iver til at virke for Guds Sag.

Da h l g r e n: Jeg understøtter, hvad Br. Petersen har sagt om Verdslıghed; thi den er den største Hindring i Virksomheden for Guds Rige. Jeg tror nok, at en Missionsskole er ønskelig.

M. Larsen: Vi ere vist alle enige med Br. Petersen. Det er en Selvfølge, at vi alle bør være Arbejdere i Guds Rige. Bleve vi forfulgte som forдум, saa vilde det være forbi med Verdslıgheden hos de Christne. Men er det saa, at Medlemmerne ere fredne frem i almindelige Kundskaber, saa bør vore Lærere scide frem i alle gode Kundskaber, og i Særdeleshed i de quoddommelige. Man kan jo ikke lære Andre, hvad man ikke selv ved. Jeg har hørt en Broder sige, at han ønskede alle Bøger brændte med Undtagelse af Bibelen. Dagen efter prædikede han, at Gud billedlig havde blottet sin hellige Arm, ligesom Krigerne i gamle Dage. Jeg tænkte: Det staar ikke i Bibelen, det har Du læst eller faaet at vide af en saadan Bog, som Du fordømmer. Sagen er, vi kunne ikke forfaste gode Hjælpemidler og Oplysning. Nu, vi maa komme til en Beslutning. Vore Missionærer maa ud dannes. Der ere Prædikanter, som prædike saa at sige Et og det Samme over ethvert Skriftsted. Det er ikke godt; de maa lære at prædike over Textens Indhold.

H. Larsen: Sandt er det, at vi alle bør arbejde i Guds Rige; men den, som skal undervise Andre, bør selv have modtaget Undervisning. En Officer i en Arme er ogsaa Soldat, men han maa vide mere end den Menige. Saaledes er en Prædikant ikke mere i sig selv end et andet Medlem, men for at lede Andre fremad i Herrens Krige, maa han have mere Oplysning end dem, han skal undervise.

I Følge Anmodning om at sige et Ord i denne Sag, udtalte H. Jensen fra Chikago sig saaledes: Da jeg kom i Menigheden for 14 Aar siden, var jeg imod Missionsskoler. Jeg mente den Gang, at Lærerne skulde lære paa deres Ane i Bonkammeret, og samme Mening vare mange Brødre af i Amerika; men Sagen kom for igjen, og nu ere vi komne saavidt, at vi have faaet en Missionsskole. Sagen er, at den, som skal lære Andre, maa dog vide lidt mere end den, han skal lære. Det har ogsaa vist sig, at jo længere en Broder opholdt sig i Skolen, des ydmygere blev han.

N. Petersen, ogsaa fra Chikago: Br. N. P. Jensen i Chikago virkede, førend han kom paa Missionsskolen; men man maa tilstaa, at han er bleven langt dygtigere efter at have været der. Lærdom er højst nødvendig. Dog bør det ikke komme dertil, at man overlader hele Virksomheden til Lærerne; Menighedens Medlemmer maa arbejde med. Det staar ikke godt til, naar Medlemmerne forsømme at tale til Folk om deres Sjæles Frelse.

M. Larsen: Jeg veed nok, at Mange falde Missionsskolerne en Prædikant-Fabrik; men de faa falde den, hvad de ville. Det er jo ikke Hensigten at fabrikere Prædikanter, men at uddanne dem, som ere Prædikanter. Mange Prædikanter, som have været paa Missionsskoler, have været til stor Besignelse og til Gavn i Guds Rige paa flere Maader.

E. Jensen: Flere Brødre nære Engstelte for Missionsskoler; men det kommer maaſte af, at de ikke kjende Saadanne. Vi maa indrømme, at det er godt, at Brødre

erholde Undervisning i de for dem fornødne Ting; men ville vi arbejde for at fremme denne Sag, var det saa ikke godt, at der blev valgt en Komite med det Hverv, at virke for Oprettelsen af en saadan Skole, samt til at sætte sig i Forbindelse med Menighederne, for at saa disses Mening at vide. Dersom disse ere stemte for Sagen, kan Komiteen yderligere arbejde for den.

Efter en kort Pavse og efter Afsyngelsen af et Psalmvers, sagde Br. M. Larsen: Jeg haaber, at vi indse Trangen til en saadan Skole. Vi kunne vel ikke endnu oprette den, men bør dog stræbe efter at naa dette Maal. Det var vist godt at vælge saadanne Brødre, som Br. E. Jensen foreslog. Missionærerne maa se at ofre sig for denne Sag og om muligt samle Bidrag til den. Med Hensyn til en saadan Skole, da ville vi beghynde i det Smaa, maa ske med et halvt Aars Undervisning. Jørg. P. Hansen vil da kunne give Undervisning.

A. M. Hansen: Man er bange for, at saadanne Brødre skulle blive stolte; men jeg mener, at vi maa kunne bedømme, om de, der have været paa en Missionsskole, ere mere stolte, end Andre. Missionærerne selv kunde jo sige deres Mening.

P. Sønder: Jeg maa tilstaa, at jeg rejste stolt til Missionsskolen. Var jeg ikke stolt af Andet, saa var jeg det af min Strivning; men da jeg kom paa Skolen og første Gang skrev Stil, var den saa fuld af Fejl, at den ikke kunde rettes. Jeg veed nu, at jeg skriver daarligt, og det holder mig ofte tilbage fra at skrive; jeg tilstaar, at det ogsaa kan være af Stolthed. Dog maa jeg give Missionsskolen det Vidnesbyrd, at den, ledet i den rette Aand, er et godt Middel til at nedslaa Stoltheden. Med Hensyn til at udarbejde Prædikener, da kom jeg ogsaa bestandig tilkort. Jo mere Kundskab man erholder, desto mere indser man sin Mangel paa Kundskab. Der er en Ting, som er nødvendig at lære, nemlig at læse forstaaelig i en Bog. Desuden er det ogsaa fornødent, at man

faar den sunde Mening ud af Guds Ord. Jeg har hørt en Broder prædike om Nødvendigheden af at vogte sig for de Nicolaiiters Gjerninger, og da Grundtvig hed Nicolai, saa vare Grundtvigianerne de Nicolaiter, og dem skulde man vogte sig for. Ingen vilde falde en jaadan Udlæggelse god. Ikke alene Verden forlanger noget mere nu end tidligere, men ogsaa Baptisterne.

L. Henriksen: Vi maa være varsomme, da saa mange Brødre ere imod Oprettelsen af en Missionsskole og kun saa have udtalt sig her.

J. A. Petersen: Brødre, som have været paa Missionsskoler, kunne ogsaa forvansse Textens Mening. Uden at ville det kunne vi let saare Andre.

Dahlgren understøtter, hvad Br. Petersen sagde, og siger, at ogsaa han havde hørt en Broder, som havde været paa Missionsskolen, begaa store Fejl i sin Tale.

M. Larsen: Fordi en Mand har været paa en Skole, kan han nok begaa Dumheder; men at Skolen er Skyld deri, det kan ikke bevises. Sikkert er det, at man maa lære, for at kunne lære Andre. Det indse Brødrene i den sydalsborgste Menighed ogsaa; thi den Broder, som Hals Menighed havde ansat som Prædikant, har først nævnte Menighed nu valgt til Lærer for Børnene, men tilligefordret, at han først skal tage et Kursus paa Højskolen. Som Prædikant var han altsaa dygtig nok uden Kundskab, men ikke som Lærer for deres små Børn.

N. Hansen: Lærdom er nødvendig; men da den Anfuselser vanskelig kan trænge igennem, at der er stor Trang tilstede, saa er det maaske bedst at vælge en Komite, som kan virke for Sagen, navnlig er der tre Ting, der skal virkes for: Hvorfra der skal faas Penge, hvo der skal være Lærer og hvilke Brødre, der skulle modtage Undervisning.

Dahlgren gjør Forskjel paa at lære Børne og at lære Børn. De Første skulle „lære at holde Alt, hvad Jesus har besalet“, men de Sidste at regne og skrive.

M. Larsen foreslaar at følge Br. E. Jenseus Raad og vælge en Komite, der har Ret til at udfende en Broder for at samle Bidrag til Missionsskolen.

Chr. Sørensen: Det er nødvendigt for alle Prædikanter at besidde Kundskab; men dog især for en Broder, som skal være en Menigheds faste Prædikant. Han maa staa over Medlemmerne i Kundskab ellers er han ikke i Stand til at hævde sin Stilling som deres Lærer.

H. Jensen: Alt har en Bagside; man kan ogsaa legge for megen Vægt paa Uddannelsen, men alligevel er Kundskab i Guds Ord saavel som i andre Ting for nøden. Hvorfor er man saa tilbageholden og øengstelig for at tilegne sig mere Kundskab, da det dog er fornødent, at vore Lærere kunne staa ved Siden af jøerne Mænd? Viistnok fordi man tænker paa, hvad der skete i gamle Dage, at Mænd uden saadan Oplysning kunde fremkalde en stor Bevægelse. Br. Petersen har Ret i, at Aarsagen til, at Fremgangen er saa lidt, ligger hos Menighederne, fordi hvert enkelt Medlem ikke er saa virksomt nu som den Gang. Den Gang kunde de gaa en, to ja tre Mile med Prædikanterne for at komme til Församling. Nu kan Prædikanten gaa flere Mil alene, uden at Nogen vil gaa med ham. Denne Slovhed er viistnok for en stor Del Skyld i, at der er saa lidt Tilvært. Jeg støtter Ønsket om at Prædikanterne saa lidt Undervisning.

Det Forslag, at vælge tre Brødre til en Skolekomite, som skulle sætte sig i Forbindelse med Menighederne, høre deres Mening angaaende denne Sag og samle Bidrag til en saadan Skoles Oprettelse, blev nu vedtaget.

M. Larsen paapegede saa en anden Side af det Spørgsmaal, om vor Virksomhed for Guds Riges Udbredelse var tilfredsstillende. Han sagde: Det er ikke nok, at vore Lærere blive uddannede, eller at vi saa en Missionsskole oprettet. Vi maa ogsaa tænke paa Literaturen, navnlig med Hensyn til Menighedernes Blad, „Den danske Evangelist“. Jeg har nylig modtaget et Brev fra Br. N. P. Jensen i Chicago, som jeg vil læse for Konferent-

sen, og desuden har jeg en Skrivelse til Konferensen fra en Broder i Kjøbenhavn. Begge disse Skrivelser bleve nu læste. Indholdet af Br. N. P. Jensens Brev var, at den danske Forening burde ordne sig til en selvstændig Forening, adskilt fra Forbundet i Thysland, da den mulig derved vilde opnaa at faa direkt Hjælp fra Missionskomiteen i Amerika, at den burde oprette en Missionsskole, hvortil den da maaesse ogsaa vilde kunne erholde Hjælp, og at den burde gjøre „Den danske Evangelist“ til Foreningens „Organ“, hvorved den bedre kunde hævde sin Opgave som Samfundsblad.

Skrivelsen fra Broderen i Kjøbenhavn var saalh-
dende:

Til de Afordnede for de danske Baptistmenigheder!

Da Bladet „Den danske Evangelist“, efter forstjellige herværende Medlemmers Udtalelser, samt efter eget Skjøn, ikke længere fuldestgjør de Forventninger, man funde onse sig af et Blad, der repræsenterer de danske Baptistmenigheder heri Landet, har jeg ad denne Vej tænkt mig at henlede de kjære Brødres Opmærksomhed paa, om det ikke snart var paa Tide, at de danske Baptister, i Lig-
hed med hvad der haves paa andre Steder, erholdt et Organ, der mere egnede sig til Udbredelse eller christelig Oplysning og Kundskab, end det nærværende. Jeg har tidligere talt herom til forstjellige Troesbrødre, der imidlertid kun hertil have bemærket, at man i saa Falb tog en Bisfortjeneste fra den Broder, der nu udgav Evangelisten; men da vor Herres Sag maa staa os over menneskelige Interesser, og jeg tillige er overbevist om, at bemeldte Broder ikke hylde de egoistiske Principer, at tilside sætte Hensyn for at fremme egne Interesser, kan jeg ikke undlade at bringe Sagen frem for Brødrene.

Det var efter min Formening godt, om de danske Baptisters Organ lededes af Mænd, valgte af de Afordnede fra de danske Baptistmenigheder, og at Bladet ikke som nu blev givet Entreprise, men at Udgivelsen blev en Foreningssag, hvor at mulige Overskud kunde komme Foreningskassen tilgode, ligesom jeg ogsaa formener, at det kunde være onskeligt, om et saadant Blad kunde komme til at udgaa østere end det nærværende og muligen heri Staden; men vil jeg isvrigt ikke indlade mig paa en nærmere Beskrivelse af hvordan et saadant Blad kunde eller burde være, da det ved Nærøværende kun har været min Hensigt at henlede Brødrenes Opmærksomhed paa Sagen, for at denne Sag kunde blive bragt under Overvejelse og Brødrene kunde give deres Menighed tilkjende, forinden der muligen ad anden Vej blev foretaget Skridt i den anførte Rettning.

Da hverken min Tid eller min Evne tillader mig at tage virk-

som Del i et Foretagende, som det foreslaaede, skal jeg stuttelig bemærke, at jeg ikke har haft egen Interesse for Øje ved at bringe Sagen frem. Brødrene ville selv ud af deres egen Midte kunne finde Mænd til at overtage Vedelsen af et saadant Foretagende, forsaavidt Sagen finder Gjenklang.

Med broderlig Hilsen fra deres i Christus forbundne

Kjøbenhavn, den 23/5 81.

Johan Larsen, jun.

M. Larsen bemærkede, at han ikke i Alt stemte overens med Br. Jensens Brev og ikke heller med Skriven fra Kjøbenhavn. Alligevel fandt han, at det var paa Tiden, at der foretages en Forandring.

Første Dags Møder sluttedes nu med Bøn.

Efter Sang og Bøn Lørdag Morgen kl. 8 optog Konferensen atter Forhandlingerne om „Den danske Evangelist“.

A. Hansen udtalte sig om Nødvendigheden af en Udvidelse af vor Literatur. Vi maatte have saadan Læsning, som passede til Nutidens Fordringer.

H. Larsen, Slagelse, var tilfreds med „Den danske Evangelist“ som den var og ønskede dersor ingen Forandrings. Han foretrak den fremfor „Oliebladet“.

J. Nielsen, Slesvig, fremholdt Nødvendigheden af at saa et Blad, som Udenforstaende vilde læse med Interesse. Endstjøndt han ikke havde noget at indvende imod „Evangelisten“, saa vilde han dog sige, at et Blad, som blev udgivet af een Mand, let blev eensidigt.

At „Evangelisten“ var eensidig blev dog modtagt af Andre, da det ikke vare originale Artikler, forfattede af Br. M. Larsen selv, som den indeholdt, men for Størstedelen Oversættelser fra andre Blade.

A. Hansen bemærkede, at den dog ogsaa blev læst med Interesse af mange Udenforstaende, som endog havde holdt den i mange Aar

H. Jensen: Verdslige Blade have i Almindelighed

flere Mænd, som arbejde paa dem. Naar kun een Mand havde med et Blad at gjøre, saa blev det let noget eensidigt. At Br. N. Larsen arbejdede ene paa Evangelisten var imidlertid ikke saa underligt, da næsten aldrig Nogen sendte ham Noget til den. Brødrene burde gjøre Noget for Bladet ved at indsende Artikler. Efter hans Formening blev Evangelisten godt redigeret, men han kunde nok ønske dens Udvælelse.

Chr. Nørgaard udtalte sig i samme Retning. Han foretrak Evangelisten frem for „Oliebladet“.

Chr. Jensen frygtede for, at Bladet vilde tage Abonnenter, naar det blev forandret, især dersom der kom politiske Sager i det. Han syntes godt om Evangelisten som den var.

N. Hansen udtalte sin Frygt for, at et andet Blad vilde blive udgivet, hvis Evangelisten ikke blev forandret. Foreningen maatte naturligvis kjøbe Bladet af Br. N. Larsen.

M. Larsen: Vi klage ikke over Evangelisten; men vi maa have den udvidet og, efter min Menning, gjort til Samfundets Organ. Det er naturligt, at vi maa kjøbe den, og for at det kan ske, tænker jeg, det gjøres til et Aktieforetagende. Det var ikke godt, om der skulle blive Bladkonkurrence. Vi kunne dog ikke fatte nogen Beslutning derom i Dag, men maa lade Sagen staa hen, maaesse til næste Aar.

N. Larsen: Jeg er ganske beredvillig til at overgive Evangelisten til Foreningen, naar jeg, som Brødrene sige, faa et Vederslag for den og Løn, som Medredaktør. Naar Bladet blev Foreningens Ejendom, kunde man begynde en Forandring til Nytaar ved Udvælelse af Bladet og derved, at flere Brødre deltagte i Redaktionen.

M. Larsen var glad ved, at den største Hindring for at faa Evangelisten til Samfundets Organ var fjernet, idet Br. N. Larsen var villig til at overlade Bladet til Foreningen.

H. Jensen mente, at man maatte høre en bestemt

Sum, som Br. N. Larsen forlangte for Bladet. Saa funde man tænke paa at samle Aktier.

J. Larsen, København, understøttede dette.

M. Larsen: Lad os ikke forhaste os. Have vi ventet saalænge, saa kunne vi vente lidt endnu. Summen, der skal betales for Bladet, maa være afhængig af det Forhold, som Br. N. Larsen kommer til at staa i til Bladet efter at Foreningen har kjøbt det. Han anbefalede at vælge et Par Brødre, som funde underhandle med N. Larsen derom.

Man valgte derpaa Chr. Nørgaard og H. Larsen fra København til at underhandle med Br. N. Larsen om Prisen for Bladet.

N. Larsen spurgte, om Børnebladet ogsaa ønskedes af Foreningen. Hertil blev svaret Nej. Det maatte som hidtil være et privat Blad.

Der blev nu talt om Udgivelsen af Traktater

N. Hansen: Vi fattes en Del Stroesskrifter af særligt Indhold. Vi have en ordnet Modstand og fattes Vaaben imod den. De Unge, som ere mest villige til at virke med at uddele Traktater, blive modløse, fordi de ofte maa staa til Skamme, da de ikke have Vaaben imod deres Modstandere. De smaa Traktater, vi have, kunne være meget gode, men vi fattes instruktive Konfessionsskrifter, for Exempel: Traktater om Daaben, Nadveren, Menighedsorden, Gjensædelse og Lignende.

L. Andersen: Vore Søskende vide ofte for lidt og give derfor en fejlagtig Fremstilling af Sandheden. Dette benytte vore Modstandere sig af, som om de derved have sejret over os. Han ønskede ogsaa instruktive Skrifter.

J. Petersen anbefaler at lade Skriftet: „Hvori bestaar Daaben og hvem skal døbes?“ omtrykke, men mener dog, at Menighedens Medlemmer burde erhverve sig nogen mere Bibelkundskab, da den var det bedste Vaaben mod vore Fjender. De ældre Brødre burde undervise de Ungre, og der burde være Samdrægtighed blandt Guds Børn;

thi Samdrægtighed er den første og fornemmeste Betingelse for os. Literaturen stod kun i anden Række.

M. Hansen: Jeg sætter ikke Skrifterne over Samdrægtigheden; men mener, at saadanne Skrifter netop vilde virke til Sammenhold. Det er jo ikke nok, at vi kunne optræde imod Andre, fordi vi have læst et eller andet saadant Skrift. Det vigtigste er, at vi læse Guds Ord og føjende det, som vort bedste Baaben. Vi skulle Alle anspores til Virksomhed, hjælpe hverandre med den gode Sag; men som tidligere sagt, vi maa ogsaa have Baaben mod vore Modstandere for ikke at blive bestæmmede.

M. Larsen: Det er bedøveligt, at mange Medlemmer have saa lidet Kundstab. Derfor er det nødvendigt at oprette Bibelklasser, i hvilke man funde søge at belære Søskende og bibringe dem Bibelfundstab, ogsaa i Henseende til de forskellige Lærdomspunkter. Da Søndagsstolerne ikke maa være konfessionelle, funde man ikke behandle særegne Lærdomspunkter i dem; men dertil egnede Bibelklasserne sig. Ved tidligere Konferenser have vi besluttet, at Traktaterne, som Traktatforeningen lader trykke, ikke bør være de konfessionelle; men vi kunne jo lade nogle enkelte Daabstraktater trykke.

M. Larsen anbefaler Udgivelsen af saadanne Skrifter.

M. Hansen omtaler Banskelighederne ved at få Bibelklasser paa Landet, da Søskende bo saa adspredte.

A. Dahlgren paaviser, hvorledes nogle af disse Banskeligheder kunne overvindes, naar der var den rette Interesse for Sagen. I deres Menighed samledes de efter Forsamlingen for at drøfte Guds Ord. Det havde vist sig, at disse Bibelmøder havde voeret til Belsignelse.

J. A. Petersen mener, at Missionærerne, som rejse fra det ene Sted til det andet, burde sætte saadanne Bibelklasser i Gang, og selv ofre sig for denne Sag.

M. Hansen berørte atter Udgivelsen af konfessionelle Traktater, som et Baaben for Medlemmerne. Man burde give dem en passende Titel, hvorved Lysten til at læse dem funde vækkes.

Græfe anbefaler Anstaffelsen af flere Traktater, især saadanne, som kunne tiltale Hjertet. De maa helst indeholde Begivenheder, sande Fortællinger og deslige; thi saadanne blevne helst læste.

J. W. Petersen fortæller, at han som uomvendt havde læst Traktaten „Jakob Coveny“, og at den havde gjort et sterkt Indtryk paa ham. Han anbefalede derfor ogsaa at faa Traktater med Fortællinger, som særligt vare egnede til at gribte Hjertet.

N. Hansen var ogsaa for, at vi fik saadanne Traktater; men alligevel trængte vi til nogle, som omhandlede Stridsspørgsmaalene, saasom: om Daaben, Mådveren og Menighedsorden. Han vilde foreslaa at lade den Traktat omtrykke: „Hvem skal døbes og hvori bestaar Daaben?“ maaesse med lidt Forandringer.

M. Larsen mener, at det maaesse var heldigt om Traktatsforeningen fik en ny Styrelse. Men ville Brødrene, vi skulle beholde den, vi have, saa maa vi dog vælge en Mand i Stedet for Br. Købner, som er afgaaet, fordi han er rejst til Tyskland. Alle Brødre ere imidlertid ikke enige om Udgivelsen af konfessionelle Traktater og deslige. Mange ville, at Traktaterne skulle være af almindeligt, christeligt Indhold, saa at man kunde give dem til hvem som helst. Konfessionelle Skrifter kunne kun være til Nytte for de Omvendte.

Nogle Brødre mente, at man kunde beholde samme Traktatkomite, men vælge en Broder i Br. Købners Sted. Valget faldt paa Br. N. Hansen.

N. Hansen havde intet imod, at vore Traktater havde et almindeligt, christeligt Indhold. Det var ogsaa saadanne, han ønskede til almindelig Udbredelse. Kun fattedes vi først til at belyse vores Grundfætninger og saa Baaben mod vores Modstandere.

N. L. Mortensen ønskede ogsaa at faa den Traktat trykket: „Baptisternes Tro“.

Der blev talt lidt om denne Traktat, men det blev bestemmet forelsøgt kun at lade trykke: Hvori bestaar

Daaben? osv. samt at lade Menighederne kjøbe de konfessionelle Traktater.

Man forlod nu dette Emne og tog sat paa Forhandlingerne af det Spørgsmaal: Kan der ikke ansættes endnu en Broder i Missionens Tjeneste, som Prædikant eller Kolportør, til at virke mest paa Sjælland og særlig i Menigheden i N. Eskildstrup?

H. Jensen mener, at Trangen til en Arbejder er særdeles stor i Hals og tillige paa Langeland. Var der en Broder, som man kunde benytte til denne Virksomhed, saa kunde han ansættes med en bestent Understøttelse. Der var anbefalet en Broder fra Sjælland, og man havde jo ogsaa Penge i Kassen. Han vilde foreslaa, at man udsendte en Broder og maaßke gav ham 400 Kr.

A. M. Hansen: Vort Ønske er, at faa en Broder til at bosætte sig paa Langeland. Vi have tænkt paa at opfordre Br. S. Hansen til at tage over til os.

M. Larsen: Det vilde vistnok være godt om Br. S. Hansen kom bort fra Waarst, og i Virksomhed andet Steds.

Chr. Nørgaard troede ogsaa, det var heldigt, at faa S. Hansen til at flytte fra Waarst og et Sted hen, hvor han kunde arbejde for Guds Rige.

Fleire Brødre udtalte sig i samme Retning.

Græfe forteller, at S. Hansen i Winter havde besøgt Vejle, Kolding og andre Steder deromkring, og at man havde været særdeles glade ved ham. Han vilde derfor anbefale, at han blev sat i Virksomhed.

E. Jensen troede ogsaa, at S. Hansen burde flytte fra Waarst, da han vanskeligt kunde udrette noget der, som Prædikant.

H. Jensen vilde nødig have, at Br. S. Hansen skulde flytte bort fra deres Menighed, men kunde det være ønskeligt, at faa ham et andet Sted hen, saa vilde han ikke have derimod.

Det blev foreslaet at skrive til Br. S. Hansen des angaaende.

N. Larsen siger, at hvis man kunde faa Br. S. Hansen til at rejse til Langeland, saa maatte man i det mindste betale ham Rejsen dertil. Dette blev understøttet.

Man talte derpaa efter om Hals og om at faa en Broder til at tage en Tur dertil.

M. Larsen sagde, at Menigheden i N. Efsildstrup havde støttet en Broder med Bidrag i flere Aar, men ikke i Aar. Det var ønskeligt, at den skal en Broder, som kunde virke paa dens Omraade eller omkring paa Sjælland. Maaske Br. N. Larsen kunde gjøre en Rejse til Hals. Efsildstrup Menighed ønskede en Mand, som den kunde sende, hvorhen den vilde, nærmest til at kolportere, og her til var Br. N. Nielsen, som i flere Aar havde rejst som saadan, sørdeies skifft. Man kunde jo ansætte ham til at virke som Kolportør en Tid af Vinteren.

Chr. Jensen ønsker ogsaa at faa en ældre Broder til Hals, da det ikke alene var fornødent at der blev prædiket, men ogsaa, at visse Sager bleve ordnede i Menigheden.

F. A. Petersen mener, at Br. S. Hansen ikke blot maa have Rejsen betalt til Langeland, men at han maa have nogen Understøttelse, naar han skal virke der, og da vi havde Penge i Kaszen, saa kunde den Broder, der var anbefalet fra Sjælland, jo ogsaa sættes i Virksomhed i Br. P. Jensens Sted, som nu ikke mere rejste.

L. Andersen meddeler, at Menigheden i Efsildstrup har havt en Broder ude en Tid sidste Vinter, nemlig Jens Petersen fra Saaby; men den førnævnte Broder, Hans Christensen, kunde han ogsaa anbefale. De havde ogsaa benyttet ham noget, og ønskede at benytte ham mere. Men han er Bøver, og naar han ikke kunde blive ansat til at virke hele Tiden, men kun en kort Tid ad Gangen, saa gik Arbejdet fra ham.

P. Sønder: Paa Hals Menigheds Begne vil jeg sige, at den mere behøver en Broder til at styre, end til at prædike.

M. Larsen ønskede, at Br. S. Hansen skal Under-

støttelse for at rejse til Langeland, Br. N. Larsen for at rejse til Hals og at en Broder fik lidt Understøttelse til at rejse paa Sjælland. Den Sidstnævnte behøvede dog ikke at være Prædikant, da de ikke havde saa faa Prædikanter paa Sjælland.

L. Andersen bemærker, at de vare vel tilfredse med Br. N. Nielsen, som egnede sig sørdeles godt til Kolportør-Virkomhed. Menigheden i Efteldstrup havde havt en Missionærude, men Br. N. Nielsen ønskede de særlig at faa.

M. Larsen ansørte, at Br. N. Nielsen egnede sig sørdeles godt til den Gjerning, da han ikke var bange for Folk og tillige var sørdeles høflig, beskeden og dog frimodig. Han havde endog en Gang forsøgt at faa Audiens hos Kongen, for at give ham en Traktat og tale med ham om hans Sjæls Frelse. Det lykkedes nu ikke, da han ikke kunde faa Audiens den Dag, men han kom dog til at tale med Slotsforvalteren, til hvem han sagde hvad han vilde. Han blev behandlet venligt, men Slotsforvalteren vilde dog ikke modtage hans Skrifter.

A. M. Hansen fortæller, at de havde været vel tilfredse med den nævnte Broders Besøg paa Langeland, og at de ønskede, han vilde besøge dem igjen.

M. Larsen bemærkede endnu, at der var al Grund til at understøtte ham til Kolportør-virkomhed.

Man holdt nu en lille Pavse og efter samme valgtes først til Missions-Stolekomite: Brd. M. Larsen, C. Jensen og J. P. Hansen.

Sagen om Virkomhed i Hals, paa Langeland og paa Sjælland optoges atter.

H. Jensen: Lønningskomiteen foreslaar, dersom Br. N. Larsen kan rejse til Hals og opholde sig der i to Maaneder, da at give ham en Understøttelse af 150 Kr., og dersom Br. S. Hansen vil tage til Langeland en Tid lang til Vinter, skulde han ligeledes have 150 Kr. — Da Br. N. Larsen lovede, saavidt muligt, at tage til Hals et Par Maaneder til Efteråret eller i Vintertiden, blev

Forslaget vedtaget. — M. Larsen fit det Hverv at skrive til S. Hansen derom. — Man foreslog endvidere, at give Br. N. Nielsen 100 Kr. af Foreningeskassen for at rejse paa Sjælland som Kolportør. Dette blev ogsaa vedtaget.

Spørgsmaalet: Er der nogen særlig Formaning til Prædikanter i Jesu Ord: „Og Sandheden skal frigøre Eder“, Joh. 8, 32. kom nu under Diskussion.

M. Larsen: Ved at fremsette dette Spørgsmaalet har det kun været min Hensigt at give Brødrene Lejlighed til at at høre sig om Nødvendigheden af at prædike over hele Bibelens Indhold, og ikke blot om enkelte Ting. Kun i den højbenhavnske Menighed har jeg hørt Foredrag over Daabs- og Nadvertexter og jeg frygter for, at der ere visse Synder, som Gjerrighed, Bagtalelse og deslige, hvilke der heller aldrig prædikes om. Det synes, at man undgaar dette for ikke at støde Tilhørerne. Jeg antager, at Herren ikke har givet os for meget i Bibelen, og at vi derfor bør tale om Alt, hvad der leres i den, og ikke alene om enkelte Ting, som maa ske ikke fornærmer Nogen.

B. Jensen: Min Menning er den, at Missionererenes Opgave er, ikke at prædike om noget Andet end om Frelsen i Christus, hvorimod de Lærere, som staa paa et bestemt Sted, og som særlig bør opbygge Menigheden og belære den om Alt, hvad Jesus har befalet, bør prædike om alle Sandheder og navnlig søge at fremme Helligjørelsen. De bør i deres Prædikener være allsidige.

J. A. Petersen: Der er maa ske talt formeget om Daaben. Ved Daabshandlinger tales der dog altid om Daaben, og naar man bliver angreben taler man ogsaa om den, for at forsvare sig. Men i Henseende til andre Ting, da burde der tales derom. Man var og forblev jo en Betler fit hele Liv igjennem og maatte undertiden opfordre til Bidrag til dette eller hint Øjemed. Dog var det ikke nok at tale derom; Prædikanterne maatte ogsaa prædike med deres Exempel.

M. Larsen indrømmede, at der vel taltes imod visse Synder; men der burde tales imod alle og om alle

Ting. Br. Købner havde en Gang i Følge sin Text talt om Renlighed; det er der maaſke ingen af os, der nogensinde har talt om, ffjøndt Bibelen taler derom. En Prædikant sagde ved en Lejlighed, at naar vi blot havde de Ord: „Gud var i Christus og forligte Verden med sig selv“, saa havde vi nok, saa behøvede Bibelen ikke at indeholde mere, men det tør vi ikke tro.

J. A. Petersen: Naar der skal prædikes imod alle Synder, saa bør der selvfølgelig ogsaa prædikes mod Gjerrighed, og hvad der skal gjøres ved den Gjerrige; men dette var ofte en vanskelig Sag, da man ikke let funde kjende denne Synd. Han ønskede at vide, hvad Gjerrighed var?

P. Sønder sagde, at der varer Texter i Bibelen, især i det gamle Testamente, som der aldrig taltes over.

N. Larsen bemærkede, at Bibelen indeholdt mange Texter, som man ikke funde tale over, fordi man ikke forstod deres Indhold. En havde en Gang spurgt ham, hvorfor der aldrig blev prædiket om visse Ting i Åabenbaringens Bog, og han maatte svare: Fordi jeg ikke er sikker paa at forstaa dem rigtigt. Det var jo ogsaa en Ting at prædike over ethvert Vers i Bibelen, og en anden Ting at prædike om enhver Sandhed, den indeholdt, og imod enhver Synd, som den omtaler. Det sidste troede han, man burde gjøre. Han havde i det Mindste lagt sig efter at prædike om alle Ting.

Da der ytredes Ønske om at tale noget om selve Gjerrigheden, saa fortsattes Diskussionen derom.

J. A. Petersen: Jeg tror, at Gjerrighed viser sig deri, at en Mand, som er Formuende, ikke giver mere end den, som er fattig. Man skulde jo vise Kjørslighed mod Fattige og Trængende samt bidrage til Guds Riges Sag; men naar nu Formuende aldrig have noget at undvære, hverken til Missionen eller til de Trængende, er det saa ikke Gjerrighed, der besjøeler dem. Gjerrighed er en Trældomssynd, en Synd, som fortryller, som forhærder Hjertet. Men hvad skal man gjøre ved en Gjerrig?

Skal han formanes af Menigheden, ell er skal man lade ham skytte sig selv? Jeg har valgt at lade Saadanne, som jeg antog for at være Gjerrige, i Fred, det vil sige: jeg har ikke formanet dem; men jeg veed ikke, om jeg har handlet ret.

M. Larsen: Det er klart, at aabenbare Syndere ikke bør staa i Menigheden; men hvordan skal man kunne overbevise et Medlem om, at det er gjerrigt. Ingen tror om sig selv, at han er gjerrig. Den Gjerrige falder sædvanlig sin Gjerrighed klog Sparfommelighed.

H. Jensen: Ja, under det Skilt: Klog Sparfommelighed, skjuler Gjerrigheden sig ofte. Judas, som dog var en gjerrig Mand, synes at være meget godgjørende. Han vilde ikke, at der skulle spildes Noget, men at det skulle selges og anvendes til de Fattige. Det syntes jo at være meget sjælt; men vor Herre kjendte hans Hjerte og saae, at han var en gjerrig Mand.

A. M. Hansen: At faa den nævnte Synd aabenbaret, er maa ske endda ikke saa vanskeligt, men at faa den straffet, er noget ganske Undet. Jeg har gjort den Erfaring, at naar man vil samle Penge til Missionen eller til Kapeller, saa hedder det, at man burde hellere give det til de Fattige; men naar man saa vil samle Penge til Fattige, saa have de heller Intet at undvære.

M. Larsen: Maar en Mand ikke vil give Noget til Guds Sag, eller til Fattige, saa faar man at finde sig deri, blot han endda ikke søger at hindre Andre i Gavmildhed. Finder man, at han er gjerrig, saa kan man maa ske straffe ham med ikke at tage Noget af ham. En Mand er ikke altid gjerrig, fordi han er meget sparfommelig. Jeg har hørt om to Mænd, som samlede Bidrag til Opsærelsen af en Kirke. Da de kom i Forstuen i en Mands Hus, hørte de, at han tiltalte Pigen strengt, fordi hun havde ødslet med Svovlstikker. De kom ind til ham, rogtede deres Grinde og sik et stort Bidrag. Forundret herover fortalte den ene Mand, hvad de havde tænkt og talt om ham, nemlig, at han vist ikke vilde give

dem ret meget, da han gjorde et saadant Vøsen over nogle Svovlstikker. Hertil svarede Manden, at dersom han ikke havde lært at spare i det Smaa, vilde han aldrig funnet give i det Store.

J. A. Petersen er af den Mening, at den Gjerrige nok beholder sine Penge, naar han blot nogenlunde kan være det bekjendt og kan faa Lov dertil.

M. Larsen mener, at man saa hør lade ham beholde dem. Om vi ikke kunne udelukke den Gjerrige af Menigheden, saa vide vi dog, at vor Herre aldrig vil lade ham komme ind i Himmelens.

A. M. Hansen taler om, at Gressfølelsen maa ske kunde drive den Gjerrige til at give; men naar man vidste, at han nødig vilde af med sine Penge, burde man maa ske straffe ham ved ikke at opfordre ham til at give.

N. L. Mortensen meddelte, at de havde sendt Brødre med Formaning til Saadanne, som de holdt for Gjerrige.

L. Andersen: Ved Optagelser i Menigheden burde det paalægges ethvert Medlem som Pligt at give efter den Formue, som Gud forlenede dem. Unddroge de sig saa senere denne Pligt, saa havde man Rettighed til at formane dem og i fornødent Fald at øve Menighedstugt.

Dahlgren mente, at man dog ikke burde lade et saadant ufrugtbart Medlem staa. Det maatte, som for enhver anden Synd, saa ogsaa for denne formanes og straffes med Menighedstugt. Udelukkelse var bestemmet til Kjødets Fordærvelse; men at lade Saadanne staa, vilde bringe dem Sjælens Fordærvelse.

M. Larsen: Hvad der er sagt, er sandt; men naar man nu ikke kan overbevise dem om deres Gjerrigheds- synd? Nogle sige, at de kunne Intet give, fordi de skulle betale deres Gjeld. Maar de saa endda gjorde dette, saa kunde maa ske Tiden komme, at de kunde give; men de vedblive at gjøre Gjeld, ved bestandig at udvide og forstørre deres Bedrifter.

Dahlgren: Man har ikke at rette sig efter Saa-

dannes Bekjendelse; men efter Menighedens Bedømmelse om Sagen.

J. A. Petersen fortæller et Exempel om en Mand, som havde brugt det Paaskud: Jeg kan ikke give, da jeg ellers vil komme i Gjeld. Taleren havde sagt ham, at naar man elskede sin Broder eller Guds Sag, saa vilde man give, selv om man kom i Gjeld. Man kunde jo vedblive at udvide sin Forretning, saa at man altid var i Gjeld, hvorved man altid var i Stand til at dække sig bag det Skriftsted: „Bliver ingen Noget skyldig osv.“; men da man var dem Hjærlighed skyldig, saa kunde man ikke betale denne Gjeld til Fattige og Trængende, uden ved at række dem en hjælp som Haand. Man straffede Vanhelligelse af Hviledagen og mange andre Synder, og da man ikke burde være partisk, saa burde den nævnte Synd ogsaa straffes.

A. M. Hansen: Veed man, at En har gjort sig skyldig i denne og hin Synd, saa veed man ogsaa, hvad man skal gjøre ved ham, og veed man først, at et Medlem er gjerrigt, saa veed man ogsaa hvilken Straf det skal have. Med andre Synder tilstaar den Fejlsende sædvanligt sin Synd; men det gjør han ikke med denne, og det er jo ogsaa vanskeligt at vide, om man er gjerrig eller ikke. Dog mener jeg, at naar en Mand paastaar med Bestemthed, at han ikke er gjerrig; men Menigheden paastaar, han er det, saa er Menighedens Dom den afgjørende.

M. Larsen: Det er sandt, man kjender ikke sig selv, og derfor burde man lade Andre sige os deres Menning. Ere vi kun ørlige, saa ville vi ikke frygte for at høre, hvorledes Andre bedømme os.

J. A. Petersen bemærkede endnu, at Enhver bør give efter deres Formue og Evne.

Man sluttede nu denne Dags Formiddagsmøde med Bon.

Efter Bon Kl. 3 fremlagtes det Spørgsmaal til Diskussion: *Bør der ikke gjøres Noget for, at den almindelige Forsommelse af Guds Ords Læsning kan blive indset og afhjulpen?*

Br. Schmidt: Jeg har tidt været bedrøvet over, at Guds Ords Læsning forsømmes saa meget af Medlemmerne, og at de som Følge deraf ofte ere saa lidt bekjendte med Indholdet af den hellige Skrift. Herved tæbes baade det aandelige Liv og det aandelige Lys. Søger man flittigt i den hellige Skrift, saa erholder Sjælen kraftig Mæring og bliver stærk til at modstaa Sjælens mange Fjender, og faar man det rette Lys i Guds Ord, saa vil man være i Stand til at forsvare sig lige over for sine mange Modstandere. Desuden kan man ikke kjende sin Vej uden det aandelige Lys. Lærerne ere naturligvis ikke uden Ansvar, naar Medlemmerne forsømme Guds Ords Betragtning, og ikke voxe i Guds Ords Kunde-
skab. Vi bør nu drøfte dette Spørgsmaal, for at faa denne Mangels afhjulpen, især fordi Menighedernes Fremtid er afhængig deraf. Herren velsigne vor Maadslagning og han velsigne den hellige Skrifts Læsning paa ethvert Medlems Hjerte!

M. Larsen betoner Nødvendigheden af at give gode Maad i denne Sag. Br. Schmidt er ikke den Eneste, der har set sorgelige Følger af Forsommelsen af Bibelens Læsning, og som har været bedrøvet derover. Dette er vistnok en af Guds Ejeneres store Sorger, at Medlemmerne ere for lidt kjendte med Guds Ord. Vi ere Soldater og Guds Ord er vort Vaaben. Kjende vi ikke dette, da ere vi fuldstændig vaabenløse, og vor Christendom vil sygne hen.

J. A. Petersen: Guds Ords Læsning er det aandelige Livs Mæring. Den hellige Skrift er den Stav, vi skulle støtte os til; den Trøst, der skal styrke os i Døden. Literaturen kan være sjøn, og gode Bøger værd at anbefale, men Guds Ord staar dog over Alt, som det vigtigste. Guds barnet skal hvile i Gud med sit Hjerte, men

hvor kan det ske, naar det ikke kjender hans Ord. Læren maa i dette Stykke, som i Alt Andet, gaa foran og vise Medlemmerne Bejen. Vi ere vist alle enige med Br. Schmidt, at denne Sag er saare nødvendig at lægge paa Hjerte.

M. Larsen: Vi indse Alle, at der er stor Fare ved Forsommelsen af Guds Ords Læsning, og vi indse ogsaa, at det er nødvendigt at give Raad i saa Henseende. Mit første Raad er, der oprettes Bibelklasser i Menighederne, hvor Medlemmerne kunne saa Lejlighed til at samtale om Guds Ord. Det vil vække Interesjen særligt hos de Unge. Mit andet Raad gjelder Lærerne. Søg at fortolke Skriften saa simpelt og enfoldigt saa Enhver kan forstaa det og skamme sig over, at han ikke har forstaet den før. Om vi derimod fortolke Guds Ord paa kunstig Maade, saa affrække vi Tiskorerne fra at løse i Bibelen, da de derved komme til det Resultat, at de ikke kunne forstaa den. Jeg er en bestemt Modstander af allegorisk Fortolkning.

J. A. Petersen samstemmer i, at man ikke bør bruge Allegorier. Sund Høde maa Gen have for at kunne leve. Vi maa forklare Skriften som den er og handle derefter.

L. Henriksen spørger, hvad der forstaas ved allegorisk Tale?

M. Larsen forklarede det ved et Par Exempler. Ved en Konferents i Hamborg prædikede en Broder over Petri Fiskedøret; men uden at nævne et Ord om, at det var et naturligt Fiskedøret, naturlige Fiske, der blev fanget, en naturlig Sø, hvori Fiskene vare osv., fremstillede han Fortællingen saaledes, at Fiskedøret var Evangeliet, Fiskene Menneskene, Søen eller Havet den store Menneskemasse i Verden osv. Maar Broderen først havde talt over Texten i den Betydning, den staar, saa kunde han nok have gjort Anvendelse deraf og brugt Fiskedøret som et Billede paa det Aandelige, men det gjorde han ikke. Dagen efter sagde Br. Købner: „Jeg beder Brø-

drene, ikke at tale allegorisk over Skriftstederne". — Et andet Exempel: Jeg har hørt en Broder prædike over den barmhjertige Samaritan, og uden at betone Textens egenlige Indhold, at man bør vise Barmhjertighed imod alle Mennesker, selv om de ere af en anden Nation og Religion, skildrede han det saaledes, at han, der saldt blandt Røvere, var Adam, som paa Vejen fra det aandelige Jerusalem til den jordiske Palmestad, Jericho, blev oversaldet af Djævelen, som slog ham og lod ham ligge halvdød. Leviten var Loven og Præsten de forskjellige Øfringer og Ceremonier, Samaritaneren var Christus, Voerten den Hellig Land, de to Penge Daab og Nadvere osv. En saadan Fremstilling var at tale allegorisk.

N. Hansen: Vi have foranstaltet Forsamlinger, for at drøfte Guds Ord og samtale om dets rette Forstaaelse, men det er mislykkedes. Vi ønske at faa Raad.

Schmidt: Vi Prædikanter maa være et Lys for Menighederne, ogsaa i at sætte Guds Ord højt. Det er tungt, naar gamle Guds Børn ikke have Lyft til at løse Guds Ord. De Yngre tage let Hensyn til de Eldre. Vi maa formane de Eldre til, ikke at give de Yngre et slet Exempel.

N. Hansen: Det er bedrøveligt, naar man ikke ser Frugt af sit Arbejde; dog kan det ske, at vort Arbejde bører mere Frugt end man tænker, idet en Formaning, at løse Guds Ord blev efterfulgt, uden at man ret vidste det. Broderen ansørte et Exempel herpaa.

Græfe bemærker, at de Brødre, der tale i Menigheden, fremfor Alt bør holde sig nøje til Guds Ord og saa tillige i Fortolkningen deraf være saa ligefrem og forstaaelig som muligt.

Schmidt tilføjer: Vi maa lægge hinanden paa Hjerte, at bede Herren om, at denne Sag maa fremmes iblandt Guds Børn.

P. Larsen minder om, at Paulus siger: "Lader Guds Ord bo rigeligen iblandt Eder, saa I lære og paa minde hverandre med Psalmer og Lovsange" osv. Ofte

have Medlemmerne mere Lyst til at læse i andre Bøger, end i Bibelen; men det er strax Bevis paa en sygelig Tilstand, naar man foretrækker andre Bøger.

J. A. Petersen bemærker: Prædikener ere særlig for de Uombendte; men Guds Ord's Læsning og Betragtning er fornødent for Livet i Menigheden.

E. Jensen: Det maa anses for at være godt at samles i Smaakredse for at betragte Guds Ord og for at drøfte de forskjellige Skriftsteder. Man vilde derved blive noget mere bekjendt med Sandheden, saa at man kunde anvende Guds Ord til sit Forhvar ved alle Lejligheder.

Nærbeslægtet hermed var det næste Spørgsmaal, som nu blev drøftet: Er der ikke stor Fare tilstede i vore Menigheder med Hensyn til, at Medlemmer tillegge den offenlige Gudsdyrkelse for megen og den selvstændige hemmelige Gudsdyrkelse for lidet Betydning?

Schmidt: Det er vistnok klart for os Alle, at der legges for megen Vægt paa den offenlige Gudsdyrkelse, og for lidet paa den ensomme eller hemmelige. Det hører til Sjældenhederne at se Søskende om Søndagen studere Guds Ord. Man vælger det lettere og forsvømmer det vanskeligere og vigtigste. Søndagen burde ogsaa anvendes til selvstændig Bøn, altsaa Bøn i Enrum. Ved den private Gudsdyrkelse skulle vi søge Kæfster til den offenlige.

M. Larsen: Jeg vilde helst tie og lade Andre tale i denne Sag; men Alle forholde sig tavse. At de Christne ikke læse Biblen saa ofte, som de burde, og at de besøge Lønkamret altfor sjældent, det er Sandheder, som vi desværre ikke kunne betvivle; men er det ikke saaledes, at de ofte ikke have Tid dertil om Søndagen. De Søskende, som arbejde i den kjøbenhavnske Søndagsstole, samles i Kapellet Kl. 8 $\frac{1}{2}$ Morgen for at gjennemgaa Lectierne; det varer til Kl. 10. De ere saa til Gudstjeneste til Kl. 12. Kl. 2 $\frac{3}{4}$ begynder Søndagsstolen, Kl. 5 den offenlige Gudstjeneste, og saa Nadver eller Forhandling. Andre af vore Medlemmer aflægge Husbesøg og uddele Træk-

tater paa den Tid, der ikke er Forsamling. Paa Landet er det næppe anderledes. Man forlanger, at Søskende skulle overvære 2, 3 undertiden 4 Forsamlinger paa en Søndag og gaa flere Mil, naar skal man saa funne se dem læse Guds Ord eller finde dem i Lønkamret? Har de end Tid dertil om Aftenen, saa er Legemet ofte haat træt, at de ikke ere i Stand dertil. Ville vi derfor, at Søskende skulle anvende mere Tid om Søndagen til Gudstjeneste i Løndom, saa maa der ikke stilles saa store Fordringer til dem angaaende den offenslige Gudstjeneste.

Schmidt taler om det rette Hjerteforhold til Herren. Det kan man have, hvor man gaar og staar. Tanke og Hjertet bør altid være hos Herren. Er Hjerteforholdet ret, saa vil Tid og Venlighed til Omgang med Gud komme som af sig selv.

J. A. Petersen: Det hedder: Du skal helligholde Hviledagen; men det hedder ogsaa: Du skal føre Din Øre og Dit Aben til Bands. Søndagen bliver ofte den travleste Dag. I mit Hjem og hos mange Andre gaar det saaledes: Man skal have Børnene i Søndagsstole, de skulle paaklædes; Kreaturerne skulle passes som sædvanlig; man vil til Formiddagsforsamling; skal hjem til Middag, som den Hjemmeværende har havt travlt med at gjøre færdig; man tager fremmede Brødre med hjem til Middag og vil da gjerne, at de skulle opvartes lidt ordenligt. Saa gaar man til Forsamling igjen, og hermed gaar Søndagen; men bortset herfra bliver der altid en hel Del for en Landmand at varetage, hvorved han ikke kan faa Søndagen anvendt som det var ønskeligt. Det er sjønt, naar de, der ere hjemme, kunne tænke paa deres Søskende i Forsamlingen, være samlede med dem i Aanden, og naar de i Hjemmet kunne glæde sig med deres Familie. Søndagen er jo en Hviledag, og det ikke alene for Legemet, men ogsaa for Sjælen. Det kunde jo ogsaa være til at hvile sig i Gud, at gaa en Tur ud at besøge Guds skjonne Natur og glæde sig over Guds herlige Gjerning, og derved tænke paa det herlige Hjem hist oppe.

H. Petersen taler om, at det ikke er saa saa far siden, han blev omvendt. Hviledagen blev ham den Gang ligesaa vigtig som alt Andet, hvad Gud havde befalet. Hvad der den Gang kunde gjøres om Lørdagen, det opsatte han ikke til om Søndagen, og hvad der kunde opsettes til om Mandagen, det gjorde han ikke om Søndagen. Han vilde tilstaa, at man var gaaet noget tilbage i denne Henseende og ønskede, at det maatte blive bedre. De Elbre burde ogsaa heri give de Yngre et godt Exempel.

Dahlgren: Vi komme bort fra selve Sagen. Vi have det ikke som Jøderne. Det er Br. Schmidts Mening, at man bør have Sindet hos Gud, og det kan man ved sit Arbejde. Skal man ud at pløje eller foretage sig andre Arbejder i Marken eller i Hjemmet, saa kan man godt have Tanken henvendt til Gud og som David siger: „grunde paa Herrens Lov Nat og Dag“. Der kan jo være stor Fortøjelse paa, hvad man tænker.

M. Larsen: Vi talte om at løse Guds Ord og at bede i Lønklamret, og dertil skal der dog virkelig Tid. At en Christen kan og bør tænke paa Christus ved sit Arbejde og sin timesige Gjerning, er en Selvfølge, men det haabe vi ogsaa, han gjør. Vi bør imidlertid ikke dømme Andres lønlige Tanke.

Schmidt bemærker, at der i saa Henseende ikke kan fastsættes eller bestemmes nogen Tid; men Sagen er, at Hjertet er henvendt til Herren.

J. A. Petersen haaber, ikke at blive misforstaet. Om Søndagen gif det ofte ud over Husmoderen, naar hun skulle floede Børnene paa, som skulle til Søndags-skole og til Førsamling, lave Mad og selv til Førsamling. Det var en Selvfølge, at et Guds Barn burde have sit Hjerte hos Gud og gjøre, hvad han kunde om Lørdagen, saa at Intet af Saadant skulle opsettes til om Søndagen.

A. M. Hansen: Blandt Verdens Børn er det sædvanligt, at man skal have en bedre Ret Mad om Søndagen end de andre Dage. Som Christne kunne vi nok

lade os nøje med en ringere, især da Arbejdet paa denne Dag ikke er saa strængt.

H. Jensen: Vi komme for meget ind i Enkelt-hederne. Man bør gjøre Alt i Jesu Navn. Kan jeg i hans Navn gaa ud at se og tænke paa Naturen, saa er der intet Ondt deri. Vi kunne dog ikke foreskrive hver andre Regler; men vi bør formane hverandre og vende os til vor fælles Herre og Frelser og søge hans Navns Ere og Forherligelse.

P. Larsen taler om, at som den Hungrige nok faar Tid til at spise, saa faar den, der hungrer og tørster efter Gud og hans Ord, ogsaa nok Tid til at bestjæftige sig dermed.

L. Andersen fortæller om en Søster, som havde flaget over, at hun forhen havde haft mere Lyst til at læse Guds Ord end nu. Familien havde opoldt en Del Skriftsteder, som de onskede forklarede. Han bemærkede, at Prædikanter maatte helst undgaa at bruge fremmede Ord, hvorved en Prædiken ofte blev uforståelig for Tilhørerne.

E. Jensen: Et Guds Barn bør altid spørge sig selv: Hvad skal jeg gjøre for vor Herre i Dag? Enten vi arbejde, læse eller skrive, saa bør det være til Guds Ere.

M. Larsen bemærkede til Slutning: Komme vi kun i den rette Sjælstilstand, saa kommer det Andet af sig selv.

Til raadgivende Brødre viste det sig ved Stemmesedlerne, som nu blevne afleverede, at følgende Brødre var valgte: N. Larsen, L. Henriksen, H. Jensen, E. Jensen, Chr. Nørgaard og M. Larsen, hvilken sidstnævnte de andre Brødre senere, samlede alene, valgte til Formand.

Regnskabet, som var gjennemset og befundet rigtigt, blev nu fremlagt.

I det sidste Konferentsaar indkom:

Til foreningskassen (Kassebeholdningen fra forrige År 384 Kr. 55 Øre iberegnet)	2689 Kr.	9 Øre
Udgiften var	2075	— 32 —

I Behold var: 613 Kr. 77 Øre

Til Hedninge Missionen	1516	Kr.	27	Ore
Til Selskabet i Boston var assendt	1278	—	50	—
<u>I Behold var:</u>				287 Kr. 77 Ore
Til Kraftkassen (Beholdningen fra forrige Åar iberegnet.....	603	Kr.	11	Ore
Udgivet for 110,000 Kraftinter.....	355	—	"	—
<u>I Behold var:</u>				248 Kr. 11 Ore

M. Larsen bemærkede: Brødrene bør altid se nøje efter i Evangelisten, om der er kvitteret rigtigt for de indsendte Penge. Hvem der end skal have med Regnskabet at gjøre, vil jeg lægge Brødrene paa Hjerte, aldrig at overlade det til en enkelt Mand. Nøje at efterse hans Regnskab, og Fordre Kvitteringer for de Penge, som han har givet ud, er ikke blot Brødrenes Pligt, men en virkelig Kjærlighedsgjerning mod Regnskabsføreren.

M. Larsen sagde: Det blev bestemmet ved Konferensen i Fjor, at Br. W. Jensen skulle opholde sig i Vejle en Maaneds Tid. Som bekjendt blev han der i 3 Maaneder; men da han ikke funde opholde sig der saa længe uden Vedslag og det ikke var blevet bestemmet ved Konferensen, hvad han skulle have, har Br. M. Larsen, uden Brødrenes Bevilling, maattet give ham 100 Kr. for den Tid, han opholdt sig i Vejle. Jeg haaber, at Ingen har Noget at indvende derimod?

Man fandt det at være i sin Orden, at Br. W. Jensen havde faaet denne Understøttelse.

M. Larsen: Det var et Slags provisorisk Finanslov; men jeg saa mig nødsaget til at handle saaledes. Jeg maa endnu sige Et: Da det er noget besværligt at føre Regnskab over de Smagsummer, som komme ind for Konferense-Protokollerne, saa vil jeg tilraade Brødrene, naar de have folgt de dem tilsendte Bøger, at lægge Penge til Foreningsklassens og sende dem under Et. Dette blev vedtaget.

Følgende Spørgsmaal blev derpaa fremlagt: Hvad er Meningen med Jesu Ord: „Paa det min Glæde kan

blive i Eder?" eller: hvorledes kunne vi blive delagtige i Jesu Glæde? Joh. 15. 11.

M. Larsen: Den Glæde, som Jesus nød her i Verden, bør være vor Glæde. Han var sig bevidst at være Guds Søn; vi skulle være os bevidste, at vi ere Guds Børn. Som han levede i nær Forening med sin himmelske Fader og glædede sig i Bevidstheden derom, saaledes burde ogsaa vi leve i Samfund med Jesus og glæde os derved. Skulle vi have samme Glæde som han, da bør vi ogsaa være lydige som han. Naar hans Glæde saa sjælden er vor, saa er det fordi vi ikke have det rette Samfund med Gud. Jesus tog alle Ting af sin himmelske Faders Haand, og det med Hengivenhed i hans Billie, det samme burde ogsaa vi; men da vi desværre ikke altid ligne Jesus deri, saa er hans Glæde heller ikke altid vor.

J. A. Petersen: Det var den ene Mårsag til Jesu Glæde; men den anden Mårsag til hans Glæde var, at han vidste, at han skulle frelse Verden, at han skulle frelse dem, som laa i deres Snynder, og føre dem til evig Salighed. Hvis ikke det ogsaa var vor Glæde at faa Sjæle frelste ud af Fordævelsen, vilde vor Glæde i Christus ikke blive fuldkommen, ikke blive lig Christi Glæde.

M. Larsen troede dog, at vor Glæde over Snyderes Frelse maatte være en Følge af vor Bevidsthed om at være forenet med Jesus, som Grenen er forenet med Træet. Han forstod, at Jesus sørlig talte om denne Enhed i de foregaaende Vers af Kapitlet.

A. M. Hansen: Man læser, at Christus var bedrøvet, men sjælden, at han var glad. Hvad Jesus glædede sig ved, bør ogsaa være vor Glæde. Han glædede sig over Sjæles Frelse, det samme bør ogsaa vi.

Græfe: Vi bør være een Land med ham og have hans Sind, ellers ere vi ikke hans; men staar det saaledes til med os, da ville vi ogsaa have samme Glæde som han.

Efter en fort Pavse meddelte Chr. Norgaard Udfaldet af sin og Br. H. Larsens Underhandling med Br.

M. Larsen om *Afstaaelsen af „Den danske Evangelist“ til Foreningen.* M. Larsen vilde overgive Bladet til Foreningen for 1000 Kr., naar han vedblev at være Medredaktør for en aarlig Løn, som senere skulde bestemmes. Man talte derpaa om at samle disse 1000 Kr., som man fandt var billigt for Bladet, i Aftier a 10 Kr. Det havde Tid med Pengene til Efteraaret, da Udgivelsen af Bladet jo vilde blive fortsat af Br. M. Larsen, som hidtil, til dette Aars Udgang. Følgende Brødre blevne derpaa valgte som Komite til at varetage „Den danske Evangelist“'s Anliggender: H. Larsen og J. Larsen, Kjøbenhavn, J. P. Hansen, Chr. Nørgaard og N. Hansen, Sipperup.

Man talte derpaa om Spørgsmaalet: *Skulle vi bede for Konger? og hvorom skulle vi bede?* 1 Tim. 2,2.

Til dette Spørgsmaal svaredes: Ja, Guds Ord hyder os det og saa er det vor Pligt at gjøre det.

M. Larsen sagde: Tænke vi paa den skrækkelige Begivenhed, som for ikke lang Tid siden fandt Sted i Rusland, saa se vi, at det er fornødnet at bede for Konger og for alle dem, som ere i Verdighed. Gud alene kan afværge saadan Glendighed og give os Naade til at leve et roligt og stille Levnet i al Erbarhed. Vi bør bede for Konger og for Øvrigheder, at Gud vil være dem naadig og give dem at handle efter hans Billie, men synligt er det at bede, som en Mand en Gang bad, om Guds Straf over den uguadelige Øvrighed.

Om Ordination, eller: hvem skal ordineres? Hvem har Ret til at ordinere? Hvorledes skal Ordinationen foretages?

I Henseende til det første Spørgsmaal, da var man enig om, at de, der skulde tjene i Menigheden, burde indskættes eller bestilles dertil under Menighedens Bon og Haandspaalæggelse af Lærere, Forstandere eller Missionærer; thi man fandt i Guds Ord, at baade Eldste, Missionærer og Menighedstjenere vare blevne indsatte og bestifkede til deres Gjerning under Haandspaalæggelse

af de **Ældste**, Ap. Gj. 14, 23; 13, 3; Tit. 1, 5; **Apostl.**
Gj. 6, 6.

Angaaende det andet Spørgsmaal ytrede M. Larsen: Da enhver Missionær, som bliver udsendt til at virke, maa betragtes som hele Foreningens Missionær, saa mener jeg, at der ved Konferenterne burde tages Bestemmelse angaaende en saadan Broders Ordination.

J. A. Petersen mente, at Lærerne i en Menighed burde ordineres med Menighedens Samtykke og egenlig af Menigheden, i hvilken de skulle tjene. Det var en Sag, som Konferensen ikke havde Noget med at gjøre.

M. Larsen siger, at Brødres Ansættelse til Læerer burde angaa alle Menigheder, og da Konferensen er Menighedernes Repræsentanter, saa bør det ogsaa forelægges Konferensen, at man ønsker saadanne Brødre ordinerede og ansatte til at virke for Guds Sag.

H. Jensen betragtede Sagen lidt anderledes. Som ethvert Medlem, der blev optaget eller udelukk i en Menighed, maatte betragtes for at være optaget eller udelukk i enhver anden Menighed, saa burde ogsaa enhver Brøder, der var ansat til Læerer i en Menighed eller frataget sit Embede af samme, betragtes for at være det i enhver anden af Foreningens Menigheder. Man burde heller ikke børse en Menighed den Velsignelse, at overvære dens Lærereres Ordination.

J. A. Petersen: Om en Broder skal ordineres, det bør bestemmes og udføres af vedkommende Menighed, og ikke af Konferensen. Bestaar en Menighed for Eksempel af 25 Medlemmer, og disse vælge sig en Broder, som de ønske at have til Læerer, saa bør han omfider ordineres; men for at faa dette udført, behøve de ikke at henvende sig til Konferensen, men blot at tilkalde en ordineret Broder, som kan udføre Ordinationen i Menighedens Navn.

M. Hansen Der er vistnok en Missforstaelse angaaende Ordination. Nogle lægge for megen Vægt paa denne Handling og mene, at de derved ere blevne noget,

selv om de, for at forsvare og opretholde deres Menning have splittet en Menighed ad Nogle derimod, som se Sagen fra en anden Side og maaſke tillægge en saadan Bestikkelse for lidt, have vægret sig ved at lade sig ordinere.

M. Larsen havde ikke ment, at Ordinationen skulle finde Sted paa Konferensen, men fun, at den Menighed, som vilde ordinere en Broder til Missionær eller Forstander, burde meddele det for Brødrene, der ere samlede paa Konferensen, før Ordinationen er foretaget. Med Hensyn til det Tredie, vilde han fun sige, han havde imod, at dem, der skulle ordineres, først skulle i Forhør angaaende Troesbekjendelsen. Bilde en Menighed have en Broder ordineret, saa burde den forud kjende hans Grund-sætninger.

E. Jensen fortæller, hvorledes Br. Oncken ved Mønsters Ordination havde læst et Stykke i Guds Ord og derpaa foreholdt ham og Menigheden deres gjensidige Pligter, hvorefter han havde lagt Hænderne paa ham og holdt Bon, og saaledes ordineret ham.

A. M. Hansen fortæller om sin og N. Nielsens Ordination i Hamborg. De kom dertil. Brd. Oncken og Købner talte med dem. De Ord af Paulus blev læst: „Lad Ingen foragte Dig for Din Ungdoms Skyld; men vær et Exempel for dem, som tro, i Tale, i Omgængelse, i Tro og Kjælfhed“ ojv. Br. Oncken talte derpaa til dem om deres Pligter som Lærere, lagde Hænderne paa dem og holdt Bon.

Man forlod nu denne Gjenstand og førte Taleen hen paa Medlemmers Udeblivelse af Forsamlingerne.

Chr. Jensen fortalte om et Medlem, som holdt sig borte fra Forsamlingerne. Det var blevet formonet til at indfinde sig, var saa kommet en Gang eller to, men derpaa atter blevet borte. Han spurgte, hvad der var at gjøre, naar et Medlem levede tilshyneladende christeligt, men alligevel ikke havde nogen Lyst til at besøge Forsamlingerne.

Dahlgren fortæller et lignende Exempel, om et

Medlem, som udeblev af Forsamlingerne. Det blev formanet til at besøge dem; men da Formaningen ikke hjalp, blev det omsider udelukk.

J. A. Petersen bemærkede, at man i visse tilfælde burde være forsigtige med Saadanne, som udeblev af Forsamlingerne. Det kunde være af personlige hensyn, og under saadanne Forhold burde man se til at få ordnet Sagen mellem Vedkommende.

M. Larsen: Man maa undersøge Grunden til Udelivelsen. Er vedkommende Medlem forurettet, maa ske af Forstanderen, saa bør han gaa til det og bede om Tilgivelse. Hvad det end er, saa maa man forsøge at hjælpe en Saadan tilrette. Men hjælper alle Forøg ikke, da maa et saadant Medlem udelukkes. Vi bør ikke beholde døde Medlemmer i Menigheden.

Hvorfor blev Konferensen i Øure og ikke i den aalborgiske Menighed?

J. A. Petersen bemærkede, at der staar i Protokollen for i Fjor, at den tænktes afholdt, enten i den aalborgiske Menighed eller i Øure. Af den Grund havde de belavet sig paa at faa den hos dem.

M. Larsen oplyste, at da Tiden nærmede sig, at han skulde have optaget en Indbydelse til Konferensen i „Den danske Evangelist“, skrev han til M. Larsen og spurgte, hvor Konferensen skulde være, samt at han antog, at den nok kunde blive i Øure, naar der blev skrevet til Menigheden derom. M. Larsen svarede, at han vilde ikke have med Sagen at gjøre, men han havde Intet imod, at den blev i Øure. Vilde M. Larsen skrive til Menigheden derom, saa kunde han. Dette gjorde han nu, og fik til Svar, at den maatte saa gjerne blive der og med det samme en Indbydelse, som skulde optages i Evangelisten. Da denne Skrivelse nu først kom, da Bladet, hvori Indbydelsen skulde optages, skulde trykkes, optog han den uden at faa skrevet noget Steds hen desangaaende. Han var altsaa Skyld i, at den blev i Øure.

J. A. Petersen bemærkede, at vi gjerne til Gjen-

gjæld vilde unde den aalborgse Menighed Konferentsen til næste Aar.

M. Larsen spurgte: *Vør de danske Baptister ikke lade deres Marsjæstik trykke til næste Aar?* Det var en Skam, sagde han, at vi ikke vidste, hvor mange Medlemmer, der ere i Danmark. — Det blev vedtaget at lade en Statistik over de danske Menigheder trykke til næste Aar, og det blev overladt til Br. M. Larsen at besørge det.

H. Jensen spurgte: *Er det ikke muligt at fåa andet end den giftblandede Vin til Madveren?*

Han sagde: Grunden til dette Spørgsmaal er, at vi have føgt at oprette Totalafholdenhed i vor Menighed, og der er flere Medlemmer, som ikke synes om, at nyde det Slags Vin ved Madveren, som man ikke vil nyde til dagligt Brug. Vi ønskede derfor, at det kunde komme dertil, at al giftblandet Vin kunde blive afslaffet ved Madveren, og at vi kunde fåa øgte, ugførret Vin til dette Brug.

J. A. Petersen taler om, at øgte ugførret Vin ikke vil være til at fåa; men mener, at man kunde bruge Honningvin, som bestod af en Blanding Honning og Vand.

L. Henriksen mener, at man da ligesaa let kunde lave Vin af Konfekt-Rosiner og Vand, kogt sammen, efter den Recept, som en Gang har staat i „Den danske Evangelist“.

N. Hansen meddelte, at Snevre Menighed nu altid benyttede denne Vin. I Begyndelsen havde Nogle været derimod, indtil de fik bedre Besked om Sagen, men nu vare de tilsfredse dermed.

N. Chr. Petersen, Øure, mener dog, at naar det skalde være Vin, saa maatte man helst benytte Rosiner og Vand, kogt sammen.

M. Larsen fortæller, at en Broder i Elsas havde strevet ham til og tilbuddt at staffe os øgte, ugførret Vin, tilhændt fra Tyskland; men da Tolden var noget dyr paa Vin og man jo skalde have den tilhændt i et større Kvarter ad Gangen, vilde Menigheden ikke gaa ind derpaa.

J. Forbindelse med dette ansørte Spørgsmaal spurgte H. Jensen: Forlanger Menighederne af dem, de optage, at de ikke maa nyde noget som helst Slags Spiritus? Han viste hen til, at ikke alene Brændevin, men mange andre Drikke og deriblandt bayersk Öl og gammelst Öl indeholdt Alkohol, hvorfor det, naar man havde givet Øste om Afholdelse fra Spiritus, ikke maatte nydes.

Hertil blev svaret, at man for flere Aar siden, da man gjorde denne Fordring til Medlemmerne, at afholde sig fra Spiritus, nærmest havde tænkt paa Brændevin, Rom og dessige, men ikke paa Vin eller bayersk Öl.

M. Larsen troede, at et Menneske, som er omvendt og vil i Menigheden, vel nok maatte vide, hvad han ikke maa nyde, hvorfor man ikke behøvede at spørge ham specielt herom.

J. A. Petersen mener dog, at Menigheden har Ret til at spørge, om han driffer Spiritus eller ikke.

J. Larsen siger, at det falder af sig selv, at et Medlem, der vil optages, er ophørt med Nydelsen af Spiritus, naar han veed, at Menigheden er afholden.

J. A. Petersen fortæller, at en Mand, som havde været hos vore Brødre i Kjøbenhavn i Besøg, en Gang havde sagt, at Baptisterne i Kjøbenhavn ikke alle vare, som Baptisterne i Øvre; thi han havde været hos en Baptist i Kjøbenhavn, som draf Brændevin til sin Mad. Petersen tilføjede, at det var godt, om ethvert Medlem kunde blive afholdent, at Ingen skulde give et saadant Exempel.

Chr. Madsen bemærkede, at naar de ældre Brødre ikke draf noget Slags Spiritus, saa vilde det være et godt Exempel for de yngre Medlemmer.

E. Jensen fortæller, at de i deres Menighed spurgte Saadanne, som ønskede Optagelse, om det var deres Formaal at være afholdne; men hver Menighed kunde jo handle som den syntes i denne Henseende.

M. Larsen sagde, at det bedrøvede ham dybt, hvad der var sagt om Søskende i Kjøbenhavn, men han haa-

bede, at det funde ikke bevises. Han havde stor Frygt for at affordre Medlemmerne Løfter, da han havde set de sorgeligste Exempler paa, at de vare blevne brudte.

J. A. Petersen fortæller, at Menigheden i Øure havde spurgt Daabskandidaterne om de vare afholdne, og at de næsten aldrig havde haft den Sorg, at udelukke Nogen formedelst Drunkenstab.

*E*r det ret at sphænge Billeder af Christus paa Væggen, især saadanne, som forestille hans Lidelse?

M. Hansen, som fremførte dette Spørgsmaal fra en Aanden, troede ikke, det var ret.

M. Larsen havde aldrig syntes om Billeder, som fremstillede Christi Korsfestelse. Saadanne Billeder vare vel beregnede paa at fremkalde Medlidenhed; men han siger jo selv: „Græder ikke over mig; men græder over Eder selv og over Eders Børn“.

Dahlgren tilføjede: Enhver har jo i denne Henseende at gjøre, som han vil og kan for sin Samvittighed.

Det blev nu vedtaget, at Protokollen skulde trykkes som sædvanligt, og det blev overladt til Br. M. Larsen at besørge det.

Konferensen næste Åar bestemtes at skulle afholdes i den sydaalsborgske Menighed.

Man talte derpaa lidt om Missionærernes Rejser i dette Åar.

J. A. Petersen mente, at Menighedernes Stationer især burde besøges. Samssø var blevet besøgt i dette Åar, og da denne Station laa saa langt fra Menigheden i Øure, kunde den maaske antages af en anden Menighed, som bedre kunde besøge den. Stationerne bleve i Almindelighed forsømte.

A. M. Hansen bemærkede, at denne og hin Menighed maatte give Aftald paa et og andet Besøg, for at de forsømte Menigheder ogsaa kunde blive besøgte.

M. Larsen: De Menigheder, som have faa Lærere men mange Stationer, bør især besøges, og det endda fremfor Alt paa deres fjerneste Stationer. Man maa

dog være fornuftig og rimelig i sin Fordring; thi at sende Missionærerne ud til ganstne fremmede Egne, er at nedslaa deres Virkelyst og Mod. Vejle Menighed burde besøges mindst i 3 Uger af begge Missionærerne. Samss burde ogsaa besøges. Først var det maaße det Heldigste, at Missionærerne skiftede, saa at den ene af dem opholdt sig det ene Aar i Sylland og den Ander paa Øerne, og næste Aar omvendt. I det sidste Aar havde jeg lovet, at Samss skulde blive besøgt hveranden Maaned, og det er jo ogsaa sket; men nu hører dette Øfste op. Alligevel paaligger der os en Forpligtelse, at Sødfende der blive besøgte.

Efter nogle andre Bemærkninger, Missionærernes Birksemhed angaaende, saasom, at de raadgivende Brødre i paakkommende Tilfælde kunde anvise Missionærerne til at gjøre et Besøg her eller der, sluttedes Konferentsen med følgende Ord af Br. M. Larsen:

Vi begyndte vor Konferents i Herrens Navn, og vi ville ogsaa slutte den i hans Navn. Han har hjulpet, hans Navn priset være! Det var med stor Frygt, jeg bad Konferentsen tage Beslutning om Missionsskolen og Evangelisten, men vi kom let over det og en stor Blynde faldt derved fra mit Hjerte. Imidlertid maatte vi ogsaa denne Gang erfare, at vi ere nogle Stakler. Det Besværlige kom vi let over, fordi vi havde anbefalet det til Herren, men det, der syntes os let, havde nær voldet os Ubehageligheder, vistnok fordi vi ikke søgte hans Hjælp. Det er Herrens Maade, at vi ikke have havt to Kampdage! Maatte den bedste Konferentsdag blive i Morgen!

Jeg takker Brødrene for deres Hjælp, og paa Konferentsens Begne takker jeg Menigheden i Øure ret hjertelig for dens Gjæstfrihed og Venlighed. Gud velsigne Øure Menighed og os Alle, som Lemmer paa Christi Legeme.

Derpaa bade Brødrene L. Henriksen og J. Larsen fra Kjøbenhavn, og Psalmen: „Nu takker alle Gud“, blev sjungen af Alle.

Statistik over Baptisterne i Danmark for 1880.

Menighedernes Navne.	Forstanderens Navne.	Stiftet. Medd. Enden af 1879.	Tilbørt.		Utgang.		Bapt. Antal ved Enden af 1880.	Børn i Son- dagsskolerne.	Ærere.	
			Døbt, rejse.	Gået opt.	Døde, rejse.	Bapt. Antal med trædt læffe.				
Kalbørg	P. Hansen	1879	46	3	1	1	2	45	30	2
Bornholm	P. Rødding	1840	151	4	4	1	1	149	60	6
Gjelstrup	P. Underen	1861	54	3	2	1	3	55	70	3
Gørløse	P. Jensen	1877	20	1	1			22		
Gørrø	P. Christensen	1863	35					35		
Gørdachborg Gønen	P. Larsen	13						18		
Gørdachborghavn	P. Mortensen	1860	202	12	2	1	2	207	95	12
Gørdachby	P. Rasmussen	1856	105					105		
Gørdachmarsf	P. Jensen	1856	269	8	5	6	5	8		
Gørdachhavn	P. Larsen	1845	341	32	10	3	2	14	361	16
Gørdachland	P. M. Hansen	1840	27		2		2	27	250	
Gørdachtor	P. Larsen	1865	50	5	1	1	4	47	22	4
Gørdachlund, P.	P. Larsen	1857	46	1	1	2	2	44	10	1
Gørdachure	P. M. Petersen	1855	98	3	1	3	1	101	20	1
Gørdachlagelse	P. Larsen	1842	53	2	1	1	1	54	12	2
Gørdachne, P.	P. Dohlgren	1879	78	6	1	2	6	76	15	1
Gørdachnebre	P. Hansen	1865	54	3	2	2	3	2	54	40
Gørdach-Nørborg	P. Chr. Nørsgaard	1840	165	12	4	2	1	6	169	7
Gørdach-Bærbøle	P. Bentzen	1857	312	2				8	100	
Gørdach-Sølle	P. Græfe	1866	71	12	3	1	7	77	127	8
			2198	106	30	28	39	57	80	9
			47	2209	106	30	28	39	84	9

Statistik over Bønnerne i vort Forbund for 1880.

Foreningerne i vort Forbund.	Mhd.. Antal	Lærer-Antal	Stationer.	Medl.-Antal ved Enden af 1879.	Tilbærgt.		Utgang.		Medl.-Antal ved Enden af 1880.	Børn i Son- dagsstolerne.	Bidrags- bidræg.	
					Døbt	All. Bjæn- rejse. optg.	Døbt	Gjor- rejse. ud- træd. lufte.				
					Børn	Utgang	Døbt	Gjor- rejse. ud- træd. lufte.				
Danøe	21	48	112	2198	106	30	23	39	67	5	47	2209
Brennskifte	40	113	723	10383	635	407	138	126	1494	11	299	9633 ¹⁾
Nordboefrije	25	62	231	3313	197	102	45	67	170	21	69	3330
Stribbel- og sybøfle	12	33	140	1012	111	43	20	16	43	3	19	1105
Sjøfrie	16	35	117	1874	195	136	23	31	148	7	39	2003
Osterrig	2	6	22	232	50	2	6	1	1	16	273	140
Pølse	5	16	63	1869	106	69	16	19	215	56	1770	482
Mønufit- thrfisse	12	22	123	3098	248	241	59	31	64	7	94	3450
Bølfrie	6	42	33	2354	379	713	116	33	109	116	3304	801
Vfrifløsfe	2	6	15	421	45	22	17	7	23	8	467	222
	141	378	1579	26754	2072	1765	463	369	2324	54	763	27544
												113843
												973 [269526 ²⁾]

1) Et utgangen var saa stor i den præussiske Forening, har sin Grund i, at 969 Medlemmer, som tilhørte
Bønigheden i Nemel, ordnede sig til selvstændige Menigheder, som nu høre til den baltiske Forening.

2) Da nogle Menigheder ikke have angivet deres Bidrag, saa ere Bidragene en Del større, end her er angivet.